

2. oktober 1997.

ADMIRAL mine DAMER og HERRER.

Må jeg først takke AIS for invitationen til at deltage i 25 års jubilæum for AIS virke i Frederikshavn og ønske skolen til lykke med et kvart århundrede i dynamisk fremgang.

Mit forhold til AIS blev jo ret tæt, idet jeg i 1953 blev Kampinformationsskolens første næstkommanderende og senere efter et Long Course i England vendte tilbage som NK i lidt over tre år, og efter sejlene tjeneste vendte tilbage som chef for AIS i 1966 for en periode på lidt over syv år. Og det var jo netop i den periode fra 1966 til 1974 at hele SVN's operative system skiftede fra fedtblyanter til operativ databehandling. Det var en meget spændende tid med mange udfordringer og helt naturligt blev AIS placeret i centrum af denne udvikling.

Jeg var så heldig, at der på AIS i de første år af min chefperiode tilgik skolen en række energiske og dynamiske unge officerer, der under den hektiske udflytnings og opbygningsperiode kom til at spille en stor rolle og de medvirkede i høj grad til den succes opbygningen af AIS og indførelsen af de nye kampinformationssystemer blev for Søværnet.

Jeg har nu flere gange set AIS udflytning skildret som en logisk brik i forsvarsminister Kjeld Olesens udflytningspolitik; men jeg må korrigere denne opfattelse, idet det i 1970 var daværende FM Erik Ninn Hansen, der fra Folketingets talerstol bekendtgjorde at FRH skulle blive Flådens hovedbase og at den taktiske træner, der var under anskaffelse naturligvis skulle placeres her. Inden da havde Ninn Hansen bedt ministeriets embedsmænd sammen med AIS om at undersøge muligheden for at placere træneren i det krakkede hotel Skagen i centrum af Skagen by og han fik da også sendt daværende kontorchef, senere generalløjtnant GK Kristensen og CH AIS på en udflugt til Skagen for at bese hotellet og komme med argumenter for og imod en placering her. Ca 2 uger senere måtte FM så ændre sin beslutning om trænerens placering, men i stedet for SMV kabelværksted på Holnen, blev det så til FLS FRH. Vi var nogle stykker, der med daværende CH TLV KD Prause i spidsen overværede Ninn Hansens tale fra folketingets tilhørerpladser og fra det tidspunkt vidste vi hvad klokken var slået og da arbejdede vi alle på AIS loyalt på at få det bedst mulige ud af en placering i FRH.

At der skulle gå 22 år før næste trin i udflytningen blev taget havde vi ikke drømt om på det tidspunkt, da vi anså de lokale socialdemokratiske politikere i Nord Jylland med Risgaard Knudsen i spidsen, som særdeles indflydelsesrige; men de socialdemokratiske Forsvarsministre Kjeld Olesen og senere Poul Søgaard havde ikke samme udflytningslyst som Ninn Hansen, da de begge anså en total udflytning som alt for kostbar i forhold til det der kunne opnås ved det. Jeg fik selv senere lejlighed til at drøfte udflytning med Poul Søgaard, da jeg fra 1977 til 1982 som CH OP1 i FST rejste en del i ministerens følge, og det var ikke P.S mening at flytte mere væk fra Holmen end nødvendigt, mest udfra ønsket om at bevare OLV.

Men lad mig vende lidt tilbage til årene fra 1966 til 1970. De der kan huske det gamle AIS på Magretheholm vil også erindre den noget antikke Redifon træner med fire own ships som det var umuligt at holde i up-
lining. Gang på gang gik vores øvelser i vasken fordi et skib opdagede et andet på blot 5 sømils afstand medens dette skib havde førstnævnte på 17 sømils afstand. Frustrationerne var store og det var da også årsag til at skolen i 1967 opstillede operative krav til en ny taktisk træner og efter ihærdigt lobbyarbejde i Søværnskommandoen og ved SVN TLV fikbevilget penge til en sådan træner i 1968. Ved et mønsterværdigt samarbejde mellem AIS og TLV blev der så udarbejdet operative og tekniske specifikationer til en

taktisk træner, som skulle være så fleksibel, at den kunne tjene SVN mange år ud i fremtiden og det var et absolut krav at den skulle kunne modificeres i takt med den tekniske udvikling og tjene som basis for udviklingen af de operative databehandlingssystemer der forudsås indført i SVN i den nærmeste fremtid. Kravene sendtes i udbud til de firmaer der skønnedes at kunne producere en sådan træner. Jeg mener at der indkom 9 forslag, hvoraf TLV og AIS kunne arbejde videre med 4, hvoraf der igen efter nogle forhandlingsrunder blev 2 tilbage. Til slut kunne TLV og AIS vælge et amerikansk firma der dengang hed: General Precision LINK Division som det firma der havde den bedste løsning. Firmaet har iøvrigt skiftet navn adskillige gange, alt efter hvem der købte det op, men da kontrakten blev tegnet i 1969 hed det SINGER LINK. Som jeg sagde var samarbejdet mellem TLV og AIS perfekt og jeg vil i den sammenhæng fremhæve civ. ing. Kaj GREGERSEN TK CH SMK som fik træneren sat på Materielinvesteringsplanen og ikke mindst civ. ing. PER JENSEN der gennem årene har gjort meget for AIS. Jeg bør vel også nævne KD PRAUSE der tog sig meget omhyggeligt af sagen og fulgte den helt til dørs, selv efter han var afgået fra TLV og blevet CH FLS KBH. Alle AIS officerer og sergenter leverede perfekt arbejde og det vil føre forvidt at nævne alle ved navn, kun vil jeg tillade mig at nævne afdøde KK HENRIK BACH som fik mig overtalt til LINK løsningen og trænerkoordinatoren daværende KL T.T. JENSEN der må siges at have en stor del af æren for, at trænerprojektet gik så godt som det nu gik.

Som jeg allerede har nævnt blev der så truffet beslutning om at træneren skulle installeres i nye bygninger i FRH og her startede så et godt samarbejde med Forsvarets Bygningstjeneste og FLS FRH. Såvel arkitekter som ingeniører fra FBT i KBH som de lokale arkitekter og ingeniører på FLS var umådeligt positive og hjalp os på alle måder med at få bygget den bedst tænkelige skole her. Pionerånd var der nok af og mange problemer blev løst ved godt samarbejde. Jeg har mange eksempler på denne fanatsi og dynamik; men vil nøjes med et enkelt eksempel nemlig panserdøren til AIS hemmelige arkiv. En dag kom KL T.T. Jensen og sagde: Arkitekt Rostrup Boyesen har fortalt, at de ved en ombygning har fået en panserdør i overskud. Om det nu var fordi landets penge allerede dengang var opbrugt ved jeg ikke, men TT bad om lov til at tage ind at se på den og evt bortføre den til FRH. En lastvogn blev fluks rekvireret og samme dag var døren lastet og på vej til FRH, hvor den nogle dage senere blev indsat i et rum som så senere blev foret og sikret efter FEs krav til opbevaring af HEM materiale. Se det kalder jeg pionerånd og samarbejde.

AIS har så udviklet sig støt, Inden jeg forlod skolen i 1974 havde vi fået bevilgning til byggeriet af denne del af skolen og radar- og sonarskolerne var besluttet flyttet herop og vi havde fået en sonartræner integreret i vores system ligesom de første datasystemer til skibene var installeret i modelrum i træneren. Der er sket mange ting i de sidste 25 år; men jeg må sige at skolen har udviklet sig hen mod de mål vi drømte om i 68. Trænerens Flexibilitet har vist sig at leve mere end op til det vi krævede og der er integreret meget nyt kram i den. Ånden på skolen kan jeg opfatte, er fortsat dynamisk og der sker som chefen illustrerede mange ting hvor AIS er i centrum og personalet er parat til at udnytte de givne muligheder. Jeg husker en episode fra NPG mødet hvor jeg som CH OP1 i FST havde foreslået mødet holdt på AIS i FRH. Det var et gigant møde for alle NATO landenes UM og FM Forsvarschefer NATO kommandochefer med SACEUR og SACLANT i spidsen og ledet af NATOs Generalsekretær Joseph LUNNS. AIS personel var helt oppe på mærkerne og alt kom til at virke helt perfekt. At AIS samtidig fik alt det man ikke havde kunnet opnå tidligere i form af bl. a. en kæmpe makulator, der kunne tage telefonbøger, alskens kontormaskiner og også gulvtæpper bl.a. på chefens kontor skyldtes en meget kvik NK AIS som ved mindste aflag henviste til FKO. FMN og FCH var meget tilfredse med al den støtte AIS gav på mødet og accepterede at der også faldt lidt af til AIS.

FLS FRH som skulle være Flådens hovedbase har været en fremragende vært for AIS. Samarbejdet var fra start godt og langt bedre end den service der blev ydet på HOLMEN. Vi blev idag for 25 år siden budt velkomne på FLS 10 års dag, så i dag må FLS FRH kunne fejre 35 års fødselsdag. til lykke med det og må den hjælpsomhed vi fandt til løsningen af vore problemer i 1972 fortsætte mange år ud i fremtiden.

AIS har med sine knap 20 år på Magretheholm og idag 25 år i FRH nået derhen at skolen om ca.5 år kan fejre 50 års jubilæum. Mange morsomme hændelser og muntre anekdoter kan stadig huskes af de der var med men inden længe er mange af de der var med fra starten væk. Jeg finder derfor at det er på tide at få samlet så meget af dette materiale som muligt og evt. udgivet i en jubilæumsbog i år 2003 den 1. juni. I anden forbindelse ved jeg hvor svært det er at trænge ned i Rigsarkivets/Forsvarets Arkiv så meget godt gemte papirer så for historiens skyld vil jeg foreslå AIS allerede nu at starte at tænke på et lødigt jubilæumsskrift.

Måtte det endelig her ved AIS 25 års jubilæum i FRH være mig tilstået at ønske at SVN ville samle sine operative skoler omkring AIS, således at de planer, der var årsag til anskaffelsen af den taktiske træner, endelig kunne føres ud i livet og SVN få det effektive træningscenter som de oprindelige planer fra 1967 stiledede efter.

Til lykke med de 25 år i FRH.