

Den danske Søkriegshistorie's

vigtigste Begivenheder

ved

L. Berg.



Trykt som Manuskript til Brug ved den historiske
Undervisning paa Søcadet-Academiet.

Kjøbenhavn.

Bianco Lunos Bogtrykkeri.

1856.

Første Capitel.

De ældste Tider var Skibet de fleste Nordboers rette Hjem; Religion, Tilbørlighed og Nødvendighed forenede sig om at udvikle det vilde Vikingeliv, der gjorde Nordboerne saa frygtede og berømte. Den, som faldt for Vaaben, opstod til evigt Liv hos de stærke Guder: et stærkt og kraftigt Legeme fremkaldte Bevidsthed om Styrke og Dygtighed: til Ære og Berømmelse stod fremfor alt Nordboens Hu, Livet sattes gjerne paa Spil for at erhverve et anseet Navn hos Samtidige og et berømmeligt Eftermæle: Nordboens Hjem var fattigt, Jern til Vaaben og Tømmer til Skibe var Alt, hvad Sveriges og Norges Fjelde og Danmarks Sletter gav i rigeligt Maal, men i Syden vare frugtbare Laude, rige paa de Fornsynenheder og Goder, som manglede det fattige Norden.

Af Vikingefarterne udviflende sig i det 8de Jahrhundrede Normannernes Tog, der ikke blot gif ud paa at erhverve Bytte, men ogsaa Besiddelser og faste Bopæle udenfor Norden. Da normanniske Stater vare oprettede trinnt om i Europa, og da Smaarigernes Forening og Christendommens Indførelse i Norden standsede Anledningen til Udvandringerne, lagde Bevægelsen sig lidt efter lidt.

Denne Nordboens idelige Hærden paa Søen maatte danne ham til udmarket Sømand, og i hele den tidligere Deel af Middelalderen besad Skandinaverne en afgjort Overlegenhed i Sovesenet. Eginhard fortæller saaledes, at da man engang meldte Carl den Store, som opholdt sig i en Søstab, at fremmede Skibe nærmede sig Kysten, erklaerede han strax, at han efter den Lethed og Hurtighed, hvormed han saae dem styres og vendes, ei kunde twile om, at de vare normanniske. Denne Overlegenhed tilsoes skylder Norden fra den tidligste historiske Tid sin Uafhængighed og sine Krobringer. Danmarks Uafhængighed funde navnlig synes truet, da det mægtige frankiske Rige blev dets umiddelbare Nabo; men selv Carl den Store med hele hans colossale Magt og dens floge Anvendelse funde ikke bringe det videre end til at sørge for Kysternes og Flodernes Forsvar mod Normannerne, ikke till at udruste Flaader, hvormed Normannerne funde holdes borte, eller deres Rovertog gjengjeldes.

Tidlig erhvervede Nordboerne sig Færdighed i Skibsbygningskonsten, og sjældt denne Konst fun udviklede sig langsomt, overgik de dog deri langt Sydens Nationer, som vi see deraf, at hine foretog Tog til fjerne Lande, længe førend disse vorvede at fjerne sig fra Kysterne. I de ældste Tider vare Skibene her som i det øvrige Europa, meget smaa, men øren for at have bygget de første større „Havskibe“, hvormed man seiledede over Verdenshavet, tilkommer det skandinaviske Norden. Fra Aar 1000 bleve Stor- eller Langskibe almindelige; til den første Classe af disse hørte Dragen eller Drageffibet, der fortil havde et Dragehoved, bagtil en Dragehale; derefter fulgte Sneffen, som

var noget mindre, og hvis Navn man udleder af Snog eller mindre Drage; de havde i Regelen en Besætning fra 30 til 120 Mand, være mere No- end Seilfartsøer, uden Pumper og som Følge deraf vanskelige at holde løns; ofte var de overtrukne med Drehuder; deres Størrelse og den til Rosningen nødvendige Besætning bestemtes efter Rum eller Roerbænke; et almindeligt Krigsskib paa 20 Rum eller 40 Alarer havde en Demandning af 90 Mand. Skibet deeltes i Forstavnens eller Baffen, Mellemrummet eller Krapperrummet og Skandsen; det havde sin Hovedstyrke i den høje Forstavn, som var stærk beslaget med Jern, løb spids til og prydedes almindeligiis med Billedet af et Dyrehoved, som kunde borttages, naar Skibet var i aaben Sø, og stundom gjorde samme Nutte som Flaget i vore Dage. Baffen og Skansen havde Dæk, i Mellemrummet vare Roerbænkene. I Rummet under Baffen vare de Syge og Saarede in-
qvarterede, og her var ogsaa Højsædes Kisten, hvori Vaabs-
nene glemtes; under Skansen var Kahytten, alene til Brug
for Ansøreren og hans fornemste Mænd, medens Skibets
øvrige Besætning opholdt sig i Mellemrummet, hvorover var
spændt et Telt af tjæret Badmel eller Seildug, som naturlig-
viis borttages under Træfning. Vi kjende kun lidet til Skis-
benes Takling; der brugtes kun een Mast, som var meget
høi og blot reistes, naar Binden var gunstig. Seilene vare
sædvanlig af Badmel, men ogsaa af kostbarere Løier, og
stundom vare de stavede d. e. de bestode af Breder af for-
skellig Farve, især røde og blaa; saaledes havde det Skib,
som Harald Haarfager forærede Kong Adelsteen, Silke-
seil. Ormen hin Langes Kiel skal have været 74 ALEN

lang; det havde 34 Rum eller 68 Aarer og en Besætning af 544 Mand; saavel Dragehovedet som Halen vare forgyldte. Baade nordiske og engelske Kronikere dvæle ved Beskrivelsen af den Pragt, hvormed de danske Grobrere Svend Tveskjægs og Knud den Stores Flæader vare udskyrede. „Prægtige Billeder lyste i Forstavnene, Seilene vare syede eller indvirkede med Guld, Tougene havde Farve som Purpur, i Toppen af forgylte Master fude konstig udarbeidede Billeder af fugle“; langs Rælingen hængte Skjolde. Ankere brugtes, og Spil vare heller ikke ubekjendte; ogsaa Signaler anvendtes, hvortil brugtes Faner og Skjolde af ulige Farver.

Kampen afgjordes næsten altid ved Entring; under Slaget, som i Almindelighed holdtes nær ved Land, vare Skibene bundne til hverandre, saa at de laae Side til Side med Forstavnene, hvor Hovedkampen foregik, vendte mod Hjenden; Seilene vare bergede og Masterne lagte ned. Under Fremrykningen begyndte Kampen med Steen og Pike; naar man havde hugget sig fast i Hjendens Skib, beroede Alt paa Entring. Almindeligtvis vare Søslagene haardnakfede og blodige, og ophørte ikke, før den ene Part var tilintetgjort. Krigsmændene tjente saavel tilsands som tilsoes, eftersom det gjordes fornødent.

Under Valdemar Seir bestod den danske Flæade af 500 Langstibe, hvorfaf hvert havde en Besætning af 120 Mand, og 900 Jagter, hver med 14 Mand. Langstibene vare udrustede af Kongen, Bisshopperne, de mægtigste Høvdinger og Kjøbstæderne; de smaae Skibe af Bonderne. Men med Midten af det 13de Aarhundrede ophørte ikke alene Nordboens Overlegenhed tilsoes, men Soværet forfaldt her mere og

mere. I Danmark var det et halvt Aarhundrede senere kommen saa vidt med Flaadens Forfalde, at Erik Glipping maatte laane 30 Skibe af Hansestæderne for dermed at forsøvare Sundet mod norske Søvære. Under Valdemar Atterdag høre vi atter tale om en dansk Flaade, som med øre kæmpede mod de sejrvante Hansestæder og tilføjede deres Flaade et saa stort Tab, at dens Anfører, en lybst Borgermester, ved Tilbagekomsten blev henrettet. I det 15de Aarhundrede hævede Søværet sig igjen mere og mere, og Skibene byggedes langt større end forhen. Kong Hans havde navnlig stor Omsorg for den danske Flaade; foruden de Skibe, som Kjøbstæderne og Lehnsmændene vare forpligtede til at stille, byggede han selv store og stjonne Orlogsskibe, som endog toges til Mønster for Hansestæernes Krigsfartøjer. To af ham byggede Skibe, Englen og Maria, havde hver 400 Ræsters Drægtighed; Skibet Løven, hvorpaa Christian den 2de forlod Fædrelandet, havde en Besætning af 360 Mand. Med Hensyn til disse større Skibes Takling er os kun lidet bekjendt; de første tre Master og havde for og agter saakalde Kasteller, høie Bygninger, hvorfra der med større Virkning kunde fastes Steen og Pike.

En Forandring i Skibenes Bygning og Indretning og en ny Epoke i Søkrigshistorien begynder med Krudtets og Kanonernes Anvendelse tilføjes. Den første danske Admiral, som førte en med Kanoner udrustet Flaade, var Peder Skram i Grevens Feide. (Der findes dog Spor til, at Kanoner og store Bosser have været brugte under Kong Hans.) De store Skibe kaldies Kraftveler og Holke, og vare armerede med Slanger, Falkonetter, Falkoner,

Kartover, Skjerbrækker, Skerpethynner, Basser og Hager. De første Kanoner eller, som de dengang kaldtes, Stykker vare forsædigeede af Træ, omgivne af Jernbaand, senere smededes de af Jernstänger, og endelig opfandt man at støbe dem. Da Kanonernes Brug indførtes, blev det nødvendigt at bygge Skibene stærkere end før, saavel som at give dem større Dybgaaende. Christian den 3de anslagde et Skibsverft til Flaaeden, for at den, alene bestemt til Krig, altid kunde være færdig, og han lod dertil duelige Skibsbyggere komme fra Bremen, efter hvilke det nuværende Gammelholm kaldtes Bremerholm. Flaaeden bestod under hans Regering deels af kongelige Skibe, deels af de af Kjøbstæderne stillede. Ved en Besigtelse 1555 angives dens Størrelse til 13 kongelige Skibe, hvoraf eet, Fortuna, var armeret med 66 Stykker, og 34 af Kjøbstæderne stillede; de to største af disse, som hvert havde en Besætning af 100 Mand, vare stillede af Kjøbenhavn og Aalborg; Maribo, Nakskov, Særfjöbing og Nysted stillede i Forening eet med 31 Mands Besætning.

Fra Frederik den Andens Tid kaldes Skibene Drælogsskibe, Boierter, Skib med eet, to eller tre Mers, Jagter, Pinker og Pinasser. Omendffjordt disse Skibe langtfra vare saa svært og regelmæssigt armerede som de senere Krigsskibe, havde de dog et stort Antal smaa Skyts ombord, men i Størrelse stod de danske Skibe tilbage for de svenske. I Sverig lagde man sig nemlig, efterat Kanonernes Brug var blevet almindelig, tidligere end i Danmark efter at have store Skibe, og dette maa ansees som Uarsagen til den erklærede Overlegenhed, den svenske Flaaede havde i

Syvaarskrigen. Allerede under Gustav Vasa byggedes i Stockholm Store Krafvelen, det største hidtil i Østerøen sete Skib, som førte 300 Matroser og 1000 Soltvater, og tjente Admiral Somme, der i Grevens Feide var forenet med Peder Stram, til Commandoskib. Gustav Vasas Son, Erik den 14de, fulgte i Faderens Fodspor og byggede 1563 Mars eller Mageløs, der var saa stort som et af Nutidens Linieskibe paa 70 Kanoner og førte 173 større og mindre Kanoner, hvoraf 125 vare af Kobber; men efter Erik den 14des Afsættelse forfaldt den svenske Flaaade, og samtidig hermed begyndte den danske at hæve sig.

Efter Syvaarskrigen og navnlig efter Christian den 4des Thronbestigelse vistes der nemlig den største Omhu for Flaaaden. Ved hans Kroning bestod den af 22 Skibe, hvoraf det største førte 80, det mindste 6 Kanoner, (Skytset bestod af hele og halve Kartover, hele og halve Slanger, Steen-Mørser, Skjærbrækker, Falkoner og Basser), men den forsøgedes snart betydeligt. Fra sin tidligste Ungdom af indsaae Christian den 4de Søværnets Vigtighed for Danmark, og dets Udvikling var derfor en af hans Regerings Hovedopgaver. Selv besad han stor Indsigts i Alt, hvad der angik Søvæsenet; ikke nok, at han i det stærkeste Uveir, i Søslagets Hede, selv kunde styre det største Orlogsskib, men han kendte dertil hvert Redskab og alt Tougværk i Skibet, kunde bedømme hvert et Stykke Træes Bestandsfælighed og Størrelse, som det udfordredes til et Krigsskib, og forfærdigede selv Modeller til sine Krigsskibe, der agtedes for de skjønneste i Europa. Frugten af hans Virksomhed viste sig i Kalmarkrigen, under hvilken Flaaaden bestod af

60 store og velforsynede Skibe, hvis Materiel i enhver Hensende var den svenske Flaaedes overlegen. 1615 blev Holmens Organisation forbedret ved en Udskrivning af 1500 Matroser eller saakaldte Vaadsmænd fra Kjøbstæderne, som paa Bremerholm blevet øvede i allehaande Skibssarbeider og daunede en fast Stok for Flaadens Bemanding. Til Bolig for disse faste Skibssfolk byggedes Nyboder, og en Navigationsskole indrettedes til deres Undervisning. Lejlighed til Øvelse paa Soen manglede ikke; thi hvert Aar vare flere eller færre kongelige Skibe paa Togter for at haandhave den Hoihedsret, som Christian den 4de tiltog sig over alle de Farvande, der omgav hans Niger. I Christian den 4des ti sidste Regeringsaar var den danske Flade ikke, hvad den i de foregaaende Aar havde været; ved Krigens Begyndelse 1643 bestod den af 24 Drlogsskibe, hvoriblandt fun faa store Skibe, (det største, Trefoldighed, paa 48 Kanoner) og af disse tabtes i Slaget ved Lolland og ved andre Uheld de fleste, saa at Fladen ved Christian den 4des Dod var i Forfald, og i Frederik den 3dies første Regeringsaar blev den endnu meie forsømt, indtil Niels Juel 1657 blev „Holmens Admiral“. I Sverig var derimod saavel under Gustav Adolph som under Formynderregeringen Meget skeet for Fladen, der talte mange svære Skibe med indtil 80 Kanoner, og den maatte med en saadan Overlegenhed i Materiel nødvendigvis have seiret, hvis dens Personel havde svaret hertil; men det var ingenlunde Tilfældet, man havde over haint forsømt dette.

Efter Freden 1660 var Soværnets Tilstand daarlig; de Skibe, der havde gjort Tjeneste i Krig, vare saa gamle

og forsfudte, at de næppe være Reparation værd; men i Frederik den 3dies sidste Regeringsaar arbeidede Cort Adelaer og Niels Juel med Iver paa at bringe Flaaeden i Orden, saavært de ringe Midler, der kunde anvendes paa den, tilslod det. Adelaer var en Nordmand af ringe Herkomst, der i fremmed Krigstjeneste havde erhvervet sig Navn som en af sin Tids største Søhelte; 1663 kaldtes han hjem og udnevntes til General-Admiral. Han havde stor Forkærighed for Hollænderne, hos hvilke han havde erholdt sin første Dannelsse som Søfriger, og denne Forkærighed ledede ham til at ønske Alt indrettet paa hollandsk Fod og til at foretrække Hollændere for Indsøgte, hvilket Juel ikke kunde bellige; der dannede sig deraf i Etaten to Partier: et hollandsk, i hvis Spidse Adelaer stod, og et dansk, som satte sit Haab til Juel.

Efter Christian den 5tes Thronbestigelse arbeidedes der med Kraft paa at sætte Sømagten paa en respectabel Fod, og i Aaret 1674 bestod Flaaeden af 33 Skibe, hvoraf det største førte 96 Kanoner, det mindste 18 (de største Kaslibre vare 24 Pds Metalkanoner, og Danmark stod i denne Henseende tilbage for Sverig, hvis Skibe havde indtil 36 Pundigere). Ved Slutningen af skænske Krig bestod Flaaeden af 48 Orlogsskibe med en Besætning af 14000 Mand. De Mænd, der under Christian den 5te havde de største Fortjenester af Flaadens Udvikling, vare: Niels Juel, som 1683, da Danmarks sidste Rigsadmiral, Henrik Bjelke, døde, blev Præsident i Admiralitetet; Baron, Geheimeraad Jens Juel, som var første Deputeret i General-Commissariatet (af Frederik den 4de blev han 1699 udnevnt til General-

Admiral og Præsident i Admiralitetet); Admiral Span, som 1690 blev „Holmens Admiral“; Ole Romer, de mathematiske Videnskabers Fremmer i Danmark, der kom i Forbindelse med Admiralitetet, idet han examinerede Compas-magerne, og vandt stor Indflydelse i Søetatens videnskabelige Anliggender, og endelig den af Romer dannede Student Judichær. Paa Romers Anbefaling og efter Spans For-slag blev Judichær 1690 udnevnt til Viceequipagemester og 1692 til Eqvipage- og Fabrikmeester; han var Søetatens første videnskabelige Skibsbrygger.

Bed Flaadens Forøgelse var Gammelholm ikke længere tilstrækkelig til alene at udgjøre Københavns Orlogsværft; man begyndte derfor 1685 at indrette Nyholm; det første der byggede Linieskib, Dannebrog, paa 94 Kanoner, flettes i Bandet 1692. Desuden blev det af Christian d. 4de i Christianssand anlagte Galeiværft udvidet saaledes 1691, at der funde bygges Fregatter. Under staanske Krig havde det viist sig, hvor vigtigt det var for Danmark at have en Havn ved Bornholm; 1684 begyndtes derfor Anlæget af Havnens og Fæstningen Christiansø paa Ørteholmene. Ved Christian den 5tes Død bestod Flaaden af 33 Linieskibe, 9 Fregatter og 33 mindre Krigsfartøjer, som tilsammen vare armerede med 2778 Kanoner. Foruden den kongelige Flaaede var der 1699 i Danmark og Norge 27 Defensions-skibe, som funde føre indtil 1200 Kanoner. Defensions-skibe vare Skibe, tilhørende private Mænd, som vare byggede efter visse Bestemmelser, hvorved de bleve brugelige som Krigsskibe, naar det behovedes. Deres Eiere erholdt for denne Forpligtelse visse Toldprivilegier for alle de Varer,

som indførtes og udførtes i disse Skibe; de omtales første Gang 1621. 1679 nævnes første Gang et nyt Slags Skibe, Barca longa eller Snauer, som vare 100 Fod lange.

Den ubetingede Overlegenhed, som den danske Flaaede havde over den svenske ved den staanske Krigs Slutning, var ved Krigens Udbryd 1700 ikke alene ei mere tilstede, men Forholdet var nu omvendt. Carl den 11te og General-Admiral, Grev Hans Wachtmeister havde med utrættelig Iver arbeidet paa den svenske Flaaedes Udvikling. I Året 1700 bestod den af 38 Linieskibe, som førte fra 110 til 46 Kanoner, og iskuln 4 af disse havde været med i den staanske Krig. Den danske Flaaede talte vel 33 Linieskibe, men 18 af disse havde været med i den nærvte Krig, og vare som en Folge deraf for en stor Deel ubrugelige. Og det var ikke blot med Hensyn til Skibenes Antal, at Sveriges Flaaede var Danmarks overlegen; deres Skibe vare af større Dimensioner og førte sværere Skyts. Man arbejdede derfor i Fredsaarene 1700—1709 paa at sætte Flaaaden i stand til at maale sig med Sverigs, og i dette Tidsrum byggedes 11 gode Linieskibe, som førte fra 90 til 50 Kanoner; men da til samme Tid 10 Linieskibe byggedes i Sverig, var ved Krigens Udbryd 1709 Sverig endnu Danmark overlegen med Hensyn til Flaaadens Størrelse. Danmark bevarede dog Herredømmet tilsses under Krigen, stjøndt intet egentlig afgjørende Slag blev leveret mellem Hovedflaaderne. Ved Fredens Slutning var saavel den danske som den svenske Flaaede i en meget maadelig Tilstand; de skandinaviske Mæriner havde indbrydes ødelagt hinanden, medens Rusland til samme Tid lagde Grunden til en ny Sømagt i Østersøen,

der snart skulde vore de to andre over Hovedet. Efter Freden, fra 1720—1730, byggedes vel 6 nye Liniesskibe, men de gamle forfaldt aldeles, og Flaaeden var derfor ved Frederik den 4des Død i en jammerlig Forsatning; den talte vel 23 Liniesskibe og 8 Fregatter, men de fleste vare maadelige.

Christian den 6tes Regeringstid var en lykkelig Periode for den danske Marine. Den Interesse, han som Kronprinds havde haft for Handel og Søfart, viste sig i Gjerningen, efterat han havde besteget Thronen; med utrættelig Iver arbeidede han for Handel, Søfart og Flaaede. Den fortræffelige God, hvorpaa Sømagten under ham blev sat, skyldes især Grev Frederik Danneskjold-Samsø, der fra 1735 til 1746 bestyrede Søvæsenet; næstefter ham fortjener at nævnes Admiral Suhm. Flaaeden blev bragt til 29 Liniesskibe, 13 Fregatter og 34 mindre Krigsskibe, som førte 2583 Kanoner foruden 14 Morterer og udfordrede en Besætning af 19000 Mand. Samtidig hermed sattes de forfaldne Holme i god Stand, Orlogshavnen blev gjort dybere, nye Magasiner og Værksteder opførte, og Dokken anlagt. Dette vigtige Aulæg, som man to Gange forsøgtes have prøvet paa, fuldendtes lykkeligt af den hollandske Vandbygger Dumreicher i Aarene 1735—39. Danneskjold var en af Fædrelandet i høj Grad fortjent Mand, men ingen reen Character; Henvierrighed og Herskelsyge ledede ofte hans Handlinger; især maa hans Adfærd mod Commandeurcapitain Benstrup og Capitain Frederik Lütken døbles. Benstrup havde som Overfabrikmeester indført mange Forbedringer i Skibsbygningskonsten og bygget

11 skjonne Drøgsskibe. Danneskjold anklagede ham for adskillige Fejl; disse blevne udlagte som Forbrydelser, og Benstrup fæstet i et haardt Fængsel i Kastellet, hvor han sad i 3 Aar; paa Dokkens Indvielsesdag erholdt han Benaadning og forsvises med en Pension til Ebeltoft. Den frimodige og bjærve Lütken, en udmærket dygtig Officier, havde været Medlem af den Commission, som var nedsat over Benstrup. Da han vægrede sig ved at underskrive Commissionens uretfærdige Dom og vedblev at forsøgte Benstrups Ufthylighed, blev han assat fra sit Embede uden Pension; senere indsaae man dog den begaaede Uretfærdighed, og Lütken blev befordret i Civiletaten.

Efter Frederik den 5tes Thronbestigelse affædigedes Danneskjold, og en ny Administration, der stod under ham i Dygtighed, indsattes. Dog vedblev man at vise Omhu for Glaaden, som forsøgedes med flere gode Linieskibe, efterat Plt. Krabbe 1758 var blevnen Fabrikmeester. Under Frederik den 5te byggedes ogsaa en Deel Galeier. De italienske og tyrkiske Galeier havde i det 16de og 17de Aarhundrede gjort sig navnkundige i Middelhavet. Der behøvedes mindre Tømmer til denne Slags Fartøier, de kunde bygges i fortære Tid og kostede mindre end de store Skibe, de havde desuden den Fordeel, at de ikke behøvede mange sørvante Folk, da deres Hovedbevægelseskraft var Årter — alt dette bevirkeade, at Galeierne vandt en ufortjent Roes over hele Europa, og at de snart anskaffedes af næsten alle Sømagter. Frederik den 4de indførte dem i Danmark; Christian den 6te og Danneskjold ynddede dem ikke, men under Frederik den 5te begyndte man igen at bygge dem efter italiensk Mønster

ved italienske Constructeurer og indrettede et eget Skibsværft for dem i Staværn. Men i Slutningen af Aarhundredet kom man til den Erfjendelse, at de varer uhenrigtsmæssige; de affaffedes aldeles, og istedetfor byggede man Kanonchalupper og Kanonbaade. Ved Frederik den 5tes Død 1766 bestod Flaaen af 31 Linieskibe, 13 Fregatter og 24 mindre Krigsskibe; men af Liniesskibene vare 7 over 30 Aar gamle og derfor ikke synderlig brugelige.

Christian den 7de satte strax efter sin Regerings Tiltrædelse etter Danneshjold-Samsø i Spidsen for Søetaten; men han forblev desværre kun et Aar i denne Stilling. 1767 blev han ved et kongeligt Rescript pludselig affædiget og forvist til Jylland med Besaling til inden 3 Dage at forlade København. Denne haarde Fremgangsmaade mod en saa fortjent Mand tilskrives hans Frænde og Efterfolger som Marinens Chef, Admiral Danneshjold-Laurvig, hvis Belgører Danneshjold-Samsø havde været. I Tidssrummet 1768—1784 verlede Bestyrelsen af Søetaten ideligt, hvilket ikke var uden Skade for Sømagtens Udvikling. Men i dette Tidssrum virkede en af de fortrinligste Skibsbyggere, Danmark har hatt; 1772 afdøst nemlig Krabbe som Fabrik-mester af Capitain Henrik Gerner, der beklædte denne Post til sin Død 1787. Han bevirkede, at Liniesskibene byggedes af større Dimensioner, og at et passende Forhold fandt Sted mellem Skibenes Størrelse og det Antal Kanoner, de skulde føre; fremdeles forbedrede han Dokken ved Opfindelsen af et konstigt Pumpewærk, som befriede Marinens Mandskab fra et besværligt Arbeide, der fra nu af udførtes ved Hestekraft. Efterat man havde begyndt at bygge

Liniesskibene større, nedsattes deres Antal; 1781 bestemtes det til 27.

Regeringsforandringen 1784 var ligesaa heldbringende for Marinuen, som for Landet i Almindelighed; Kronprinds Frederik helligede Søforsvarets Udvikling sin fortrinlige Æpmærksomhed. Den Myndighed, der efterhaanden var indrommet Holmens Chef, havde ofte skadet den Enhed i Commandoen, der er nødvendig i en militair Etat; Kronprinsen opnævede deraf dette Embede 1792, og for Fremtiden bestyredes Holmene af en Øvereqvipagemester. Til Forsvar af Københavns Rhed begyndtes 1787 Anlæget af Batteriet Trekroner paa den nordlige Ende af Revshalen. Allerede under Frederik den 4de var 1713 det gamle Trekroner anlagt; det bestod af 3 gamle Liniesskibe, som grundsattes paa den nordlige Ende af Revshalen, noget Østen for det nuværende Trekroner; men 1734 var det saa forsaldent, at ingen mere kunde op holde sig der. 1802 var Trekroner saasvidt færdigt, at det kunde tåne til Ophold for Bagtskibsbesætningen paa Københavns Rhed, hvorved den tidligere dertil udlagte Fregat besparedes, og Hovedstadens Bagtskibsbesætning har siden stedse været paa dette Batteri. Efter Gerners Død blev Capitain Stibolt Fabrikmeester; han afløstes 1796 af den dygtige og geniale Plt. Hohlenberg, der indførte en ny Methode i Skibsbygningen. Glaadens Størrelse 1807: Alle de af Frederik den 5te efterladte Skibe vare inden dette Åar udsettede af Glaadelisten; under Christian den 7de byggedes 33 Liniesskibe, 35 Fregatter og 101 mindre Krigsskibe; af disse udgik før 1807 13 Liniesskibe,

18 Fregatter og 41 mindre Skibe; Flåden bestod saaledes i dette Aar af 20 Linieskibe, 17 Fregatter og 60 mindre Skibe.

I de ældre Tider betragtedes Officiererne ombord alene som Ansørere under Fægtning; Sovæsenet overlodtes ganske til Skipperen, som var dannet mere ved lang præktisk Erfaring end ved theoretisk Undervisning. Han forestod Skibets Takling, Manevre og Navigation. Men eftersom Officiererne opdroges og dannedes til Sømænd, aftog Skippernes Betydning, og 1736 affaffedes de aldeles. Men da Skibenes Navigation endnu ikke funde overlades til Officiererne, ansattes Styrmænd, som stode i fast Tjeneste. Da Officiererne imidlertid senere overgik Styrmændene i Navigationslundskab, indskrænkedes Antallet efterhaanden; i Begyndelsen af dette Aarhundrede ophørte deres tidligere Ansvar, og de ville uden Twivl snart aldeles ophøre.

Indtil Slutningen af det 17de Aarhundrede gaves der ingen særskilte Opdragelsesanstalter for vordende Søkrigere. Disse blev i Allmindelighed i den modnere Alder antagne til den Charge, hvortil de i andre Tjenester havde viist sig duelige. Efter Freden 1679 søgte Christian den 5te at danne unge Mennesker til Søofficerer ved at antage Lærlinger, som erholdt Kost og Løn samt nogen Undervisning. 1683 bestemtes der, at de skulle udsendes med Skibene for at gjøre Underlieutnants Tjeneste. Disse Lærlinger blev Stammen til det af Frederik den 4de 1701 oprettede Søcadet-Compagni. 1721 tillodes det Cadetterne for deres Uddannelses Skyld at tage Tjeneste paa Køfssardiskibe og at gaae i fremmed Tjeneste. Fra 1728 blevе

de, naar de vare hjemme, indlogerede paa Landcadet-Academiet og underviste og bespiste med Landcadetterne. Under Danneskjold's Bestyrelse af Marinen flettes Søcadetcorpset i god Stand. Han udvirkede, at der fra 1738 udsendtes et eget Krigsskib til Øvelse for Cadetterne, naar disse ei brugtes paa de kongelige Skibe; fremdeles forgede han for, at Søcadetterne fik egne Lærere, og at en Officersexamen indførtes, som det dog endnu ikke blev Pligt for Alle at underkaste sig, da høi Fodsels endnu efter den Tid var nok til at avancere. En Hindring for Søcadetternes eiendommelige Udvikling var det, at de havde fælles Academi med Landcadetterne; dette ophørte 1775, da Landcadetterne flyttedes til Amalienborg, hvorefter Søcadetterne beholdt Bygningen i Academigaden till 1788, da de byttede Locale med Landcadetterne; 1827 flyttedes Academiet til dets nuværende Bygning. Omsorgen for Cadetternes Opdragelse udviklede sig især, da Hans Christian Sneedorff ansattes ved Academiet, hvis Chef han var fra 1797 til sin Død 1824. Han fastsatte først bestemte Examensregler.

De første Munderings-Bestemmelser for Søetatene af Aaret 1701, da der ved Søcadet-Compagniets Oprettelse bestemtes, at Cadetterne skulde bære en Uniform af graat Klæde. Det første almindelige Munderingsreglement er af Aaret 1722. Heri bestemmes, at Underofficerer og Menige skulle have Trøster og Beenklæder af graat Klæde; Skipper og Overkanonerer skulde bære graa Mundering med rødt Underfoer; Officerernes Uniform skulle være af rødt Klæde med rødt Underfoer. Efter Officerernes Ønske forandredes Uniformens Farve fra rød til graa med rødt Under-

foer, saa at Graat derved blev Hovedfarven for hele Marin'en. 1755 indførtes den blaa Farve saavel for Officierer som for Mandskab; dog vedbleve Officierer og Cadetter at have rødt Underfoer og røde Underklæder til 1787, da den røde Farve blev ombyttet med den hvilde.

Andet Capitel.

Den nordiske Syvaarskrig (1563—1570). Ved et Tilsælde tilsoes begyndte denne Krig, førend den var erklæret. En dansk Eskadre paa 8 Skibe, som kommanderedes af Jacob Brockenhus, mødte ved Bornholm en svensk Flade paa 22 Skibe under Jacob Bagge. Brockenhus salterede den med dansk Ros, 3 Skud. Ulykkeligvis var et af dem et skarpt Skud, som traf i Seilet paa et af de svenske Skibe. De Svenske gav nu det glatte Lag, og en Trafning leveredes, i hvilken 3 danske Skibe blev skudte i Sænk, og de øvrige maatte flygte. Brockenhus tilligemed flere Hovidsmænd blev fangne og ført til Stockholm, hvor den halvgale Kong Erik fandt en uværdig Hornsielse i at spotte de danske Fanger. Han lod nemlig anstille et Triumphstog til Øre for sin Admiral. Forrest gif denne, prydet med en Guldkjæde, efter ham de Officierer, som havde deltaget i Slaget, og til sidst Brockenhus tilligemed hans Officierer med blottede Hoveder og hvide Stave i Hænderne, anførte af Kongens Hofnar, som spillede paa en Violin.

Danmark og Lübeck erklærede nu Krigen. En dansk Flade, 27 Skibe stærk under den 72aarige Peder Skram, i Forening med 6 lybske Skibe stodte paa en svensk Flade, 18 Skibe stærk under Jacob Bagge, ved Øland, hvor et uafgjørende Slag blev leveret; begge Flader droge derpaa tilbage til deres Land.

Det næste Aar havde Hirluf Trolle Anførselen over den danske Flade, som var 28 Skibe stærk, og med hvilken nogle lybske Skibe forenede sig. Torgjæves søgte han de Svenske først under Bornholm, dernæst under Pommeren, endelig traf han dem ved Carlsø mellem Øland og Gulland, hvor det kom til det blodigste Slag i Krigen, Mai 1564. Den svenske Flade, 50 Skibe stærk (estet svensk Angivelse 35), commanderedes af Jacob Bagge. Slaget varede i 3 Dage; tredie Dagen erklærede Selven sig for de Danske; det svenske Admiralskib Mars, ogsaa af de Svenske kaldet Mageløs eller Sydehaderen, blev erobret, men ved en lybst Soldats U forsigtighed sprang det i Luften med hele den svenske Besætning, 800 Mand, tilligemed næsten ligesaa mange Danske og Lybske; Jacob Bagge var i Forveien ført derfra som Fange. Den danske Flade spillede nu Herre i Østersøen og renede Vandene for Kapere, men det varede kun kort. En ny svensk Flade under Claus Horn stak nemlig i Søen og angreb i August den danske ved Øland, hvor et blodigt, men uafgjørende Slag blev leveret. Begge Flader forlode Slaget med lige Tab, men den svenske havde dog nu Overmagten i Østersøen i Efteraaret 1564 og ind i 1565, hvilket befæstedes derved, at den danske Flade ormedelst Pengemangel ikke kunde løbe ud før Juni Maaned.

Claus Horn spillede imidlertid Mester og vovede sig endog ind i Sundet, hvor han opkærede Øresundstolden. Endelig løb Herluf Trolle ud med 28 Skibe og fulgte den svenske, af 50 Skibe bestaaende, Flade ind i Østersøen, hvor begge Flader mødtes ved Mecklenborgs Kyst, og et blodigt Slag leveredes mellem Rostock og Wismar d. 4de Juni. Slaget var uafgjorende, og Tabet omtrænt lige paa begge Sider, men Danmark mistede sin Admiral. Trolle blev nemlig saaret; desvagt beholdt han Commandoen og førte Fladen tilbage til København for at udbedres. Her gik der Koldbrand i hans Saar, og han døde tre Uger efter Slaget. Han afløstes af Otto Rud, som allerede den 7de Juli leverede Claus Horn et Slag under Bornholm. Fra Begyndelsen til Enden var dette Slag ikke andet end Entring og Haandgemæng; Tabet var stort paa begge Sider, men da de Svenske siden spillede Mester i Østersøen, synes det, at den danske Flade har lidt meest. Den heltemodige Rud maatte hennimod Kampens Slutning give sig til Fange, da han af de 1500 (900?) Mænd, som udgjorde hans Skibs Besætning, kun havde 150 tilbage. Da han fortes for Erik den Fjortende, blev denne saa forbittret over den Frimodighed og Djervhed, hvormed Rud fremtraadte, at han drog sit Sværd og vilde have nedhugget ham, hvis han ikke var blevet forhindret deri af en tillistedeværende svensk Herre. Rud døde samme År af Pest.

1566 var Søkrigen uheldig for de Danske. En betydelig Flade blev vel udrustet, men man havde ikke længer nogen udmarket Admiral, og Anførselen blev given til Hans Lauritz, som forenede sig med en lybsk Flade under

Thinappel. De mødte Claus Horn ved Nordkysten af Øland, hvor et heftigt, men uafgjorende Slag blev leveret; ved et Tilfælde blev Tabet dog overmaade stort for de Danske. For at give en i Slaget falden Adelsmand en standsmæssig Begravelse anløb hele Flaaden Gulland; her blev den overfalden af en Storm, hvorved 16 Skibe blev Brag, og begge Admiraler tilsigemed 6000 Mand fandt deres Grav, og „aldrig har nogen Begravelse været mere kostbar end den gode Christoffer Mogensens; thi her maatte nogle Tusinder druknes paa det at En kunde ligge tørt.“ Efter denne Begivenhed havde de Svenske mod Sædvane under den øvrige Deel af Krigens Overmagten tilssøes, men ved den endelige Fred erholt Danmark alle af de Svenske erobrede Skibe tilbage.

Tredie Capitel.

Galmarkrigen (1611—1613) førtes af de Danske med afgjort Overlegenhed tilssøes, da Christian den Hjerde i de 15 Aar, han nu havde regeret, havde bygget en skjøn og fortæffelig udrustet Flaade, som kunde maale sig med hvilken som helst Sømagt i Europa. Men vi have et Andet at berette om Begivenhederne tilssøes under denne Krig, end at den svenske Flaade allevgne veg for den danske uden at turde lade det komme til Slag.

Fjerde Capitel.

Krigen 1643—1645. Efter denne Krigs Udbrud arbeidede Christian den Fjerde ivrigt paa den danske Flaades Udrustning, da der ikke alene skete store Udrustninger i de svenske Havnne, men ogsaa i Holland. Den hollandske Regering havde vel ikke erklæret Danmark Krig, men da den var i hoi Grad forbittret over Sundtoldens Forhøielse, saae den gjennem Fingre med, at der skete Udrustninger i dens Havnne til Sverigs Understottelse. Disse foretoges for en privat Mand, Ludvig de Geers Regning. Denne Geer var en i Gøteborg bosat riig hollandsk Kjøbmand, der drev en udbredt Handel, og personlig var forbittret paa den danske Regering, fordi adskillige af hans Skibe varne blevne confiskerede i Sundet. Han lod udruste 36 Skibe, hvis Bestemmelse var at gaae til Østersoen og forene sig med den svenske Flaade, hvorpaa den forenede Flaade skulde sætte Torstensons Hær over til Øerne. Da Christian den Fjerde erfarede, at Geers Flaade var løben ud, gif han med 10 Skibe i Mai 1644 til Vesterhavet for at opsoge den. Han traf den liggende i Lister Dyb ved Sylt, hvor dens Stilling var saaledes, at Christian ikke funde angribe den, da der ikke var dybt nok for de danske Skibe. Han lagde sig derfor foran Lister Dyb og indesluttede Flaaden; da denne vilde forcere Udgangen, kom det til en Træfning den 16de Mai, hvorved Hollænderne nødtes til at trække sig tilbage til deres lave Lele. Christian forlod nu Sylt og gif til Kjøbenhavn, men kom

snart tilbage med en forsterket Flade. Den 24de og 25de Mai kom det til en ny Træfning, i hvilken en stor Deel af den hollandske Flade ødelagdes, og dens Tab vilde have været langt større, hvis ikke en meget heftig Storm havde twunget Christian til at søge rum Sø, hvorved de øvrige hollandske Skibe fik Lejlighed til at undslippe; men da de vare i en daarlig Forfatning, maatte de vende tilbage til Holland. Efter saaledes foreløbigen at have forhindret den hollandske Flades Forening med den svenske, drog Christian tilbage til Kjøbenhavn for at drive paa Udrustningen af Hovedfladen og med den at forhindre, at Sverigs store Flade, som allerede var i Østersøen, skulde foretage sig noget mod Øerne. Den 29de Juni stak den danske Hovedflade i Søen, 39 Skibe stærk, deelt i 3 Eskadrer: den første under Rigets Admiral Jørgen Bind, den anden under Peder Galt, den tredie under Kongen selv paa Skibet Trefoldigheden med Pross-Mund som Vice-Admiral. Den svenske Flade, 46 Skibe stærk, under Admiral Claus Flemming, var allerede løben ud d. 1ste Juni og havde erobret Femern. Den 1ste Juli fik Christian den svenske Flade i Sigte paa Colberger-Helde, og strax kom det til Slag, som varede i 10 Timer. Tre Gange syntes Slaget at høre op, men begyndte igjen, indtil det fjerde Gang ophorte, da Natten brød frem, og den svenske Flade, haardt medtaget, trak sig bort i vestlig Retning. Paa dansk Side mistede man Admiralen Jørgen Bind, og Kongen selv blev farlig saaret. Han havde allerede flere Saar, da en Kugle splins trede en Planke paa Skibet, hvis Stumper dræbte og saarede 12 Mand om Kongen, slog det høire Øje ud paa ham

afrev et Stykke af det venstre Øre, borttog flere Tænder og gav ham 23 Saar i Alt. Bedøvet segnede han om paa Dækket, og man ansaae ham for død. Men pludselig reiste Kongen sig, bedækket med Blod. „Gud har endnu“, sagde han, „levnet mig Liv og Styrke nok til at kæmpe for mit Folk, saalænge Enhver vil gjøre sin Pligt“; og stottet paa sit Sværd blev han staaende paa Dækket med indbundet Hoved og fortsatte Kampen, indtil Slaget var vundet. Beretningerne om dette Slag ere i Øvrigt i hoi Grad mangelfulde; den svenske Historieksriver, Admiral Gyllengranat nægter de Danske Ret til at falde det en Sejr, ja han paa staer endog, tvertimod alle danske Angivelser, at det var den danske Flaade, som først ophørte med Kampen; men alligevel maa han indrømme, at de Danske efter Slaget havde Herredømmet i Østersøen.

Da Kongen erfarede, at den svenske Flaade havde søgt Ellslugt i Kiels Havn, besalede han Peder Galt med de to Eskadrer at seile derhen og indesluite Flaaden; tillige lod han 2000 Mand føre over fra Fyen og Lolland til Bülk for at understøtte Indslutningen. Ved Christianspris opførtes en Skandse, fra hvilken den svenske Flaade blev beskudt; dens Ansører, Claus Flemming, blev drebt i sin Kahyt af en Kugle fra Skandsen, hvorpaa Wrangel overtog Commandoen. Flemmings Hald vakte i høieste Grad Torstensons Forbittrelse; han indtog Skandsen med Storm og lod Alt springe over Klingen. Efterat have givet Galt Ordre angaaende Indslutningen, forlod Kongen Flaaden for at ile til Skaane, hvor Horn var falben ind; men ved en utilgivelig Skjedeslosched lod Galt den svenske Flaade

ester en Maaneds Forløb undslippe, hvorsor han, skjønt 70
Aar gammel, maatte bøde med Livet. Imidlertid var den
Geerske Flaade paany bleven udrustet i de hollandske
Havne og betydeligt forstærket kommen til Göteborg.
Her sik dens Anfører, Theissen, Ordre til gjennem Sundet
at gaae til Kiel, undsætte den der i Bugten indesluttede
svenske Flaade, hvis lykkelige Undslippelse man endnu ikke
kjendte, forene sig med denne og derpaa oversøre et svensk
Troppecorps til de danske Øer. Men da Theissen, efter at
være kommen ind i Østersøen, erfarede, at den svenske Flaade
lykkeligen var sluppen ud og kommen hjem til Sverig, drog
han dithen, hvor han modloges med store Cresbevisninger
og adledes under Navnet Ankerhjelm. I September stak
derpaa den forenede svenske-hollandske Flaade i Søen under
Wrangel og Theissen for at gaae til Kiel og oversøre
svenske Tropper til Sjælland. I Danmark havde man
destoværr en feilagtig Forestilling om den svenske Flaades
Tilstand, da man ansaae den for at være i saa flet Stand,
at den i dette Aar ikke mere kunde løbe ud. Christian havde
derfor kun sendt til Østersøen en lille Eskadre paa 17 Skibe
under Pro-s-Mund's Anførel for at lagtage den hollandske
Flaade og bevogte Kysterne. Denne støtte ganske uventet
ved Lolland's Kyster d. 13de October paa den svenske-
hollandske Flaade, som talte 64 Skibe. Pro-s-Mund
kämpede med Hætemod, men maatte til sidst bukke under for
den uhyre Overmagt. Hans Admiralskib, paa hvilket Fjen-
den troede, at Kongen selv var ombord, udholdt først en
lang Kamp med de to største fjendtlige Skibe; disse maatte
dog vige, men to andre Skibe kom til, og efter en fortvivlet

Modstand blev Admiralsfibet entret. Hvad der ikke gav sig, blev nedhugget, Pross-Mund ogsaa, da han ingen Pardon vilde modtage. Efter 5 Timers Kamp vare de fleste danske Skibe tagne, brændte eller sænkede, og kun to reddede sig ved Flugten. Dog ydede dette Slag Danmark stor Tjeneste, da den allierede Flaade havde lidt saa meget, at den først maatte repareres, forend den kunde overføre svenske Tropper til Øerne; Wrangel drog i den Hensigt til Wismar, Theissen til Kiel, og Pross-Munds Tapperhed og Falb reddede saaledes de danske Øer.

Femte Capitel.

Krigen 1657—1660. Strax efterat Frederik den Tredie havde erklæret Sverig Krig, begav han sig med en Flaade paa 19 Krigsskibe, som commanderedes af Henrik Bjelke, til Danzig for at forhindre Carl Gustav fra tilsøes at komme til Danmark med den Armee, hvormed han stod i Polen. Men da Frederik den Tredie ved sin Ankomst paa Danzigs Rhed erfarede, at Carl Gustav allerede stod paa Holsteens Grænde, seilede han tilbage til København.

Da hele Fastlandet var i Carl Gustavs Magt, var det hans høieste Ønske at komme over til Øerne, i hvilket Dine med han befalede sin Flaade at gaae i Søen. Den bestod af 59 Skibe (de Svenske angive 46) og commanderedes af

Admiral Bjelkenstjerna. Med 19 Skibe mødte Henrik Bjelke d. 12te September Fjenden under Møen, og begge Flaader beskøde hinanden til ud paa Aftenen, da Bjelke trak sig hen under Falsterbo for at forene sig med en Eskadre paa 11 Skibe, som den til Holmens Admiral udnævnte, 28aarige, Niels Juel tilførte ham fra Kjøbenhavn. Efter at have modtaget denne Forstærkning begyndte han næste Morgen atten den ulige Kamp, som vedvarede denne og næste Dag og færted med stor Haardnakethed især imellem de twende Admiralskibe. Slaget var vel uafgjørende, men Resultatet af samme var dog, at den større fjendtlige Flaade af Frygt for den mindre danske trak sig til Wismars Havn, hvorfra den ikke turde gaae ud, da den danske Flaade, efter at være blevet ifstadsat i Kjøbenhavn, i October viste sig foran samme; de Danske havde saaledes Herredømmet tilssøs, og paa sin Flaade kom Carl Gustav ikke til Verne. Men da han paa den af Frosten dannede Bei var kommen til Fyen og næsten uden Modstand havde bemægtiget sig hele Den, viste Capitain Peder Bredahl, at der dog endnu sandtes Mandemod i Danmark. Med fire Krigsskibe laa han indefrossen i Nyborgsfjord; skjønt Skibene laae ubevægelige i ISEN, baade beskudte af Nyborg Fæstnings Kasuoner og angrebne af de Svenske fra ISEN, vilde han ikke høre Noget om Overgivelse, men bevarerede hækst de Svenskes Ild. Uasladelig isede han om sine Skibe, som han desuden begod med Vand, der strax frøs, saa at det blev umuligt at entre dem, og efter nogle Dages Forløb lykkedes det ham at isse dem ud af Fjorden og føre dem til Kjøbenhavn, hvor

Kong Frederik belønnede hans tappre Daad med Vice-Admiralsværdigheden.

I midlertid fortsatte Carl Gustav sin Marche over Ilsen til Lolland, Falster og Sjælland og truede København med Beleiring, som ene blev undgaet ved Freden i Roskilde d. 26de Februar 1658. Dog brod Carl Gustav strax efter Freden, landede ved Korsør, marcherede mod København og begyndte sammes Beleiring d. 11te August. Men det danske Folk vaagnede nu af sin Dvale; med begeistret Tapperhed og opoffrende Selvfornegelse forsvarede Københavns Borgere med deres kjælle Konge i Spidsen Hovedstaden, bag hvilis svage Bolde Fædrelandet laa, og den truende Hungersnød blev afværget ved Undsætning fra Holland. Det var nemlig dette Lands egen Fordeel at komme København til Hjælp, thi ved Danmarks Fald blev Sverig Herre i Østersøen; man udrustede derfor i Republikens Havne en Flaade med en Hast og Iver, der ikke kunde have været større, om det havde gjeldt Republikens egen Frelse, og allerede d. 22de October laa Admiral Opdam ved Indseilingen til Øresund med 35 Linieskibe og en Mængde Transportskibe. Men Gjennemgangen var i høieste Grad farlig; paa hoire Side havde Opdam Kronborg, paa venstre Side Batterierne ved Helsingborg og foran sig den svenske Hovedflaade paa 45 Krigsskibe under Rigsadmiral Wrangel. I otte Dage maatte han vente paa Medbør, men d. 29de Octbr. kom der en raff Kuling fra N.B.; nu vovede han Gjennemgangen, og hans Mod kroedes med Hæld. Slaget var blodigt og heftigt; paa begge Sider kæmpedes der med yderste Haardnakfethed; men Opdam

naaede sit Maal, og Jubelen i Kjøbenhavn var ubeskrivelig; thi ikke alene var Hungersnøden nu afværet, men den frie Tilsørel fra Søsiden aabnet.

Da Carl Gustav efter den mislykkede Storm paa Kjøbenhavn havde indskrænket Beleiringen til en Blokade, besluttede han at bemægtige sig de mindre Øer, der tilførte Hovedstaden Proviant. For at beskytte disse gik Vice-Admiral Heldt i Søen med 16 Skibe. I Langelandsbæltet traf han paa 6 svenske Krigsskibe; efterat han havde bemægtiget sig et af dem og jaget et andet paa Grund, flygtede de øvrige. Men strax derpaa ankom i Bæltet den svenske Flaade under Admiral Bjelkenstierna og jog Heldt ind i Glensborgs Havn, hvor han nogle Dage blokeredes af de Svenske. Paa Efterretning herom sendtes de øvrige danske og hollandske Skibe under Bjelke, Opdam og Niels Juel tilsoes, og d. 30te April mødtes Flaaderne under Nødsand paa Hollands Sydkyst, hvor en Træfning leveredes, hvis Resultat var, at den svenske Flaade maatte søge ind til Wismar; de Allierede sejlede derpaa til Glensborg og forenede sig med Heldt.

I Sommerens Løb forstærkedes den hollandske Flaade med 40 Skibe, som tilførtes den under Ruyters Commando; men hele dens Virksomhed indskrænkede sig til at forjage en svensk Flaade, som paany havde lagt sig for Kjøbenhavn og affkaaret Tilsørel fra Søsiden, og senere hen paa Efteråret i Forening med en dansk Flaade under Bjelke og Niels Juel at landsætte allierede Tropper paa Fyen. Holland vilde nemlig kun redde Danmark fra Undergang; at hjælpe dette

Land til Gjenerhvervelsen af Sundprovindserne laa saa langt fra dets Tanke, at det endog efter Carl Gustavs Død truede med at understøtte Sverig, hvis Danmark ikke opgav disse.

Sjette Capitel.

Den skaanske Krig (1675—1679)*). Tilsees forefaldt Intet af Betydenhed i Krigens første Aar. I August gik Admiral Adelaer i Søen med 30 Krigsskibe, hvoriblandt 8 hollandske, for at spærre Forbindelsen mellem Sverig og Pommern. Allerede i Juni var nemlig en svensk Flaaede paa 36 Skibe under Rigsadmiral Grev Steenbuk loben ud, som man i Danmark antog havde den Bestemmelse at landsætte Tropper i Pommern. Men da Adelaer kom herhen, forblev Steenbuk i det Østlige af Østersøen og, da en smitsom Sygdom bortrev en stor Deel af den danske Flaaedes Besætning, maatte Adelaer drage tilbage til København, hvor han selv døde af Smitten, og Overcommandoen overdroges Niels Juel. Den svenske Flaaede var imidlertid saaledes bleven medtaget af en Storm, at Halvdelen af den var ødelagt, hvorfør Steenbuk ligesom Adelaer maatte forføie sig hjem.

Da Haabet om at tilbageerobre Sundprovindserne havde været en af Hovedgrundene til, at Christian den Femte

*.) Hovedkilde: Niels Juel af Garde.

havde begyndt denne Krig, stod hele hans Hu til at gjøre Landgang i Skaane, men dette kunde kun ske, naar de Danske vare Herrer tilsløes. Der arbeideedes derfor ivrigt i Vinteren 1675—76 paa Flaadens Udrustning, og den hollandske Admiral Cornelius Tromp, en Son af den store Skælt Martin Tromp, blev bestemt til Overansører for den danske Flaade. Da Tromp ved Føraarets Begynnelse endnu var i Holland, og det var Christian den Femtes ivrigste Ønske snarest muligt at blive sat i Stand til at oversøre sin Armee til Skaane, blev Commandoen forelsobigen overgiven til Niels Juel, som allerede den 1ste April gik i Søen med en Eskadre paa 13 Skibe. Hans Instrux lød paa, at han skulde søger at opbringe alle svenske og til Sverig sig agtende Skibe, affære Forbindelsen mellem Sverig og dets tydste Provindser og forsøge Gullands Crobring. Efter at have gjort en Deel Priser, erobret en svensk Fregat og nødt Fjenden til at opbrænde en anden, styrede han til Gulland, som erobredes d. 1ste Mai efter en fort Modstand. Juel blev udnevnt til dens Gouverneur, men forlod den allerede igjen d. 4de Mai. Da hans Eskadre var bleven forstærket med nogle hollandske og danske Skibe under Allemonde og Jens Rødstehn, saa at den nu bestod af 26 Orlogsskibe og Fregatter, styrede han till Bornholm for at tage Station mellem denne Øe og Nygen og forhindre svenske Troppetransporter. Imidlertid var den svenske Flaade, bestaaende af 40 Orlogsskibe og Fregatter, 15 Brigger og 6 Brandere, under Anførel af Rigsraad, Baron Lorentz Creutz, løben ud. Creutz styrede mod Bornholm for at føge den danske Flaade, om hvis ringe Styrke han var underrettet.

Paa Efterretning om Fjendens Komme lettede Juel, som laae til Ankars under Bornholm, stod V. efter og holdt sig mellem Rygen og Østad. Da den svenske Flaade var ham langt overlegen, vilde han hellst undgaae Slag, men dog paa ingen Maade flygte for Fjenden. Da denne sogte ham, kom det derfor til Træfning d. 25de; afbrudt af Natten fortsattes Kampen næste Morgen Kl. 7 og vedvarede til Kl. 2, men var hverken blodig eller afgjørende. Begge Parter tilregnede sig Seiren, men den tilkommer visinok Niels Juel; thi skjondt den svenske Flaade var ham langt overlegen, erobrede han en Galiot paa 10 Kanoner og mistede selv ikke engang en Baad. Efter Slaget ankrede den dansk-hollandiske Flaade ved Falsterbo, den svenske ved Trelleborg. Imidlertid var Tromp ankommen til Kjøbenhavn, hvor han var blevet modtagen med stor Høitidelighed og udnevnt til dansk General-Admiral. Han heisede sit Flag paa Orlogsskibet Christian den Femte, men førend han forenede sig med Juel, skulde han i Kjøbenhavn oppebie nogle forventede hollandske Skibe. Da Kongen imidlertid af Juels Rapport erfarede Træfningen med Creutz og frygtede for, at den overlegne svenske Flaade skulde foretage et nyt Angreb, besalede han Tromp strax at affseile med de tilstedevarende Skibe. Den 27de om Aftenen forenede Tromp sig med Juel og overtog Commandoen over den forenede dansk-hollandiske Flaade, som bestod af 25 Orlogsskibe, 10 Fregatter, 5 Brandere og 7 mindre Skibe, armerede i Alt med 1730 Kanoner; det sværeste Skib var Christian den Femte paa 86 Kanoner. Den svenske Flaade bestod af 27 Orlogsskibe, 13 Fregatter, 11 Galioter og 4 Brandere, armerede

i Alt med 2170 Kanoner; det sværeste Skib var Kronan paa 128 Kanoner; det var 178 Fod langt og 43 Fod bredt. Da den svenske Flade saaledes var den allierede langt overlegen, sendte Carl den 11te, der fra et Kirketaarn i Trelleborg havde været Tilstuer af Træfningen den 26de, Ordre til Creutz strax at angribe; men da den meest ansete Officier paa Fladen, Admiral Uggla fraraadede dette i et Farvand, der var de Svenske ubekendt, bestemtes der, at Fladen skulle styre ind ad Østerøen og kun under den smaalandske Kyst indlade sig i Slag, for i Ulykkesstilfælde at kunne finde Tilsflugt mellem Skjærerne. Den 30te Mai leddede Creutz med frisk Kulding af S. V. og stod Øst efter; den allierede Flade fulgte. Da Creutz vilde søge at undgaae Slag, indtil han var passeret Øland, førte han saa mange Seil som muligt, og først efter to Dages Jagt indhentede de Allierede ham ved Øland d. 1ste Juni. Jagten gif langs med den ølandske Kyst; Winden var vestlig med rebet Mærseils Kulding og svære Byger; de Svenske forcede saa stærkt, at flere Skibe seiledede Mærserør og Bramstænger over bord. Henimod Middag kom de bedst seilende danske Skibe Hjenden saa nær, at denne troede at kunne affærre dem fra de andre Skibe af Fladen, som vare langt tilbage. Uggla forlangte Tilladelse til at vende for at udføre dette. Creutz gav Bendingssignal og gjorde selv Besyndelsen med Kronan. Men under Bendingen beholdt han samme Seil til, som han havde ført for Winden; disse vare for svære for det ranke, med Kanoner overlæssede, Skib; i Bendingen kom desuden en svær Byge, og Skibet krængede nu saa stærkt over, at Vandet strømmede voldsomt ind af

det underste Batteries Porte. Dervedt fylbtes Kronan og sank; kun noget af Styrbords Side var synlig over Vandet, da der kom Ild i Krudtkammeret, og Skibet sprang i Luftet. Af den 842 Mand stærke Besætning reddedes kun 40 Mand. Denne Ulykke bragte de Svenske i fuldkommen Norden; kun saa holdt Stand, iblandt hvilke den tappre Uggla. Tromp og Juel lagde sig hver paa sin Side af hans Skib Sværdet (90 Kanoner). Kjælt værgede han sig i 1½ Time, da faldt hans Stormast, hvorpaa han strøg. En hollandsk Brander lagde mod Ordre paa Siden af Prisen og opbrændte det sjonne Skib; Uggla tilsatte Livet, og kun 52 Mand reddedes af den 650 Mand stærke Besætning. Nu hed det kun hos de Svenske at redde sig hvo som kunde; men de Allierede, hvis Flaade imidlertid var blevet samlet, satte stærkt efter den flygtende Fjende op imod Dalarøen. Af de tre Skibe, som tilligemed Sværdet længst havde holdt Stand, erobredes to, hvort paa 44 Kanoner, tilligemed to mindre Fartoyer; et Orlogsskib paa 84 Kanoner forliste ved Indseilingen til de svenske Øjser. De Svenskes Tab var i det mindste 7 Skibe med over 400 Kanoner, 3000 Mand døde, deriblandt tre Admiraler, og 600 Fanger. De Allieredes Tab var meget ubetydeligt; den med Sværdet opbrændte Brander var det eneste Skib, de mistede; paa den øvrige Flaade blev ikke en Mast eller Stang nedskudt. Den flygtende svenske Flaade naaede næste Dags Eftermiddag ind i Dalarø Havn, men i en saa beskadiget Tilstand, at man intet mere havde at frygte af den i dette År.

Danmark havde nu fuldkommen Overmagt i Østersøen; de skjænske Kyster laae aabne for det, Tromp og Juel

erobrede Østad, og Christian den Femte førte sin Armee over til Skaane. Efter at have landsat den danske Hær sif den allierede Flaade Ordre til at gaae til Østersøen for at erobre Nygen og afskære Forbindelsen mellem Sverig og dets tydste Provindser. Tromps Forsøg mod Nygen mislykkedes; derimod bemægtigede han sig Christian opel tillsiges med en Deel af Blekingen, hvis Grobring fuldførtes af Admiral Jens Rødstehn. Imidlertid herskede der den største Splid og Uenighed mellem de danske og hollandske Officierer, hvilket gif saa vidt, at den største Deel af den hollandske Flaade i September drog hjem, hvorved Operatioerne meget lammedes; dog vedblev Tromp at være Kongen tro og hengiven.

Den følgende Vinter rustede begge Magter sig af al Evne. Størstedelen af den svenske Flaade udrustedes i Stockholm, men ogsaa i Göteborg skete Udrustninger. Herfra løb i Mai 1677 en svensk Flaade ud under Admiral Erik Sjøblad, bestaaende af 11 Orlogsskibe, 2 Brandere og 2 Galioter med 426 Kanoner. Sjøblads Bestemmelse var: gjennem Beltet at gaae til Østersøen, forhindre Overførselen af nogle tydste Leietropper fra Holsteen til den danske Hær i Skaane, derpaa forene sig med den svenske Hovedflaade, tvinge de Danske til at søge Havn og endelig ved at landsette Tropper paa de danske Dør næde Kong Christian til at forlade Skaane. Den 23de Mai fastede Sjøblad Anker mellem Knudshoved og Sprogs; dette blev alles rede den næste Dag bekjendt i København, og Niels Juel sif strax Ordre til at opøsge Fjenden (Tromp var i Februar Maaned af Christian den Femte sendt til Holland for at

fremsthynde Udrustningen af en hollandsk Hjælpslaade). Juels Glaade bestod af 13 Orlogsskibe, 2 Brandere og en Galliot, armerede med 671 Kanoner. Den 30te Mai krydsede han med svag Vestenvind under Gjedser, da han satte Die paa Fjenden, kommende fra Femern og holdende Ø. efter; men da Sjøblad saae den danske Glaade, ankrede han N. for Rostock. Den 31te Mai gav Juel Signal til at angribe Fjenden, som endnu laa til Ankars; denne kappede sine Ankertouge og søgte at undløbe N.Ø. efter, men Vinden var saa svag, at begge Estadrer maatte bugseres sig frem med Far-toierne. Kl. 5 E. kunde de forreste danske Skibe række Fjendens agterste, men Afstanden var for stor til, at Skydningen kunde faae nogen synderlig Virkning. Hele Natten fort-sattes Jagten under Bugsering; begge Estadrer holdt mod N.Ø. Ved Daggry d. 1ste Juni, Aarsdagen efter Slaget ved Øland, friskede Vinden fra S. og Kl. 2 F. kom Juel S. for Møen Fjenden paa Skud og angreb de agterste Skibe, mod hvilke han aabnede en heftig Ild. Kl. 4 bemær-kede Juel, at Fjendens forreste Skibe og deriblandt Admiralskibet Amaranthe satte flere Seil til. Da han frygtede for, at de skulde undløbe i den ved Krudtrøgen frembragte Tykning, overlod han de af ham først angrebne og haardt medtagne Skibe til den øvrige Deel af Estadren og jagede selv Admiralskibet og dets Secundanter, som han indhentede under Møen. Modigt angreb han dem alene med sit Skib Christian den Femte. Efter to Timers haard Kamp blev Amaranthes Forkang nedskudt, hvorpaa Sjøblad, der ansaaes for en af Sveriges stolteste Somænd, strog. Juel angreb derpaa Engel Gabriel, som tappert var kommen

sin Admiral til Hjælp; efter en haard Kamp blev dette Skib ligeledes tvunget til at overgive sig. Forden disse to Skibe erobredes i Slaget tre andre Orlogsskibe, et paa 74 Kanoner ødelagdes, de andre toge Flugten, men mistede paa denne endnu tre mindre Skibe; Skytset paa de erobrede Skibe besloß sig i Alt til 210 Kanoner. Fanger blev: Admiral Sjøblad, 7 Skibschefer, 21 andre Officierer, 1200 Ma-troser og 350 Soldater. De Svenskes Tab af Døde og Saarede er ikke angivet; men da Skibene var meget for-skudte, maa det have været betydeligt. Paa dansk Side var Tabet 80 Døde og Saarede; men intet Skib, ikke engang en Baad mistedes. Da Slaget var forbi, Kl. 11 F., blev det taaget, og Kulingen tiltog; i Taagen undkom den flygtende Fjende, tildeels fordi flere af Juels Skibschefer forsøgte deres Pligt, og Juel ankrede samme Eftermiddag paa Kjøge Bugt. Ved sin Tilbagekomst blev han mod-tagen med Naade af Kongen; jublende hilsede Folket ham, og kirkelige Takkefester anstillesedes for Seiren. Hans Flaade blev imidlertid liggende ved Dragør. Da Hjælpestaden fra Holland endnu stedse udeblev, maatte Kong Christian mere stole paa sine egne Baaben end paa sine Bundsfor-vandte; derfor arbeidede Span utrætteligt paa Holmen, og ligesom Skibene var equiperede og bemandede, forenede de sig med Juels Eskadre ved Dragør. Da han var i Begreb med at gaae tilsoes med hele sin Styrke, erholdt han Under-retning om, at den svenske Hovedflaade var seet under Bornholm. Han seilte derfor den 23de Juni S. paa, men maatte for Windstille ankre under Stevns. Her mod-tog han med forbiseilende Roffardiskibe den overlegne Fjendes

Udfordringer, som forkyndte ham, at nu var Havnens Time kommen, og at man vilde angribe ham, selv om det skulde være tæt under Dragør. Iuel havde Ordre til at gaae forsvarsvaars tilværks, indtil han kunde forene sig med den hollandske Hjælpeflaade, som dagligen ventedes; men han brændte af inderlig Lust til at binde an med Fjenden. Han sendte derfor en Officier til Kongen, som havde sin Leir ikke langt fra Lund, for at bede om Tilladelse til ved første mulige Lejlighed, og førend Fjenden fik en forventet Forstærkning af 8 Skibe fra Stockholm, at vove et Slag. Han lod Kongen forestille, at alle hans Officierer ønskede det, og at det var alle Matrosers inderligste Øltrag. Kongen gav ham Tilladelse til at handle efter Omstændighederne, og naar disse vare ham gunstige, da at staae, førend Fjenden blev forstærket; dog paalagdes det ham først at høre sit Krigsraad og om muligt at undgaae afgjørende Kamp førend Hollændernes Ankomst. Denne Ordre sendtes ham med hans højhertede Broder Geheimraad, Baron Jens Iuel, der tillige fik Befaling til at være tilstede i Krigsraadet og at blive hos sin Broder Admiralen for at staae ham bi med Raad og Daad. Saasnart J. Iuel var kommen ombord paa Fladen, og det befalede Krigsraad afholdt, satte man sig i stand til Slag. Iuels Flade bestod af 25 Skibe med 1267 Kanoner og 6,500 Mand, Det største Skib forte 86 Kanoner, det mindste 18) og desuden 3 Brandere og 8 Gasløter og Jagter; hans twende Underadmiraler var Jens Rødstehn og Marqvard Rødstehn. Den 30te Juni krydsede Iuel med frist Sydvest vind mellem Stevns og Falsterbo ud mod Fjenden. Ifølge en indløben Efterret-

ning var den svenske Flaade samme Morgen anfret under Møen, men Kl. 5 E. saae Juel den komme sig imøde. Hjenden sendte ham en ny Udfordring: en Viceadmiral med 2 Skibe gik forud mod de Danske; men da Juel lod 2 af sine Skibe gaae dem imøde, vendte de igjen tilbage til den svenske Flaade. Denne commanderedes af General-Admiral Henrik Horn og bestod af 36 Skibe med 1800 Kanoner (det største Skib førte 88 Kanoner, det mindste 18) og desuden 6 Brandere og 12 Galioter; Besætningen bestod af 9000 Mand foruden 3000 Soldater, som vare bestemte til at gjøre Landgang paa Sjælland og Møen, naar den svenske Hovedflaade var blevet Herre over Farvandet. Om Natten holdt begge Flaader med smaae Seil og søgte at afvinde hinanden Luven; det blæste friskt fra S. S. V. Næste Morgen, Søndagen d. 1ste Juli Kl. 4, seillede Flaaderne jevnstdes i 2 Linier $\frac{1}{4}$ Mil fra hinanden ind mod Stevns Klint, den svenske sydligst. Om Natten vare nogle af de danske Skibe drevne $\frac{1}{2}$ Mil ned i Læ og laae saaledes nordligst. Hvis Juel skulde forene sig med disse Skibe, maatte han holde af og derved fjerne sig fra Hjenden; men da han vilde undgaae ethvert Skin af at undvige Slag, vedblev han sin Kurs og tilkjendegav, at han ventede Hjenden, ved at skyde det danske Løsen. Da Hjenden, uagtet han var til Luvert, ikke vilde begynde Slaget, nærmede Juel sig ham ved at knibe Luven saa meget som muligt, og mellem Kl. 5 og 6 gav han sine Skibe Ordre til at begynde Idlen, som besvaredes af Hjenden. Slaget varede i 9 Timer. 3 svenske Brandere, som i Krudtrøgen nedsendtes mod Admiralskibet, bemærkedes i Tide, bleve bortbugserede af Fartøierne

og brændte af uden at gjøre Skade. Da Flaaderne imidlertid vare komme nær til Stevns, holdt Juel lidt nordligere op ad Ærøsbugt, deels for at lokke Fjenden ind i dette suævre ham ubekendte Farvand, deels for at nærmre sig sine i Læ liggende Skibe. De Svenske fulgte ham, men kom Grunden for nær, hvorved Dragen (64 Kanoner) kom til at staae fast under Stevns. Horn beordrede nu sex af sine Skibe til at hjælpe Dragen af Grunden og beskytte den, medens han ved at vende med den øvrige Deel af Flaaden og staae S.O. efter søgte at dele den danske Magt; derved haabede han tillige at face Juel udenfor Falsterbo, hvor han havde mere Plads til at benytte sin Overmagt. Juel fik saaledes Valget mellem enten at opgive Udsigten til at erobre hine Skibe for med hele sin Magt at følge Horn, eller lade denne seile sin Vej og med alle sine Skibe angribe Dragen og dens Secundanter, eller endelig at dele sin Styrke, hvorved han selv kom til at stridte mod en betydelig Overmagt. Han valgte det Sidste; de under Stevns tilbageblivende Fjender lod han angribe af Admiral Rødstehn og Viceadmiral Span med de i Læ drevne Skibe; selv vendte han med den øvrige Deel af Flaaden ud efter Horn og fortsatte Kampen med denne. Efter en kæf Modstand twang Rødstehn og Span Dragen til at stryge og besatte den ved Hjælp af Strandvagten paa Stevns, hvorpaa de andre af dem angrebne svenske Skibe flygtede. Paa Flugten erobredes to, et løb paa Falsterbo Rev og blev tagen den følgende Nat; de tre andre, som et kunde klare Revet, holdt N. efter for at undkomme gennem Sundet; men da et af disse Skibe kom paa Grund under Malmø og de tillige fik

Underretning om, at Hollænderne vare under Opseiling, ankrede de under Fæstningens Kanoner, hvor den følgende Dag de to erobredes af to hollandske Skibe, og det paa Grund staende blev stukket i Brand af Besætningen, som flygtede i Land. Efter at have udført det dem paalagte Hverv, og da Binden, som Juel havde forudseet, var bleven vestligere, forenede Rødstehn og Span sig med Juel, som imidlertid havde kæmpet med Horn. Ved den samme Forandring af Binden kom de Danske under Falsterbo til Luvart; Juel brød nu Fjendens Linie og affør 16 Skibe, hvoriblandt 7 Orlogsskibe, fra den øvrige Deel af Flaaden, hvilke alle blevet twungne til af frelse sig ved Flugten. Men Fjenden funde endnu i Styrke maale sig med de Danske, og Kampen fortsattes heltemodigen fra begge Sider. Fra Slagets Begyndelse havde den svenske Admiral rettet sit Hovedangreb mod det danske Admiralskib Christian den Femte; thi Juel var Svensernes farligste Fjende; at fange eller fælde ham var derfor ogsaa Malet for deres yderste Anstrengelse. Sex fjendtlige Skibe angrebe det paa engang, og det blev ved Overmagten saa medtaget, at det med fem God Vand i Lasten, med meget forstukte Seil og ødelagt Takkelsads maatte bugseres til Kjøbenhavn. Juel heisede nu sit Flag paa Frederik den Tredie, som i nogle Timer maatte udholde en ligesaa voldsom Ild; da det havde facet flere Grundsfud, besteg Juel et tredie Skib, Charlotte Amalie. Men den svenske Flaades Orden var tilintetgjort ved Juels heldige Manoeuvre, og de Danske vedligeholdt en god Linie. Fjenden maatte dersor strax efter Middag redde sig ved at flygte ad Bornholm til, hvilket lettedes ved Bindens Forandring

til N. V. og den tilstaaende Kuling. Juel forfulgte ham, erobrede under Jagten den svenske Løve (52 Kanoner), var ved Dagbrækningen 1½ Mil udenfor Østad og fortsatte Jagten mod D. til Kl. 8. Da Fienden imidlertid var langt forud af Sigte, da de danske Skibe behovede Reparation paa Seil og Takkelsads, og Mandskabet trængte til Hvile efter dets Anstrengelser, sogte Juel tilbage til Kjøgebugt og ankrede udenfor Dragør d. 4de Juli. I Slaget erobrede de Danske syv Orlogsskibe og sex mindre Skibe; et Orlogsskib sprang i Luften, et opbrændtes, et mindre Skib skødes i Sænke, tre Brandere opbrændtes. De danske Veretninger paastaae endvidere, at et Orlogsskib blev skudt i Sænke og at to Orlogsskibe sank under Øland, hvilket imidlertid de Svenske benægte. Den øvrige Deel af den svenske Flaade led saa meget, at den ikke ostere i denne Krig turde maale sig med den danske. De Svenskes hele Tab var saaledes i det mindste ni Orlogsskibe med 400 Kanoner, ti mindre Skibe, 1200 Døde og Saarede, 3000 Hænger, foruden to Contraadmiraler, en Commandeur, syv Skibschefer &c; Juel mistede ikke et eneste Skib og kun 300 Døde og Saarede, hvoriblandt kun to Officierer. Juel erhvervede ved denne glimrende Seir sit Navn Uldødelighed, erhvervede sig Krav paa at nævnes som Danmarks største Admiral, og det var ikke blot det taknemlige Fædreland, der ydede ham sin Beundring; det samme gjorde hele det studende Europa. Kong Christian erkendte nu ogsaa endelig Juels store Talenter, ophøiede ham til General-Admiral-Lieutenant, fritog ham ganske for herefter at staae under Tromp og forevigede hans Heltegjerninger ved tre Medailler.

folgerne af dette Slag vare meget betydelige. Ligesom den danske Marines materielle Styrke og moraliske Kraft derved blev forøget, blev Fjendens i en endnu større Grad formindsket. Men ogsaa i anden Henseende blev denne Seir af Betydning for Marin'en, idet nemlig Hollændernes Indflydelse ved den sist sit Banesaar; thi nu saae man, at disse godt funde undværes, og Søetaten sist derved en Uafhængighed, som den siden Christian den Tjerdes Tid ikke havde kjendt. Vigtigst var dog den Fordeel, som Seiren bragte Landet, da derved den af de Svenske besluttede Landgang paa Sjælland blev tilintetgjort.

Den hollandske Hjælpeflaade, paa hvilken Tromp var ombord, ankom under Admiral Bastianz til København samme Dag, Slaget stod i Køgebugt. Man har paastaaet, at det med Flid var indrettet saaledes, og at Flaaden havde hemmelige Ordrer til ikke at vise sig, forend den danske Flaade havde indladt sig med den svenske Hovedflaade; thi Sømagterne undte ikke Danmark at være Sverig overlegen tilses; man vilde ikke, at Danmark skulde være Eneherre over Østersøen og saaledes ifstand til i Dresund at foreskrive de Handlende Love. Maaske ogsaa det uvenlige Forhold, for ikke at sige Fjendskab, som herskede mellem de danske og hollandske Officierer, har indgivet Tromp den Tanke at lade de Danske engang alene prove deres Kræfter. Hvorledes dette end forholder sig, kunne vi ikke andet end glæde os over deres Udeblivelse; thi nu kunde de dog ikke rive de Laurbær til sig, som de Danske saa drabeligen havde tilkämpet sig.

Da man ombord paa Sjøblads og Horns Skibe

havde fundet Ordre, hvorfra det fremgik, at den svenske Regering havde haft til Hensigt at svinge Brandfaklen over de danske Øer, besluttede den danske Regering at gjøre Gjengeld, og Juel i Forening med den hollandske Flaade satte Ordre til at udføre dette sorgelige Hverv. Folk landsattes paa de smaalandske Kyster, hvor flere Herregårde, Landsbyer og Forstaden til Falster blev plyndrede og tilsteds opbrændte; derpaa gjorde Juel Landgang paa Øland, hvor han indtog og slofede Slottet Borgholm; senere erobredes og opbrændtes Westerwik, og i October kom Juel med sine Skibe tilbage til København. 1678 satte Tromp sin Aftale af dansk Tjeneste, hvorpaa Juel blev Hoistcommanderende. Han indlagde sig i dette Åar stor Ere ved Rygens Brobring, men satte i Øvrigt ikke stort at bestille, da den svenske Flaade var saaledes kyset, at den næsten bestandig holdt sig i Havn, og hans Foretagender indskrænkede sig til at jage de enkelte svenske Eskadrer, der vovede sig ud, og uden Medbeiler, uden nogen Hindring herføede Juel og den danske Flaade paa Seen til Krigens Slutning.

Syvende Capitel.

Krigen 1700. Da Niels Juel var død 1697, udnævnte Christian den Femte sin naturlige Søn Ulrik Christian Gyldenløve til General-Admiral-Lieutenant, og denne blev saaledes Marinens Hoistcommanderende. Frederik

den Fjerde ansæg det betenkligt at betroe Flaaden til denne unge, 22aarige, Mand alene og udnævnte derfor strax efter sin Thronbestigelse Baron Jens Juel til General-Admiral. Juel og Gyldenløve arbejdede ved Krigens Udbud ivrigt paa Flaadens Udrustning, men dertil indførtes ogsaa Juels Virksomhed, da han døde ligesom Udrustningerne vare færdige. I Mai 1700 stak Gyldenløve i Søen med en Flaade paa 21 Liniessibe for at forhindre den svenske Flaade i Karlskrona fra at lobe ud. Men paa Efterretning om, at en engelsk-hollandsk Flaade under Rooke og Allemonde var paa Veien til Sundet, seiledede Gyldenløve tilbage til Kjøbenhavn, hvor hans Flaade forsøgedes med 8 Liniessibe. Imidlertid ankom den engelsk-hollandske Flaade i Sundet og ankrede ved Hveen; den svenske Flaade under Admiral, Grev Hans Wachtmeister ankrede fort derpaa S. for Dragør, og det maatte nu være den danske Flaades Hovedoppgave at forhindre de allierede Fladders Forening. Men Gyldenløve var ung og uerfarens, Holmens Chef, den dygtige Admiral v. Støcken, blev aldrig brugt til Commando, de andre Admiraler og Flagmænd vare uenige — de tagne Forholdsregler vare derfor saa uheldige, at Wachtmeister uhindret passerede gjennem Flinterenden og forenede sig med den under Hveen liggende engelsk-hollandske Flaade. Disse tre Flaader, som talte 61 Liniessibe, indesluttede nu den danske Flaade mellem sig paa Kjøbenhavns Rhed og søgte at stikke den tilligemed Hovedstaden i Brand ved et Bombardement; men heldigvis mislykkedes dette farlige Anslag, fornemmelig fordi v. Støcken i en Hart havde facet nogle Bramme eqviperede,

hvorved de Allierede blevne nødte til at fjerne sig noget, og deres Bombardement, som vedvarede flere Dage (d. 21de, 27de og 30te Juli), maatte ske paa saa lang Afstand, at det forblev uden skadelig Virkning. Men da den allierede Flade nu var Herre i Sundet, kunde Carl den Tolvte uhindret gjøre Landgang paa Sjælland, som skete fort efter, d. 4de August, ved Humlebek. Da Freden i Travendal fort derpaa sluttedes, blev den danske Flade i September des- armeret.

Ottende Capitel.

Krigen 1709—1720. I Krigens første Aar ind- strænkede Fladens Virksomhed sig til at landsætte den danske Hær i Skaane, November 1709. Det tabte Slag ved Helsingborg, d. 10de Marts 1710, twang de Danske til at forlade dette Land, men Frederik den Fjerde besluttede endnu i dette Aar at gjøre et fornyet Angreb, hvortil Rusland havde lovet Hælspetropper, som fra Danzig skulle oversøres til Kjøbenhavn. De Danske maatte derfor søge at blive Herrer tilsoes, og i Juli samledes Fladen under Gyldenlöves Anførsel paa Kjøgebugt for at holde Die med den svenske, i Carlskronas Havn liggende, Hoved- flade. Gyldenlove holdt sig mellem Kjøgebugt og Bornholm, og da det ei var nødvendigt at have Fladen samlet, saalænge den svenske Flade ikke var i Søen, detacheredes

Eskadrer til Østersøens forskellige Dele, hvorved dette Farvand beherskedes. I September beordredes Gyldenløve at sikre Oversørslen af de russiske Hjælpetropper fra Danzig og affeilede derfor d. 14de fra Kjøgebugt; men en Storm adspilte Natten efter Flaaden og nødte den til at vende tilbage for at istrandsætte de lidte Havarer, som var saa betydelige, at flere Linieskibe maatte sendes til Kjøbenhavn som ubrugelige i dette Aar. Efter dette Uheld bestod Flaaden af 26 Linieskibe (det største paa 110 Kanoner, det mindste paa 50) med 1714 Kanoner, foruden 5 Fregatter, 6 Snauere og 7 Brandere. Men de fleste af disse Skibe var i en maadelig Forfatning, Besætningens Sundhedstilstand var i høieste Grad ussel, Blodgang og Febre herskede ombord og bortrev en Mængde Matroser, hvilket tildeels var en Folge af de slette Driftevarer, hvormed Flaaden var forsynet (Kongens Brygger havde ladet Ølet fylde paa Trantønder). I denne Tilstand var Flaaden efter megen Anstrengelse netop bleven færdig til at benytte første Lejlighed til at seile til Bornholm for derfra at dække den fra Danzig ventede Troppetransport og laa til Ankers paa Kjøgebugt ud for Skoven ved Gjørslev. Men den 4de October kl. 10 f. saaes den svenske Flaade, som d. 1ste var løben ud fra Karlskrona, at komme d. fra med en frist Kuling af S. O. Den kommanderedes af Wachtmester selv og bestod af 21 Linieskibe med 1530 Kanoner, foruden Fregatter, Snauere og Brandere. Da Flaaden kom i Sigte, troede de Danske først, at det var Transportskibene, som kom fra Danzig; men da de saae, at det var Fjenden, kappede hele Flaaden strax sine Ankere og gik under Seil N. O. hen.

Det var en tiltagende haard Kuling, og vind og Strom vare de Danske imod. Styrende saa nær som muligt under Binden op mod Amager gik de Fjendens Skibe imode, hvilke istedetfor at komme nærmere nu ogsaa holdt hen under Binden N. O. i samme Retning som de Danske, men 1½ Mil til Luvart af dem. De Danske sogte at krydse sig op til dem og tilbyde Slag, saa at Flaadernes Forhold til hinanden aldeles forandredes, idet de, der først truede med Angrub, nu ikke vilde indlade sig, og de Truede derimod sogte at nøde dem dertil. Efter at have forceret med Sell og vendt nogle Gange var en Deel af den danske Flaade Fjenden saa nær, at Linieskibet Dannebroge (Commandeur Iver Hvitfeldt, 82 Kanoner, 700 Mænd) som var noget op til Luvart, Kl. 2 blev beskudt af det svenske Admiralskib og dets Secundanter. Dannebroge besvarede Ilden; men neppe havde det skudt nogle Skud, før det kom i Brand (Ilden opkom i Skibets Agterdeel), og lidet over en Time sildigere, under en bestandig Kamp med Fjenden, sprang det i Luften midt mellem begge Flaader til Luvart af den danske. Imidlertid tiltog Kulingen, og to af de svenske Linieskibe, der laae Dannebroge nærmest, og som rimeligvis, da de havde opdaget Branden i Dannebroge, sogte at fjerne sig, kom ved deres Manevrer i dette Dimed paa Grund under Amager paa Dragørs Rev, hvor de siden blevne stukne i Brand af deres eget Mandskab og ligeledes sloi i Luftten. Kl. 5 E. ankrede begge Flaader omtrent en Mil fra hinanden, den svenske til Luvart. De to følgende Dage blæste det atter fra S. O. saa haardt, at Flaaderne intet kunde foretage imod hinanden, men maatte forblive til Ankars.

Den 7de bedagede Beiret sig; Wachtmeister lettede nu, krydsede ud efter Falsterbo, forfulgt af Gyldenløve, som for gjeves hele Dagen og den paafølgende Nat søgte at naae ham, og seillede hjem til Carlskrona, da han havde opgivet alt Haab om at udrette Noget mod de Danske. Med et Tab af to Linieffibe paa svenske, og et Linieffib foruden nogle ballastede Transportsskibe paa dansk Side endtes saaledes dette Møde. Da Angrebet paa Skaane i dette Aar imidlertid var opgivet, seillede Glaaden, saasnart man fik Efterretning om, at de Svenske vare komne til Carlskrona, tilbage til Kjøbenhavn.

Da Sverigs tydste Provinser, som de Allierede søgte at erobre, var Krigsskuepladsen i Aaret 1711, blev det Glaadens Hovedopgave at søge at afaare al Forbindelse mellem Sverig og Pommern; Gyldenløve var dervor i Østersøen med Hovedglaaden, og en Lid lang lykkedes det ham at forhindre Troppetransporter mellem Sverig og Pommern; men da den rædsomme Pest, der hjemføgte Kjøbenhavn og Helsingør, nu ogsaa begyndte at rase ombord paa Glaaden, maatte han med største Delen af sine Skibe vende tilbage til Kjøbenhavn. Heraf benyttede strax den utrættelige Wachtmeister sig til at løbe ud med den svenske Hovedflaade og oversøre Steenbock med en Armee til Pommern, hvoraf Følgen blev, at de Allierede i dette Aar intet udrettede her.

Efter Aftale mellem de Forbundne skulde Russerne og Sarkerne i det følgende Aar, 1712, erobre Pommern og Rygen, de Danske Hertugdømmet Bremen. Frederik den Fjerde bemægtigede sig Bremen; men Russerne og Sarkerne,

hvør talrige deres Hære end være, indbefænkede sig til at indeslutta Stettin og Stralsund og raadslaae om en Landgang paa Rygen. Til Understøttelse af Operationerne her ankom i Juli Vice-Admiral Sehested med en Flotille paa 8 Skibe og Pramme med 172 Kanoner; men for at kunne komme i Forbindelse med den allierede Armee, som indesluttede Stralsund, maatte de to suevre Løb Westerdyb eller Nydyb og Østerdyb, som dannes af den mellem Rygen og Ufdom liggende lille De Nuden, forceres. Sehested angreb den til disse Løbs Forsvar stationerede svenske Flotille paa 10 „stralsundske Fregatter“ fladbundede Skibe, der kunde gaae over de flakte Grunde) og Pramme med 184 Kanoner under Commandeur Henck, twang efter flere Dages Træfning denne til at opgive sin Stilling og trække sig hen under Stralsunds Kanoner, og man kunde nu uhindret tilsoes bringe den allierede Armee Artilleri og Krigsfornødenheder. Kort derpaa ankom Gyldenløve med den af 16 Linieskibe bestaaende Hovedflaade, deels for at overbringe en betydelig Deel svært Artilleri, som Frederik den Fjerde havde lovet at afgive til Stralsunds Beleiring, deels for at dække den projecterede Landgang paa Rygen. Men da de fladbundede Fartøier, som August den Anden havde forpligtet sig til at støtte tilveie, manglede, blev der intet af Landgangen, og efter at have modtaget et Besøg af Peter den Store ombord paa Flaaden forlod Gyldenløve igjen den pomerske Kyst og seiledе til Bornholm, for derfra at tagtage den svenske Flaade, som endnu laa i Karlskrona. Den 3die September løb Wachtmeister ud med 24 eller 25 Linieskibe, og næste Morgen kom han i Sigte af den

daniske Flaade, der laa til Ankars mellem Bornholm og den svenske Kyst. Nu saae man desværre, at Gyldenløve ikke var nogen Niels Juul. Da han fandt det farligt at inblade sig i Kamp med den overlegne Fjende, lettede han strax, trak sig, dog i god Orden, tilbage og fastede Anker under Dragør. Paa denne Rettraade blev han forfulgt til Stevns Klint af Wachtmeister, som erobrede det danske Lazarettskib og skød Fregatten Heiren i Sænk. Da det imidlertid for nærværende Døeblik var Wachtmeisters Hovedopgave at afholde Gyldenløve fra at forurolige den store svenske Transportflaade, som overførte Tropper til Rygen, forlod han d. 7de Majgebugt og gik Transportflaaden imode. Man søgte nu at sætte Gyldenløve i stand til i Styrke at maale sig med de Svenske, og der blev givet Ordre til Nordføstfadren under Schoutbynacht Trosjel at forene sig med ham, hvorved hans Flaade forstærkedes til 22 Linieskibe foruden nogle Fregatter og Brander. Først den 23de saae Gyldenløve sig i stand til at forlade Dragør for at opsege Wachtmeister, som derved havde faaet Tid til at bringe Transportflaaden til Rygen, hvor 9000 Mand blev landsatte, og derved denne Dø sikkret. Den 28de mødtes de fjendtlige Flaader under Rygen, hvor de i tre Dage manevrerede mod hinanden, uden at det kom til noget Slag, da ingen af Parterne havde Lust til at være den Angribende. Wachtmeister vilde ikke begynde Slaget, da hans Hovedbestræbelse for Døeblikket gif ud paa at forhindre Gyldenløve fra at angribe Transportskibene, som endnu laaer under Rygen og landsatte Krigsformødenheder; Gyldenløve paa sin Side troede at burde gaae frem med Forsigtighed, da hans

Glaade var to Linieskibe svagere end Fjendens og dennes Skibe desuden være større. Dog lykkedes det ham d. 29de med nogle detacherede Fregatter og Fartøier at erobre og ødelægge henved 100 med Ammunition og Proviant ladede Transportskibe. Den 30te September hen imod Aften kom begge Glaader hinanden saa nær, at deres Arrieregarder begyndte at beskyde hinanden; men derved blev det, da begge Glaader flygtede hinanden. Wachtmeister styrede hjem til Karlskrona, Gyldenløve havde ingen Lust til at forfølge ham, og hermed endtes Krigsbegivenhederne i Østersøen for dette Åar.

Årene 1713 og 1714 var fattige paa Søkrigsbegivenheder. Den svenske Sømagt anvendte sine Kræfter mod Russernes tiltagende Styrke paa de finske Kyster og viste sig kun i de danske og norske Farvande med enkelte Krydsere. De Danske indstrekede deres Virksomhed til Udrustning af de til Handelens Beskyttelse mod Kaperier og til Reconscering fornødne Krigsskibe. Capitalinlieutenant Peder Bessel udmerkede sig i disse Åar ved sin hjelpe og active Færd; idelig sværmede han omkring i Nordøen og paa de svenske Kyster, hvorfra han bragte hurtige og tilforladelige Efterretninger om Fjendens Stilling. Under en saadan Krydsning kom han d. 26de Juli 1714 med sin Fregat Løvendals Galei i Kamp med en langt større Kaperfregat, som for svensk Regning var udrustet i England. Kampen varede i to Dage, under hvilken Bessel viste udmerket Mod og Dygtighed, men tillige en naiv Eventyrlighed, idet han, da hans Krudt var opbrugt, ikke alene underrettede Fjenden derom, men endog henvendte det besynderlige Spørgsmaal

til den fiendtlige Capitain, „om han ikke havde lidt Krudt at laane ham“. Anmodningen blev vel afflaaet, men den fiendtlige Capitain viste sig paa Skandsen med et Glas Vijn i Haanden, som han tomte paa Bessels Sundhed; denne besvarede Høfsligheden paa samme Maade, og begge Modstanderne skiltes med gjenstdige Hilsener. Bessels mange Urenner, der varre misundelige over den store Undest, som Frederik den Fjerde havde for ham, benyttede sig af denne Begivenhed til at faae en Krigsret nedsat over ham; men forend der faldt Dom i Sagen, blev Bessel til sagt at møde ved Hoffet, hvor Kongen i en glimrende Forsamling roste hans Forhold, beklagede de Fortrædeligheder, han usorskylt havde haft, og tillagde ham Capitains Charge.

Carl den Tolvtes Tilbagekomst fra Tyrkiet gav Krigsluen ny Mæring i Aaret 1715. Hans første Bestraevelse gif ud paa at beholde fast God i Tydskland, og han havde dersor begivet sig til Stralsund, en af de faa Levninger af Sverigs Besiddelser her. Men det var Rusland, Polen-Saxen og Preussen magtpaalliggende at fordrive den farlige Fjende fra tydsk Grund; de angrebe dersor Pommern med forenede Kræster, og Frederik den Fjerde paatog sig at understøtte Armeernes Operationer fra Søsiden. Den svenske Marine havde lidt et stort Tab, idet dens General-Admiral, Hans Wachtmeister, var død 1714; Kong Carl anstrengte sig imidlertid for at sætte sin Sømagt i Stand til at blive Herre over Østersøen, hvilket den danske Flaade alene maatte søge at forhindre, da Russlands kluge Czar, som intet havde imod, at de skandinaviske Mariner indbyrdes øvelagde hinanden, forholdt sig

fuldkommen defensivt tilsøes. I Begyndelsen af April seilede Schoutbynacht Carl Wachtmeister, en Søn af Admiralen, fra Carlskrona med 6 Skibe paa 313 Kanoner. Da denne Eskadre tidligere kom i Søen, end de Danske havde ventet, jog den de danske Krydsere i Havn, og Fregatten Ørnen blev et Bytte for Hjenden. Paa Efterretning herom gik strax en dansk Eskadre i Søen, bestaaende af 11 Skibe med 498 Kanoner, under Schoutbynacht Gabel, som den 24de April træf Wachtmeister nogle Milj. D. for Femern. Vinden var D.S.D. og de Danske gunstig; Kl. 4 E. begyndte den heftige Kamp. Kjært værgede de Svenske sig mod Overmagten; henimod Kl. 7 sogte de at bryde gjennem en Aabning i den danske Linie, men Skibene sluttede sig sammen, før de kunde udføre dette, og beskøde dem heftigt; til sidst maatte den svenske Eskadre holde op ad Farvandet langs med den holsteenske Kyst, forfulgt og stærkt beskudt af de Danske. Kl. 9½ adskilte Mørket de Kæmpende, og Gabel holdt N. efter for at affære de Svenske Velen gjennem Storebælt. Efter Midnat forsøgte Wachtmeister at komme op gjennem dette, men hans Skibe vare for medtagne i Slaget og Vinden for stral til, at han kunde næae til Luvart af Langeland. Han holdt dersor ned mod Kielerfjord, og da han indsaae Umuligheden af at undgaae Gabel og desuden manglede Krudt, satte han sine Skibe paa Grund ved Büll. Capitain Bessel var den første, som næaede de Svenske, og da han fandt dem i Værk med at ødelægge Skibene, truede han i Gabels Navn Wachtmeister med, at hvis disse ei sparedes, vilde Besætningerne ingen Skaansel finde. Ødelæggelsesværket ophørte derfor, Wachtmeister fastede

sin Kaarde overbord og overgav sig til Vessel, som forte ham ombord til Gabel, der modtog ham paa den Maade, som anstod en ædelmodig Fjende, og da han faae Wachtsmelster uden Kaarde, overrakte han ham sin egen. De svenske Skibe vare blevne meget forskudte i Slaget; end mere havde Besætningerne beskadiget dem, efter at de vare satte paa Grund, ved at kappe Masterne og kaste Kanonerne overbord. Gabel anvendte derfor hele Eskadrens Styrke til at faae Priserne af Grund. Det lykkeses at faae de 5 Skibe flot, som derpaa blevne istrandsatte og indlemmede i den danske Flaade; det sjette var ødelagt. Sverig tabte saaledes i denne Kamp, som i Allmindelighed benævnes Slaget paa Colbergs heide, den hele Eskadre og henved 2,500 Døde, Saarede og Gangne; de danske Skibe, især Admiralsfibet, havde ogsaa lidt en Deel; Tabet af Mandstab beløb sig til 65 Døde og 220 Saarede. Gabel blev til Belønning for Seiren Vice-Admiral og Kammerherre.

I Juni marcherede en dansk Hær fra Holstein til Pommern, hvor den forenede sig med en preussisk-saxisk og indesluttede Stralsund. Kort derpaa ankom til Rygen den danske Hovedflaade, 16 Liniessibe stærk, under Admiral Raben tilsigemed en Flotille paa 13 mindre Skibe og Pramme under Vice-Admiral Sehested og lagde sig til Aagters udenfor Nydyb d. 18de Juli. Næste Morgen viste sig den svenske Hovedflaade, 21 Liniessibe stærk, under Admiral Glas Sparre, medførende en betydelig Transport Tropper og Krigsfornødenheder. Herved blev Raben nødsaget til med sin meget ringere Styrke at forlade Rygen, føge Røgebukta for at faae Forstærkning, og overlade Sehested

til sig selv, stolende paa, at denne ved Hjælp af de grunde Farvande kunde forsvare sig mod Sparre, og at han var stærk nok til at modståe de under Ankarkrona indenfor Rydyb liggende syv „stralsundiske Fregatter“. Sparre forfulgte ikke Raben, da han fremfor alt maatte søge at faae sin Transport lykkelig island paa Nygen. Efter at den svenske Glaade havde silt Raben og Sehested fra hinanden, befandt denne sig i en farlig Stilling. I et snevert Farvand, hvilс omliggende Kyster vare stærkt besatte med Svenske, som Carl den Tolvte selv anførte, var han utsat for et dobbelt Angreb: fra Søen af den svenske Hovedglaade, og indenfra af de der stationerede „stralsundiske Fregatter.“ Han trak sig derfor hen under Usedom og benyttede de flakte Grunde paa dette Sted og paa Nuden med saa megen Dygtighed, at Carl den 12te, der fra Linieskibet Øland selv ledede Angrebet mod ham, maatte trække sig tilbage uden at have tilsojet ham nogen væsentlig Skade, og at de Svenske flere Dage i Rab forgjæves bombarderede og beskydte ham; thi han havde valgt sin Stilling saa godt, at de svære svenske Bombardeeskibe for Gladerne ikke kunde komme nær nok, og de mindre sjældlige Skibe vare bange for hans Pramme. Da Preusserne endelig havde sat sig fast paa Usedom, lettedes hans og hans Vaabenbrødres Stilling betydeligt; Angrebene fra Land ophørte, den svenske Flotille maatte forholde sig defensivt, og Linieskibene indskrænkede sig til at blokere den danske Eskadre, som nu uhindret satte sig i Forbindelse med den for Stralsund liggende allierede Armee.

Da Raben havde faaet Forstyrrelse, saa at hans Glaade nu talte 21 Linieskibe med 1294 Kanoner (det største

Skib paa 90 Kanoner, det mindste paa 50) foruden nogle Fregatter og mindre Skibe, søgte han Sparre, som med sin Hovedflaade laa til Anklers i Prorerviig mellem Jas mund og Pert paa Østkysten af Rygen, medens 5 Linieskibe laae udenfor Greifswalderø for at blokere Sehested. Den 8de August kl. 8 f. sik Raben, som holdt langs den rygenske Nordostkyst med Mærsselskuling af N.V., die paa Hjenden, hvis Styrke var 20 Linieskibe med 1310 Kanoner (det største Skib paa 96 Kanoner, det mindste paa 50) foruden nogle Fregatter og mindre Skibe. Paa Efterretning om de Danskes Komme lettede Sparre strax, gjorde Signal til de fem omtalte Linieskibe at forene sig med ham og holdt ned til dem, fulgt af den i Slagorden gaaende danske Flaade. Da Raben havde overbevist sig om, at Hjenden vilde kæmpe med Bagbords Halser, formerede han sin Slagorden over samme Boug, og kl. 2 E., da vinden var N.V. til V. med Bræmseils Kuling, og Flaaderne $2\frac{1}{2}$ Mill D. for Rygen, blev Slaget almindeligt og fortsattes med megen Hestighed til kl. 8, da Mørket falot paa. Den svenske Flaade holdt nu D. efter, og da den var ilde tilredt, søgte den S. om Bornholm tilbage til Karlskrona. Da Raben saae, at Hjenden var passeret Bornholm, vendte han tilbage til Rygen, hvor han ankrede næste Dags Eftermiddag omrent paa samme Sted, hvor de Svenske havde ligget før Slaget. Pommerns Kyster beherskedes nu af den danske Sømagt, og de Svenske gjorde den ikke østere Søen stridig i dette Åar. Tabet var paa begge Sider stort; de Danske havde 127 Døde, hvori blandt Vice-Admiral Just Juel, og 466 Saarede; Skibene havde lidt en Deel, dog ikke mere,

end at de kunde repareres under Rygen og i Kjøgebugt, hvorhen Raben begav sig, da han ved sine Krydsere havde faaet Esterretning om, at den svenske Glaade var løben ind til Carlskrona. De Svenskes Tab angives til 165 Døde, hvoriblandt Admiralerne Lillje og Henck, og 360 Saarede; de svenske Skibe havde lidt langt mere end de danske, og fem af deres Linieskibe vare i en næsten ødelagt Tilstand. Paa ingen af Siderne gjordes nogen Prise, og Historiestriveren Højer siger, „at som dette Slag bedømtes i Publikum, lagde man den danske Admiral til Last, at han under Slaget havde opført sig for forsiktig, da ellers, hvis han havde villet vove noget, hans Seir vilde være blevet den allersfuldstændigste“.

Da Sehested fort berpaa sit nogen Forstærkning, beredede han sig til at gaae angrebsviis frem; thi vel var han, som omtalt, kommen i uhindret Forbindelse med den allierede Hær, der beleirede Stralsund; men for at iværksætte den projecterede Landgang paa Nygen var det nødvendigt at beherske Sundet mellem Den og Fastlandet, og Ankarkrona maatte dersor fordrives fra sin Stilling i Nydyb. Sehested angreb først Capitain Cronhaven, som med syv i Stettinerhaf stationerede „stralsundiske Fregatter“ forhindrede Communicationen tilsoes med Stettin. Cronhaven maatte trække sig bort og gjennem Peenesund sege at naae op til Ankarkrona. Med megen Dygtighed og Tapperhed udførte han sit Tilbagetog gjennem det smalle Sund, heftig beskudt af de Allieredes Batterier ved Wolgast og Peenemünde, og forenede sig i Nydyb med Ankarkrona. Sehested arbeidede sig nu med megen Anstrengelse mest ved

Varpning og Bugsering op til Nydyb for at rydde dette, og d. 24de September kl. 9 f. aabnede de 13 „stralsundiske Fregatter“ tilligemed Landbatterierne paa Rygen og Ruden deres Kanonade paa de varpende danske Skibe og Pramme, som ei kraftig kunde besvare Fjendens Ild, før de kl. 3 e. vare komne i Slagorden. Nu begyndte en heftig Kanonade, som, afbrudt ved Natten, fortsattes næste Dag uafbrudt til kl. 12 M., da den fjendtlige Linie var sprængt, og Kronhaven med 10 af de fjendtlige Skibe maatte søge Tilflugt under Ruden, medens Ankarkrona med de tre andre maatte tve hen under en Skandse paa Rygen, forfulgt af de Danske, som trang Besætningerne til at flygte i Land, efter at Skibene vare stukne i Brand. Med et Tab af 40 Døde og Saarede kom Nydyb saaledes i de Danskes Magt; Farvandet var nu frit, i November landsatte Sehested en stor Hær paa Rygen, og Carl den Tolvte maatte efter et forsyves Forsøg paa at fordrive dem indeslutta sig i Stralsund. Men heller ikke denne Fæstning kunde han holde. Ved Juletid forlod han den, og den 23de December landede han fra en lille Skude i Trelleborg; samme Dag aabnede Stralsund sine Porte for de Allierede, som lode de Danske besatte baade den og Rygen. Saaledes endtes Felstoget 1715, til hvis heldige Udfald den danske Sømagt saa væsentlig havde bidraget. Sehested hædredes med det hvide Baand, og Jørgen Sorterup sang:

Hr. Sehested har avlet en Søn under De,
De Svenske til Sorrig og Øvde;
Han haver den Skjebne, han aldrig skal dø
Og aldrig sin Klædning opslide.

Hans Fodsel var blodig, hans Møder var Mand,
Hans Amme var gloende Rue;
Hans Bugge var vinget og gungred paa Vand;
Alverden det Foster mon stue.
Tre Konger stod Farber, der Barnet kom frem,
El alle med lige god Villie &c.

Efter at de Svenske vare forrevne fra Tydskland, foretog Polen og Preussen sig intet videre, og hele Krigsbyrden væltedes over paa Danmark, mod hvilket Land Carl den Soltte nu beredede sig til at gaae angrebsviis frem. Da hans Plan, over det tilsfrosne Øresund at angribe København, maatte opgives formedelst et indtruffet Løveir, angreb han Norge, trængte frem til Christiania og beleirede Aggershuus; men da denne Festning blev undsat af Vice-Admiral Gabel, og et Løveir forhindrede hans Ammunition og Skyts i at ankomme, maatte han trække sig tilbage til Svinesund, og hans Hensigt var nu at bemægtige sig Frederikshald med høsliggende Bjergefæstning Frederikssteen. Ved en natlig Overrumpling forsøgte han at bemægtige sig Byen; men med et Tab af to Trediede dele af sine Folk maatte han trække sig tilbage, da de patriotiske Borgere, ledede af Brodrene Colbjørnsen, opoffrede deres By for at redde Hædrelandet. Carl opgav dog ikke derfor sin Plan at erobre Frederikssteen; han beredede sig til et nyt Angreb, som skulde iværksættes, saasuart han havde modtaget en Deel svært Artilleri, Proviant og Ammunition, der paa en Transportflaade skulde føres fra Göteborg indenfjørs til Svinesund. Gabels Skibe vare for dybgaaende til at kunne forhindre dette, hvorför han sendte

Tordenskjold under hvilket Navn Vessel Aaret iforveien var blevet adlet til Belønning for sit uforståede Mod, sin Sømandsdygtighed og Aktivitet til København for at faae de Skibe ud, som Sehested det foregaaende Aar havde brugt i Nydyb, og som herlig passede til den svenske Skærgaard. Den 2den Juli løb Tordenskjold ud med to Stykramme og to Fregatter, som tilsammen førte 116 Kanoner, samt 3 Galeier. Da han kom op under Hvalørerne ved den norske Kyst, erholdt han Efterretning om, at den svenske Transportflaade for Modvind laa ved Ladepladsen Dynokihl, 3 Mil S. for Frederikshald, at dens fleste Officierer vare budne til Bryllup den næste Dag, og at de Øvrige vilde holde Gjestebud ombord paa Flottillen. Han besluttede derfor ikke at lade denne Lejlighed og den gunstige Wind gaae ubenyttet hen, men strax at angribe den fjendtlige Flotille, der commanderedes af Schoutbynacht Strømstjerna og bestod af en Stykram, 11 Galeier og Halvgaleier, en Strombaad og nogle Skærbaade samt 21 Transportskibe. Dynokihls Havn, inde i hvilken den svenske Flotille laa til Ankers, er to Mil fra de yderste Skær, og den sidste Fjerdingsvei, der snoer sig mellem Skær og Klipper, er kun 160 til 180 Alen bred. Langs med Indløbet vare paa begge Sider Soldater posterede, to Galeier laa paa Brandvagt og paa en Holm midt for Indløbet var anlagt et Batteri paa 6 Tolvpundinger. Den 8de Juli ved Daggry seiledede Eskadren med klart Skib ind til Dynokihl med Bramseils Kulding fra S.; Kl. 6 trak den svenske Flotille sig tilbage til Havnene og meldte Fjendens Komme; men da de Svenske vare aldeles uforberedte paa dette Besøg, lykkedes det uden Tab at passere det lange,

smalle Indløb. Tordenskjold undersøgte nu det ham ubehjændte Farvand og gik trostig mod Hjenden, som Kl. 7½ modtog ham med en heftig Kanonild fra alle Sider. Han udholdt rolig denne, indtil han noget efter Kl. 8 havde bragt sine Skibe til Ankers i Slagorden. Nu svarede han kraftigt, og Kampen fortsatte med usormindsket Hæftighed fra begge Sider til Kl. 11, da Tordenskjold lod sine Skibe bugserere nærmere den svenske Linie, som begyndte at hale ind mod Landet; Premierlieutenant Tønder lod han angribe Batteriet, som Kl. 1 var taget, hvorpaa dets Kanoner blevne fornaglede. Kort efter strog Stypprammen, Galeierne og Transportskibene satte paa Grund, og Besætningerne flygtede i Land efterat have antændt Fld saaledes, at den kunde næaede farlige Steder, naar de Danske nærmede sig for at tage Skibene i Besiddelse. Kampen var altsaa endt, men Malet endnu ikke næaet, for de grundsatte Skibe enten vare tagne eller ødelagte. Dette var et farligt Foretagende; thi Kampens Larm havde hiddraget alle de svenske Tropper fra Omegnen, og paa Hjeldene trindt om Havnens stod 5000 Mænd, der med velrettede Skud sogte at tilintetgjøre de Danckes Bestræbelser i saa Henseende. Men usorfærdet kastede Tordenskjold, Tønder og Lieutenant Grib sig med Galeierne og Kartolerne over de fjendtlige Skibe, medens Eskadren vedligeholdt en uafbrudt Kardætskild mod Landet mere for ved Nogen at skjule Kartøiersnes Færd end i Haab om at skade de af Bjergene og Skovene dækkede svenske Soldater. Tordenskjold var overalt den styrende Ansører, der ikke staanede sig selv; Tønder og Grib udførte hans Besalinger med det hensyntildeste Mod. Snart væltede de

brændende Tjæreballer bort fra Krudtsfæde, i hvil Nærhed de vare henlagte; snart nærmede de sig med Varsonihed til opslaaede Krudtkønder, hvori der hængte næsten nedbrændte Lunter; snart roede de med et Par Fanger i en lille Baad hen til de fjendtlige Skibe og fastgjorde Barp i disse, hvori de derpaa haledes ud til de danske Skibe; og alt dette udførtes, medens deres Klæder gjennemboredes af Flintekugler fra Landet, og deres nærmeste Sidemænd faldt. Men deres heltemodige Anstrengelser lønnedes: Stykprammen tilligemed 4 Galeier, 5 Halvgaleier, en Strømbaad, en Ekjærbaad og 19 med Ammunition og Proviant ladede Kossardiskibe erobredes; Resten af den svenske Flotille ødelagdes. Everig mistede derved 44 Skibe og Kartasier, armerede med 60 Kanoner; de Danskes Tab var 19 Døde og 57 Saarede; Skibene havde vel lidt en Deel, men blev snart ifandsatte. Kl. 9 om Aftenen trak Tordenskjold sig, begunstigt af Mørket og uden synnerligt Tab, ud af Havnен, og kom næste Formiddag lykkelig til Ankars under Hvalørne med sine Skibe og Priserne. Ikke blot var Dynø Havn ryddet, men Frederikshald reddet; thi Carl den Tolvte trak sig næste Dag ud af Norge. Haa Dage senere bragte Tordenskjold Efterretningen om Seiren til Frederik den Fjerde, der udnevnte ham til Commandeur og gav ham en Guldsmedaille at bære i et blaat Baand.

For at iværksætte den projcenterede Landgang i Skaane, Sommeren 1716, stete store Soudrustninger. Med den danske Flaade, som bestod af 18 Linieskibe og 4 Fregatter under Gyldenløves Commando, forenede sig en engelsk Flaade under Norris og en russisk paa 14 Linieskibe

foruden Fregatter og en Mængde Galeier. Saasnart den forenede Flaaade under Czarens egen Commando viste sig i Østersøen, sogte den svenske Flaaade Havn i Carlskrona, og Farvandet var nu frit; men Peter den Stores snedige Politik tilintetgjorde det Hele, og i November blev den danske Flaaade oplagt.

Da det var bleven indlysende for Frederik den Fjerde, at han ikke kunde gjøre Regning paa nogen Hjælp fra sine Allierede til Sundprovindsernes Tilbageerobring, men at han endog udsatte sig for at vække Englands, Hollands og Frankrigs Skinsyge ved fortsatte Forsøg i denne Retning, førtes Krigen fra dansk Side kun defensivt i Året 1717 med Undtagelse af et Par mislykkede Foretagender mod Göteborg og Strømstad af Tordenskjold, som imidlertid havde erholdt Overcommandoen i Nordsoen. I Göteborg laa en svensk Eskadre, der var til stor Skade for den danske-norske Sosart. Flere Planer vare udkastede til at ødelægge den tilligemed Orlogsværftet samme steds, men herved var det blevet; Tordenskjold besluttede at forsøge en dristig Overrumpling, hvortil han sik det norske Generalitets Samtrykke. Under Hirtsholmene samlede han en Eskadre, bestaaende af 4 Liniessibe og Skytspramme, 9 Galeier og 2 Halvgaleier foruden nogle Skærbaade og Chalupper, med hvilken han leiede den 12te Mai henimod Aften og før Dagens Frembrud var han under den svenske Kyst med alle sine Skibe undtagen den ene Skytspram, som først naaede Eskadren kl. 8 F. (Capitain Bosbeins Ulydighed). Overrumplingsforsøget var saaledes mishæft, og Ejenden sik tid til at træffe Forsvarsanstalter, der vare saa stor-

artede, at en ældre og mere rolig Ansører vilde have opgivet et Foretagende, der sienlykken ikke funde føre til noget heldigt Resultat. Men den uforståede og ørgjærrige unge Mand lod sig ikke afstække; den næste Nat Kl. 1½ begyndte han den ulige Kamp, som fortsattes i hele 5 Timer med en Tapperhed, der vandt selv Fjendens Beundring. Endelig indsaae Tordenskjold, at han intet funde udrette mod den store Overmagt og benyttede derfor den heldigvis til N. O. omspringende Wind til at trække sig tilbage, hvilket imidlertid ikke iværksattes uden Tab. Under Kampen havde han fra først til sidst været i den heftigste Ild og kom dog uskadt derfra; det samme var ogsaa Tilfældet med den kjælle Grib. De svenske Skibe og Kasteller var vel ved Angrebet blevne ikke ubetydeligt beskadigede, men Tordenskjold mistede 2 Gæleier og havde 52 Døde og 79 Saarede; hverken Kongen eller Admiraltiet var derfor tilfredse med det mislykkede, vovelige Foretagende, og Tordenskjold fik den Advarsel, ikke østere at indlade sig med Overmagten uden Kongens udtrykskelige Befaling.

Ulykken i Dynskihl havde imidlertid ikke berørt Carl den Søvte Haabet om Norges Grobring; den havde derimod lært ham Vigtigheden af at have en sikker Havn nær ved dette Rige, og i Sommermaanederne begyndte han derfor at befæste Strømstad, som kun ligger 2 Mil fra den norske Grændse. Arbeidets Udførelse og Stadens Forsvar overdrog han til den provede General Hjerta med et nyligt af Veteraner oprettet Grenadeercorps. Havnens ved denne By danner et Basin, i hvilket Midte ligger en lille Klippese, der ved en Bro stod i Forbindelse med Byen;

paa denne blev opkastet et svært Batteri, Carolus, paa 14 Attenpundigere, og desuden arbeidede man paa to Skandser, hver paa sin Side af Byen, som i Forening med Carolus kunde vedligeholde en krydsende Ild. Tordenstjold indsaae, hvor farligt det vilde være for Norge, hvis de Svenske fuldendte de begyndte Arbeider i Strømstad, og udkastede derfor en Plan til at forstyrre disse, hvilken vandt den i Norge commanderende Generals Bisald. Den 14de Juli affeilede han fra Frederiksstad med 3 Linieskibe, 2 Skytseskibe (212 Kanoner) og 9 Galeier. Uheldigvis gik Binden om og tvang Skytseskibene og Galeierne til at søge Havn næsten 3 Mil fra deres Bestemmelsessted, men de tre Linieskibe kom næste Dag til Ankars udenfor Indløbet til Strømstad. Tre Dage maatte Tordenstjold nu vente paa de af Stille tilbageholdte Skytseskibe, som Galeierne ikke kunde bugser frem for medelst stærk Modstrøm, hvilken Tid de Svenske benyttede til at fuldende deres Befæstningsarbeider og sammendrage Folk fra Omegnen. Da endelig det ene Skytseskib tilligemed 4 Galeier ankom den 18de om Aftenen, besluttede Tordenstjold endnu samme Aften at foretage Angrebet, hvilket billiges af et sammenkaldt Krigsraad, da man haabede, at det andet Skytseskib og de øvrige Galeier vilde ankomme betids nok. Ved Midnat begyndte Linieskibene og Skytseskibet at varpe sig ind mod de fjendtlige Batterier, og Kl. 1 var Grib med Skytseskibet paa sin Post mellem Carolus og det sydlige Batteri, hvorfra han ogsaa kunde beskyde Broen og derved vanskeliggøre Forbindelsen med Byen. Extrar sendte han Carolus det glatte Lag; men da han mistede mange Folk ved de fjendtlige Batteriers Ild, som han alene ikke

var mægtig, halede han sig bag en Klippe, medens Linieskibene varpede sig frem mod Carolus under en morderisk Kugleregn langstids forind, hvorved Barptougene flere Gauge blev overfludte. Efter at den fædre Grib havde faaet friske Folk fra Galeierne, halede han paa Tordenskjolds Opfordring frem af sit Skjul og aabnede efter en kraftig Ild mod Carolus. Kl. 4½ lykkedes det at bringe Linieskibenes Kanoner til at bære paa Djenden, men paa samme Tid maatte Skytsskibet ater søge bag Klippen, da Grib, som kun med 4 Mand var tilbage paa øverste Dæk, fik sin heire Arm knust, og Skibet havde faaet flere Grundsfud. Linieskibene vedbleve imidlertid deres Ild mod Carolus med saa megen Kraft, at Folkene paa dette Batteri i mindre end een Time to Gange vare bortslidte; men Hjerta lod igjen friske Tropper komme fra Strømstad, og man faae den gamle, tappre Krigsmand med den blanke Kaarde drive sine uolende Grenaderer over Broen, hvis Passage ved Gribs Tilbagetog ater var bleven fri. Ogsaa de danske Skibe havde lidt meget; saaledes var Tordenskjold og hans Næstcommanderende (Broderen, Captain Vessel) tilligemed en Matros de eneste, som uskadte vare tilbage paa hans Skibs Skandse. Da Krudtbeholdningen paa Carolus sprang i Luften, ophørte Ilden fra dette Batteri, og til samme Tid ankom det forventede Skytsskib med sine Galeier. Tordenskjold besluttede nu med 4 Galeier og 300 Soldater at storme Carolus, og paa Galeien Sophia satte han sig selv i Spidsen, fulgt af Galeien Prinds Carl, som de to andre Galeier ater skulde følge. Disse kom paa Grund; med de to andre vedblev Tordenskjold at hæste mod Klippen, men da han vilde lande, reiste Hjerta sig med en

Bataillon Grenaderer, som hidtil havde ligget i Skjul bag Brystværnet, og næbne en saa vel vedligeholdt Geværild mod de paa 30 Aars Afstand liggende Galeier, at Chefen paa Sophia og 2 Mand styrtede døde om, og 56 blev saarede; Tordenskjold selv blev truffen af en Kugle i Armen og af en anden i Baaret og besvimet bragt ombord i sit Skib; de saa uskadte Folk paa Galeierne maatte føge Skjul i Kahytten, og saaledes standsede Landgangen. Saasnart Tordenskjold var kommen til sig selv igjen, var det hans første Bestrebelse at redde de to Galeier, der laae under Carolus. Da Ingen viste Lust til at vove dette farlige Forsøg, sprang en Cadet, Wodroff, i en Følle og spurgte, om Ingen vilde følge ham. Nogle Matroser gik strax med ham, og trods Fjendens vedholdende Ild næede de Sophia, fik en Trosse gjort fast ved den, hvorpaa den udhaledes. Den kjække Cadet blev udnævnt til Lieutenant og Chef for den af ham frelseste Galei. Paa Prinds Carl var der kun en Lieutenant og en Matros usaaret tilbage. Matrosen fik Beslagfeisingerne paa et Seil kappede, hvorved Galeien af Binden førtes saa langt fra Land, at Fjenden ei kunde fåae fat i den. Derfor var den dog endnu ikke frelst fra Grenaderernes Ild og endnu mindre bragt i Sikkerhed. Da brugte en Skipper, Wulff, et besynderligt Middel for at sætte Mod i Mandskabet paa en Halvgalei, som gik Prinds Carl til Undsætning. Han klædte sig af, steeg nøgen op paa Skibets Hytte, knyttede Haanden mod Fjenden, bukkede for ham just ikke paa den høfligste Maade og brugte Mund det bedste, han forstod: Mandskabet, som mærkebe, at han vilde tjene til Afleder for de svenske Kugler, tog Mod til sig og roede af alle Kræfter;

de forbittrede svenske Grenaderer sigtede ene paa den skænsende Skipper, men ikke engang ham traf de formedelst den stærke Hart, Galeien skød; saaledes blev en Trossø gjort fast, og Skibet frelst uden Tabet af en Mand. Efter at Galeiserne saaledes vare reddede, traf Eskadren sig tilbage, og næste Morgen seilede Tordenskjold til Norge, hvor de sidte Havarier bleve udbedrede, saa at Eskadren allerede i August igjen indsluttede Strømstad. De Danskes Tab var 96 Døde og 246 Saarede; de Svenske angive deres til 20 Døde og 100 Saarede.

De mislykkede Angreb paa Göteborg og Strømstad gave Tordenskjolds Fjender en længe ønsket Leilighed til at stade ham; Overcommandoen i Nordøen blev ham frataugen og overgiven til Schoutbynacht Rosenpalm, men ikke til Hædrelandets Gavn. Thi vel satte Tordenskjolds ungdommelige Forvovenhed ofte Eskadren i Fare, og det vilde maaske neppe have været raadeligt at betroe ham Commandoen over en Hovedflaade; men hans utrættelige Virksomhed erstattede rigeligt de Tab, han forvoldt, og under hans Commando i Nordøen var de Danskes Herredømme der sikret. Nu kom en ældre og sindigere Mand, som endog fik Eskadren betydeligt forstærket, og dog blev han endnu i August Maaned nødt til at opnæve Blokaden, hvilket de Svenske strax benyttede til fra Göteborg at føre en betydelig Transport Krigsfordenheder til Strømstad. Tordenskjold vedblev at være Chef for et Linieskib under Rosenpalms Commando, indtil han paa Ansigning blev afløst, hvorpaa han i December affeilede til København paa en med to Trepundiger armeret Priishukkert Affairen med en svensk

Kapersfregat paa 16 Kanoner). Ved hans Ankomst her viste Kongen ham ikke den Raade, han var vant til, men yttrede, at hans Angreb paa Stromstad ei havde været „grundet paa Raison“. Han bad dersor først mundtlig og siden skriftlig om at saae sit Forhold undersøgt. Dette skete; men Admiralitetet erklærede ham for fuldkommen brødefri, da han i enhver Henseende havde brugt Forsigtighed og Overlæg, og hermed gav Kongen sig tilfreds.

Peter den Store havde imidlertid begyndt at pleie hemmelige Underhandlinger med Carl den Tolvte, der lededes af Gørz, hvis Bestræbelser gif ud paa at bevirke Fred og Forbund mellem Rusland og Sverig. Disse Underhandlinger ledede til en hemmelig Fredscongres paa Åhland 1718, hvor den svenske og russiske Underhandler affluttede en Præliminairfred, hvis vigtigste Bestemmelse var, at Rusland skulde beholde sine svenske Grobringer, og Sverig til Erstatning dersor have Norge. Da Carl den Tolvte saaledes intet mere havde at frygte fra russisk Side, beredede han sig til med hele sin Styke at angribe Norge. I November gif han over Grænsen og begyndte den 18de Frederikshalds Beleiring; allerede vare Løbegravene aabsnede, og man havde nærmet sig Fæstningen paa 250 Skridt, da Carl den Tolvte d. 11te December blev skudt, hvor paa den svenske Armee forlod Norge. Imidlertid var Tordenskjold bleven assendt fra Kjøbenhavn med en Troppetransport til Norge, men da han ved sin Ankomst her erfarede Kong Carls Død, isede han strax til Kjøbenhavn, hvor han var den første, der bragte Kongen denne vigtige Efterretning; til Belønning herfor blev han udnevnt til Schoutbunach.

Efter Carl den Tolvtes Død arbeideedes der fra svensk Side paa en almindelig Fred; med England, Polen og Preussen affluttedes foreløbige Fredsbestemmelser, Underhandlingerne med Danmark og Rusland førte derimod ikke til noget Resultat. Frederik den Fjerde besluttede derfor 1719 at gaae angrebsviis frem og fra Norge at gjøre et Indfald i Båhuuslehn. Det første, som man foretog sig, var at blokere Göteborg. Denne By ligger ved Götheelven, hvis Munding ved Den Hissingen deler i Båhuuselv, saaledes bencænt efter den ved samme ligende Fæstning Båhuus Slot, og den egentlige Götheelv, som forsvares af den stærke paa en lille Holm liggende Fæstning Ny-Göteborg. Den 7de April ankrede Tordenskjold udenfor Ny-Göteborg med fire Linieskibe og en Fregat. Da han erfarede, at en svensk Eskadre under Baron Sjöblad, bestaaende af fem smaae Linieskibe, en Fregat, en Snau, tre Skytsskibe, en Stykram og to Galeier, laa i Marstrands Havn, begjærede han Forstærkning, og den 20de Juli bestod hans Flaade af syv Linieskibe, to Fregatter, to Skytsskibe, to Stykramme, to Flydebatterier, en Bombardeer og fire Galeier. Efterhaanden som hans Hjælpskilder forøgedes, tænkte han paa at forsøge noget mere end en Blokade og fra sin Side at understøtte Kong Frederik, der var trængt ind over den svenske Grænde og i Juli havde taget sit Hovedqvarter i Strømstad. Han besluttede at forsøge Marstrands Frobring, og efter at have ladet en Deel af sin Flaade blive tilbage for Göteborg gik han med den større Styrke mod denne By, som ligger paa en Klippeæg, en Mill fra Fastlandet, forsvaret af den stærke Fæstning

Carlsteen. Dens Havn, hvori den svenske Eskadre laa, dannes af Øerne Køsen og Kløverøen og var stærkt forsvarer af flere befæstede Holme. Efterat han, forklaedt som Fisker, havde udspejlet baade Byen og Fæstningen, ja endog været ombord paa den sjældelige Flaade, gjorde han d. 21de Juli Landgang paa Køsen, hvorpaa strax et heftigt Bombardement fra begge Sider begyndte, og d. 23de bemægtigede han sig Byen efter en fort Modstand. Forstærket herover flygtede Mandskabet fra de svenske Skibe til Carlsteen, dog først efter at have med Kanoner fra Dækket skudt ned i Skibene for at bringe dem til at synke. Med Granater fra Køsen paaskyndte Tordenskjold Fjendens Flugt, hvorpaa han sendte Folk og Tømmermænd ombord i Priserne for at tage dem i Besiddelse og stoppe Grundfuddene; men Fæstningens Ild forhindrede ham i at udhale flere end fire af de større Skibe, medens Resten sank eller opbrændtes. Angrebets Hovedhensigt, Eskadrens Øbelæggelse, var saaledes opnaaet, men ikke tilfreds dermed forsøgte Tordenskjold ogsaa at erobre den for uindtagelig anseete Fæstning, som han nu af alle Kræfter bombarderede. Bombardementet førte ikke til noget Resultat, men ved List bevirkede han Fæstningens Overgivelse. Til Belønning for denne vigtige Trobring, som alene skyldtes Tordenskjold, udnævntes han til Vice-Admiral.

Tor at den danske Armee med Sikkerhed funde trænge frem i Sverig, var Göteborgs Besiddelse nødvendig. Man besluttede derfor at angribe den baade fra Landsiden og fra Den Hissingen, hvorhen 6000 Mand tilsoes skulde sendes fra Strømstad. Trobring og Besættelsen af denne

De vilde være let, naar Ny-Elsborg var i de Danskes Magt, og dette søgte Tordenskjold nu at bevirke. Efter at have efterladt den til Carlsteens Forsvar nødvendige Besætning forlod han d. 1ste August Marstrand og anfrede samme Dags Aften med hele sin Magt udenfor Ny-Elsborg. Fra den 1ste August Kl. 11 om Aftenen til den 4de Kl. 5 om Morgenenu verlede Kastellet og Skibene ved Nat og ved Dag en morderifl Ild med hinanden, men uden andet Resultat, end at de gjenstigent tilføjede hinanden ikke ubetydlig Skade, og med et Tab af 60 Døde og 73 Saarede maatte Estadren trække sig tilbage.

Da Georg den Første af England efter Freden med Sverige med stor Iver tog sig af dette Rige, ja endog truede med, at den engelske Flaade maaßee kunde forene sig med den svenske mod Danmark, hvis dette Rige ikke vilde slutte Fred, blev Frederik den Fjerde bevæget til at trække sig tilbage til Norge, og i October kom en Vaabenstilstand mellem Rigerne ifand.

Samme Åar, Freden sluttedes, endte Tordenskjold sit korte (29 År), men glimrende Liv; han faldt i en Evekamp med den svenske Oberst Staël paa en Mark i det Hildesheimiske d. 12te November 1720.

Niende Capitel.

Expeditionerne mod Algier 1770 og Tripolis 1797. Begunstigede af de europæiske Sømagters indbyrdes

Krige, havde Sørøverstaterne paa Afrikas Nordkyst erhvervet sig en for Handelen i Middelhavet høist farlig Magt. Deres velseilende, stærkt bemandede Kapere sværmede omkring overalt, og ethvert ubevæbnet Skib var utsat for at blive deres Bytte. Da der ingen Enighed var mellem de europæiske Sømagter til med Magt at gjøre Ende paa dette Uvæsen, maatte de Stater, der vilde sikre deres Handelsflag, slutte Tractater med Sørøverne, hvorved disse betingede sig Forcærlinger. En saadan affluttede Danmark 1746 med Algier, og under Frederik den Femte blevé lignende indgaaede med Tunis, Tripolis og Marokko, hvorved Grunden lagdes til Danmarks vigtige Fragtfart i Middelhavet. Men omendskjøndt Danmark troligt opfyldte de affluttede Overenskomster, brugte Barbererne hyppigt alle Slags Paaskub for at tiltvinge sig nye Offere. Saaledes forlangte Dejen af Algier 1769 Forhøjelse af de ved Tractaten bestemte Forcærlinger, og da man ikke vilde indromme ham dekte, bemægtigede han sig adskillige danske og norske Kossardsskibe. I denne Anledning affendtes en Eskadre paa 4 Linieskibe, to Fregatter, to Bombardeergalioer og to Transportskibe under Schouibynacht Kaas, som den 2den Juli 1770 ankom paa Algiers Rhed. Kaas forlangte de tagne Skibes Udlevering; istedetfor Svar begyndte alle Algiers Batterier at beskyde den danske Eskadre. Nu gif Kaas angrebsviis tilværks; men Algiers Befæstning var gansté anderledes, end man i København havde kjendt den, og Eskadren var ikke stærk nok til at tilintetgjøre de talrige, vel betjente og med Steenmure forsynede Batterier. Kaas indskrænkede derfor Angrebet til et Bombardement paa Byen,

som varede i fire Dage uden at føre til noget Resultat. Da Eskadren var slet udrustet og forsynet, og Sygdom udbrød blandt Mandskabet, seiledes Kaas efter 14 Dages Ophold paa Algiers Rhed til Port Mahon for at faae sine Syge plede og Skibene forsynede med de manglende Forsødenheder; inden han paany funde foretage sig Noget, blev han afløst, og Eskadren vendte med uforrettet Sag tilbage. Dette uheldige Udfald af den kostbare Expedition vakte Regeringens billige Utilsredshed, og en Undersøgelsescommission blev nedsat; men da kort derpaa den store Revolution i Regeringsbestyrelsen foregik, befalede Kongen, at alle Undersøgelser angaaende dette Togt skulde ophæves. Under det struenseeske Ministerium skete store Udrustninger for med Kraft at tugte Algier; men inden Eskadren funde løbe ud, var Struensee styrket, og det Guldbergske Ministerium ansaae det for fordeelagtigere at underhandle med Algier end at bruge Magt.

Næst Algier var Tripolis den farligste af Barbaresstaterne. Den i 1752 med denne Stat affsluttede Tractat blev 1796 brudt; Paschaen forlangte nemlig i dette Aar en extraordinair Fortering, og da den danske Regering ikke vilde indlade sig herpaa, udsendte han sine Corsarer for at opbringe danske og norske Skibe. Da Paschaen saaledes havde brudt Freden, ankom i Mai 1797 Capitain Steen Andersen Bille med en lille Eskadre, bestaaende af Fregatten Nasjaden paa 40 Kanoner, Briggene Sarpen paa 18 Kanoner og en fragtet Chebek paa 6 Kanoner til Tripolis. Dagen efter hans Ankomst, d. 16de Mai, blæste en frisk Østenvind, hvormed han funde seile baade ud og ind paa Bugten.

Efter at have ladet Briggen og Chebekken blive tilbage løb han tæt ind under Havnens, hvor han modtoges af en stærk Ild fra sex der liggende Corsarer, som tilsammen havde 120 Kanoner. Han lød sig imidlertid ikke forkytte deraf, men vendte Bredstden til og gav dem sit glatte Lag, hvorpaa han efter stod ud fra Land. De troede, at han flygtede, og fulgte ham; men saasnart han var kommen udenfor Grunden, brasede han bæk og ventede rolig paa den tredobbelte Overmagt, skjøndt hans andre to Skibe være et godt Stykke borte. Kl. 5½ E. angrebe Tyrkerne ham under vild Skrigen, og en heftig Kamp begyndte. Imidlertid kom Briggen og Chebekken til, men den sidste var en daarlig Seiler, og begge vare de ham mere til Hinder end til Gavn, da han idelig maatte ile dem til Undsætning. Da Kampen havde varet i to Timer, saae Bille saaledes en svær Corsar styre ned mod Briggen; med drague Sabler, under vild Hujen nærmede Maurerne sig opstillede paa Bougsprydet, rede til Entring. Hurtig islede Bille til Hjælp og løb tæt agter om Corsaren. For Briggens Kugler sank pludselig dennes Bougspryd i Havet og med det en Mængde Maurer; i det Samme gav Majaden ham et Lag langskibs og løb fra Mørset Granater hagle ned paa hans Dæk. En Raa blev nedskudt, og Agterspejlet sammenstukt; men især sloges Tyrkerne med Rædsel, da en eneste springende Granat saarede 18 Mand. Kampen varede til Kl. 7½; Fjenderne vare da saa ilde tilredte, at de benyttede det indbrydende Mørke til at undkomme. Antallet paa Fjendens Døde og Saarede angives til nogle hundrede Mand, medens paa dansk Side kun een Mand blev dræbt og en anden let saaret; Skibenes

Skrøg havde heller ikke lidt synderligt, da Hjenden havde skudt for høit, men Seilene, Takkeladerne og Rundholsterne vare meget forskudte især af Musketkugler. Denne hæderlige Kamp gjenoprettede de Danskes ved det ulykkelige algieriske Togt svækkede Anseelse hos Barbaresterne, men i Øvrigt var Fordelen af Kampen for Intet at regne; thi, skjønt Bille fraraadde det, fik Englænderne strax efter mæglet Fred mellem den danske Consul og Paschaen, hvilken sidste fik alle sine Forderinger opfyldte; de 21 Fanger fra de opbragte Handelskibe maatte han rigtignok udlevere, men fik hver af dem betalt med 1000 Pjastre.

Tiende Capitel.

Spørgsmaalet om Handelens og Havenes Frihed var et Punkt, der idelig havde forvoldt Anstød mellem Danmark og de andre Magter. Under Krigen mellem Sømagterne var det en Hovedbestræbelse for England, der havde Overlegenhed tilført, at lamme sin Modstanders Kræfter ved at standse Handelen og om muligt forhindre al Udførsel og Indførsel i det fjendtlige Land. Man lod sig derfor ikke noie med at opbringe den fjendtlige Magts Skibe; men selv neutrale Handelsfartøjer, der havde fjendtligt Gods ombord eller vare ladede med Varer, bestemte til en fjendtlig Havn, vare udsatte for den samme Behandling. Da en saadan Fremfærd var uden al Hjemmel i den almindelige Folkeret,

opstillede de neutrale Magter den Sætning: Frit Skib gjør fri Ladning eller, at Varer vare frie og sikre, saasnart de vare ombord paa neutrale Skibe, og at disse turde seile fra Havn til Havn i de krigførende Magters Lande, naar de kun ikke tilførte disse Kontrebande, hvortil hørte: Kanoner, Geværer, Sabler og andre Vaaben, Kugler, Krudt, Salpeter, Svovl, Materialer til Krigsskibes Bygning o. s. v.; var en Havn blokeret af en tilstrækkelig fjendtlig Styrke, ansaas det derimod for ulovligt at forsøge paa at trænge ind i den. Men England, der betragtede sig som Havenes Herre, visle ikke erkjende en saadan Ret for de Neutrals, og Danmark og Sverig havde gjentagne Gange erfaret dette. Disse twende Magter indgik dorfor allerede under den pfalziske Arvesølgekrig et Forbund om at holde Flaader i Søen til den neutrale Handels Beskyttelse, hvilket gjentoges under Syvaarskrigen, og begge Gange havde den forønskede Virkning. Men da England under den nordamerikanske Frihedskrig tiltog sig Ret til at visitere alle Skibe i aaben Sø og opbragte alle Skibe, som vare ladede med franske og spanske Varer, og da Frankrig og Spanien efter Englands Mønster brugte samme Fremgangsmaade mod de Skibe, som havde engelsk Ejendom ombord, var al Sikkerhed paa Havene ophevet. Den danske Regering arbeidede under disse Omstændigheder ivrigt paa Forholdsregler til den neutrale Handels Beskyttelse, og om sider kronedes Andreas Peter Bernstorffs langvarige og udholdende Bestræbelser med Held: 1780 udstedte Rusland den væbnede Neutralitets Akt, som snart tiltraadtes af Danmark og Sverig og senere af Preussen, Østerrig og Portugal. Disse

Magter forenede sig om, med samlede Kræfter at værne om den neutrale Handels Sikkerhed, at haandhæve den Sætning, at frit Skib gjør fri Ladning, og at følgelig neutrale Skibe uforstyrret kunde seile mellem de Lande, som laae i Krig med hinanden, naar de ei havde Krigskontrebande ombord, og at Tilgang fun kunde forbydes til den Havn eller den Kyststrækning, som var blokeret med en tilstrækkelig Magt; end videre bestemtes: ikke at taale nogen Visitation af convoierede Skibe, da Convoichesens Erklæring, at de ikke førte nogen Kontrebande, skulde være tilstrækkelig. Dette mægtige Forbund indgåd de krigførende Magter Agtelse; Frankrig og Spanien erkendte den væbnede Neutralitets Grund sætninger, England forandrede sin Fremfærd, saa at Danmark under den øvrige Deel af Kriegen drev sin Handel uforstyrret.

Under Revolutionskrigen forblev Danmark neutral og hævdede under A. P. Bernstorfs vise Styrelse urokkeligen denne Stilling, uagtet de andre Magters indtrængende Opfordringer til at gøre følleds Sag mod Frankrig; Sverig iagttog den samme Kloge Politik. Danmarks Handel tog nu et mægtigt Opsving under den almindelige Krig; men det varede ikke længe, inden England begyndte paa de samme Indgreb i Sofartens Frihed som tidligere. Da det havde besluttet at udhungre Frankrig, udvidede det Begrebet af Kontrebande til det Uendelige, og forbød de neutrale Magter at tilføre Frankrig Fodemidler. Bernstorf protesterede paa det Hestigste herimod, men England forandrede ikke sin Politik; Bernstorf følte, at Danmark var for svagt til med egne Kræfter at modstaae Englands Anmasselser, og

han indsaae, at det under de daværende Omstændigheder var umuligt at formye den væbnede Neutralitet, da Preussen og Rusland vare Frankrigs Fjender og altsaa Englands Venner. Heldigvis befandt Sverig sig i samme Stilling som Danmark, og det lykkedes dertil Bernstorff at bringe et Forbund i Stand med dette Rige 1794, hvorved begge Stater forpligtede sig til hver at holde en Flaade i Søen paa 8 Linieskibe og tilhørende Fregatter, der skulde betragtes som een Flaade, over hvilken Overcommandoen skulde stå i hvert Hærdingaar. Fra disse Flaader, hvis Hovedstation Kjobenhavn og Øresund var for at holde Østersøen lukket for fremmede Krigsskibe, detacheredes Eskadrer til at krydse i Nordsøen for at beskytte den nordiske Handel og Skibsfart. Dette Skridt havde strax en hjendelig Virkning paa den engelske Regerings Fremgangsmaade; man vovede nu ikke længere at øve den samme Vilkaarlighed som før. Men 1797 døde Bernstorff, og Danmarks Politik tabte nu sin forrige faste Holdning. Istedetfor at holde en samlet Flaade i Søen begyndte Regeringen allerede det følgende Åar med det uheldige Convoivæsen, som Bernstorff under hele Revolutionskrigen havde undladt at betjene sig af, fordi han forudsaae, at det vilde føre til Sammenstod med de krigførende Magter. Dette udeblev heller ikke. I December 1799 mødte Capitain van Dokum, som forte Fregatten Havfruen, i Nærheden af Gibraltar tre engelske Fregatter, som forlangte at visitere de Skibe, der seillede under hans Convoi. Dette blev afflaaget; men da de desvagtet udsendte deres Kartoyer for at iværksætte Visitationen, twang Havfruen's Kanoner dem til med Tabet af en Mand

at høre op dermed. Begge Parter skiltes imidlertid ab, uden at det kom til videre Kamp, og efterat nogle Noter vare vekslede mellem den danske og engelske Regering, glemtes Sagen over en anden endnu større Opmærksomhed vækkende Begivenhed, nemlig Overfaldet paa Fregatten Freia. Dette Skib, som førtes af Capitain Krabbe, skulde convoiere sex Koggardsskibe til Middelhavet. Ved Indgangen til den engelske Canal blev det den 23de Juli 1800 anholdt af en engelsk Eskadre, bestaaende af tre Fregatter, en Corvet, en Brig og en Lugger, som forlangte at visitere. Krabbe erklærede, at der ingen Kontrebande var ombord, og at han ifølge sin Ordre vilde beskytte Convoien med sine Kanoner: da Engländerne desvagtet udsendte et Kartøi for at foretage Visitationen, stod Krabbe efter dette, hvorpaa han blev angrebet af de engelske Skibe. Omringet overalt af Hjender værgede han sig kjært og tilføiede dem betydelig Skade; men efter at have udholdt Kampen en Time, maatte han med Tabet af en Død og fem Saarede stryge for Overmagten, da Freia havde faaet flere Grundskud, og Takkelsaden var bleven saa forskudt, at Skibet ikke kunde manevreres tilstrækkeligt. Engländerne, som havde fire Døde foruden Saarede, bragte nu Freia tillsigemed dens Convoi i Havn, hvor den indtil videre blev liggende, dog under dansk Flag og Vimpel. Denne Begivenhed foranledigede de alvorligste Forhandlinger mellem den danske og engelske Regering. En overordentlig engelsk Gesandt blev sendt til Kjøbenhavn, og kort derpaa ankrede en engelsk Flaadé paa 7 Liniesskibe og 12 mindre Skibe under Admiral Dickson i Sundet for at give Gesandtens Forestillinger Vægt. En dansk Eskadre

under Contreadmiral Lütken lagde sig ligeoversor den for at iagttagte dens Bevægelser. For imidlertid ikke at see sin Handel tilintetgjort ved en Krig med England, sluttede Danmark en Overenskomst med dette Rige i August 1800, ifølge hvilken Fregatten Freia tilligemed Handelsfæbene skulde frigives, men Danmark udsette sin Ret til at convoiere, indtil Spørgsmaalet havde været underkastet nætere Drøftelse. Imidlertid havde der fundet en stor Forandring Sted i den russiske Politik, som sik Indflydelse paa Danmark. Den mislykkede Landgang paa Holland 1799 havde tilveiebragt et spændt Forhold mellem Keiser Paul og hans Allierede England; Pitts Bægring ved at give Den Malta tilbage til Malteserordenen forøgede den lidenskabelige Pauls Forbitrelse; til samme Tid bestræbte Bonaparte sig af alle Kræfter for at vinde ham og bringe ham til et fuldstændigt Brud med England — alt dette tilligemed Erindringen om hans Moder Catharina d. Anden, der havde staet i Spidsen for den væbnede Neutralitet, bragte ham paa den Tanke at fornye denne Forening til Beskyttelse af den frie Skibsfart mod det overmodige England. Sverig, der havde været udsat for de samme Krænkelser som Danmark, greb med Glæde Keiser Pauls Forslag, og December 1800 affluttedes mellem Rusland og Sverig en ny Neutralitetsaft, der hvilede paa samme Grundlag, som den ældre af 1780; kun var der i Anledning af de sidste Begivenheder tilføjet den Bestemmelse, at ingen Visitation af Skibe, der vare under Convoi, skulde tillades. Preussen tiltraadte strax denne Forening, men Danmark tovede og havde bertil vægtige Grunde. Ved en Krigs Udbrud var

det nemlig udsat for et Angreb af England, førend det kunde faae Understøttelse fra de russiske og svenske Høvne, der blive langt sildigere aabne end de danske Farvande; dernæst vare Hænderne bundne paa den danske Regering ved den nylig afsluttede Overenskomst med England, og endelig kunde den ikke stole paa Varigheden af et Forbund med Keiser Paul og Gustav den Ejende, da begge disse Fyrster vare bekjendte for deres lunefulde Politik og lidenskabelige Charakterer. Danmarks Loven og Betænkelighed valte imidlertid en saadan Forbittrelse hos Paul, at han befalede den danske Minister strax at forlade St. Petersborg og kaldte sin Gesandt tilbage fra København. Saaledes stillet mellem en dobbelt Ild besluttede den danske Regering at bevare Ruslands Vensteb, selv om det skulle koste en Krig med England, og undertegnede Tractaten d. 16de Januar 1801. Dette havde William Pitt forudset, og endnu inden Krigens var erklæret, begyndte England Fjendtlighederne d. 14de Januar ved at lægge Embargo paa danske, svenske og russiske Skibe og ved at give Befaling til at besætte de danske Øer i Vestindien. Danmark tövede med at gjøre Giengjeld, da det haabede at udjernne Sagen paa diplomatisk Maade, og i Februar og Marts fortsattes Underhandlingerne; disse førte dog ei til noget Maal, og Diesblifiket var nu kommet, da Kampen skulle afgjøre det, som Diplomatiien ikke havde formaat.

Strax efter at England havde begyndt Krigens ved at lægge Embargo paa danske Skibe, begyndte man i Danmark at træffe Forsvarsanstalter, og i København arbeidedes der paa ti Linieskibes Udrustning. Det var imidlertid ikke disse

Skibes Bestemmelse alene at gaae den engelske Flaade imode; de skulde forene sig med de svenske og russiske Flaader, naar disse ankom i vore Farvande; men da dette ikke kunde skee saa tidligt, som Britterne kunde ventes, maatte man især søge at sikre Hovedstaden mod et Angreb og Bombardement fra Søsiden. For et saadant er Kjøbenhavn kun udsat fra den nordlige og østlige Side, da store Skibe ikke kunne gaae gjennem Kallebodstrand. Det nordlige Indlob og den indre Hed dannes af den sjællandske Kyst med Grunden Stubben mod V., og af den nordlige Deel af Revshalegrunden mod Ø.; det er besæt ved Trekroners Batteri, som ligger paa den nordlige Ende af Revshalen, Batteriet Christianus Sextus paa Nyholms Nordostspidse og Citadellet Frederikshavn paa den faste Kyst. Mod Ø. er derimod Kjøbenhavns Besæftning utilstrækkelig; Farvandet mellem Amager og Saltholm, Drogden, deles ved en bred Grund, Middelgrunden, i twende Løb: Hollænderdybet mod Ø. og Kongedybet mod V., hvilket sidste kun hoist usuldkommen forsvares af Christianus Quintus og Strickers Batteri, da disse ere altfor langt fraliggende. Til Stadens Forsvar mod et Bombardement fra Nord- og Østsiden anvendte man derfor en flydende Defension, bestaaende af en Række Skibe, meest gamle Orlogsskibe, der ikke længere varer brugelige til Tjeneste i Flaaden, uden Master og Seil og med overste Dæk borthugget. Disse Blokskibe blev udlagte i saa stor Afstand fra Byen, at de sikrede denne tillsigemed Flaaden og Arsenalerne mod et Bombardement. Defensionslinien var deelt i en nordlig og sydlig, hvilken sidste havde sin Plads i

Kongedybet langs Revshalen. Det nordligste Bloksib var Indfødsretten, der laa d. for Trefroner, derpaa fulgte Holsteen, derefter Sjælland, Dannebroge, Jylland, Bagrien og endelig Provosten, som laa sydligst. Mellem disse store Skibe laae adskillige Fregatter og mindre Skibe, nogle Bramme og et Flaadebatteri; kun to af Brammene og to smaa Fregatter følte Seil; Sjælland og Holsteen brugtes endnu som Drøgsskibe og vare kun lagte ind i Rækken af Mangel paa Bloksibre, de havde Master, men ingen Seil, og laae ligesom Bloksibene ubevægelige, fortøiede med 4 Ankere. Sjælland var et smukt og godt Skib, Holsteen derimod meget brostfældigt, de egentlige Bloksibre vare raadue af Elde. Sjælland følte 74 Kanoner, de øvrige større Skibe mellem 60 og 50 — i Alt 630 Kanoner med 5,234 Maard; men da de laae ubevægelige, kunde kun det halve Antal af Kanonerne bruges til at besvare den fjendtlige Ild. Den nordlige Deel af Defensionslinien, som slet ikke kom til at deelstige i Slaget, dannedes af 2 store Bloksibre, Mars og Elephanten, der laae i Indløbet til den indre Rhed, og af en seilbar Eskadre, bestaaende af to Liniessibre, en Fregat og to Brigger, der laae Byen noget nærmere. Hele den ubevægelige Defensionslinie ansortes af den tappre og virksomme Commandeur Olfert Fischer; den seilbare Eskadre tilligemed 12 Kanonbaade commanderedes af Helten fra Tripolis, Steen Bille.

Allerede fra Aaret Begyndelse havde man i England foretaget store Soudrustninger for at splitte Neutralitetsforbundet, og d. 12te Marts udløb fra Yarmouth en Flaade paa 53 Seilere, hvoriblandt 20 Liniessibre, 4 Fregatter, 4

Corvetter og 8 Bombardeer, under Commando af Admiral Hyde Parker, under hvem den berømte Seirherre ved Abukir, Horatio Nelson, commanderede. Med Flaaeden fulgte en overordentlig Gesandt, Bansittart, der forlod den ved Skagen og med en Fregat landede i Helsingør d. 21de Marts, hvorfra han begav sig til Kjobenhavn. I Forening med den engelske Gesandt, der indtil nu var forbleven paa sin Post, forelagde han den danske Regering det britiske Cabinets Ultimatum, der gif ud paa, at Danmark skulde fratræde den væbnede Neutralitet. Da dette forkastedes, forlod han strax, ledsaget af Gesandten, Byen og allerede d. 23de Marts kom han tilbage til den to Dage tidligere under Kullen samlede Flaaede. Det var paalagt Parker især at rette sit Angreb mod Rusland og Sverig, og han vilde dersor først seile gennem Storebælt til Østersøen. Men da de Undersøgelser, som nogle mindre Fartøier anstillede i Beltet, kun bekræftede, hvad man i de Tider antog, at dette Farvand var farligt for de store Skibe, besluttede han at forcere Øresund, da han paa sin Forespørgsel hos Kronborgs Commandant, om denne vilde lade Flaaeden uhindret passere, havde faaet et bestemt Afslag. Denne Kronborgs Modstand stakkede den danske Regering Tid til at fuldstændiggjøre Defensionsanstalterne ved Kjobenhavn; thi Flaaeden maatte nu töve flere Dage ved Indgangen til Sundet, ventende paa gunstig Wind for uden altfor stor Fare at kunne seile forbi Kronborg. Endelig reiste sig en frisk Nordvest om Aftenen d. 29de Marts, og næste Morgen Kl. 7 seileden hele Flaaeden med en rask Kuling ned i Sundet i lige Afstand fra de to Kyster; Nelson førte Avant-

garden, Parker Corps de Bataille og Admiral Graves Urriergarden. Linieskibene dannede en eneste Række; paa Siderne af disse nærmede en Flotille af Bombardeeskibe sig den danske Kyst, og en anden den svenske for i større Mag at kunne beskyde Batterierne. Saasnart Flaaden kom paa Skudvidde, blev den heftig beskudt fra Kronborg; men da den engelske Admiral mærkede, at den svenske Kyst var taus, holdt han sig strax tæt ind under den, og ingen danske Kugler kunde nu række fjenden. Paa den svenske Kyst vare nemlig aldeles ingen Forsvarsanstalter trufne, og ikke et Skud blev løsnet. Som Grund hertil angives almindeligt, at Gustav den 4de ved en Sammenkomst, som fort i Forveien havde fundet Sted mellem ham og den danske Kronprinds, havde knyttet sin Medvirkning til Sundets Forsvar til Betingelser, som Danmark ikke kunde indrømme, nemlig at Sverig skulde have halv Andeel i Øresundstolden, og at de Fæstningsværker, der opførtes, skulde blive staaende efter Krigens, hvilket sidste var stridende mod ældre Tractater, der gav Danmark ubelukkende Befæstningsret ved Sundet. Af Flere, deriblandt Napoleon, er Sverig beskyldt for Trosheds ved denne Lejlighed, men nyere Forfattere, navnlig Thiers, benegte dette paa det Bestemteste og påaftaae, at Gustav den Hjerte var en ivrig Tilhænger af det neutrale Forbund. Hvorledes dette end forholder sig, kom desværre den engelske Flaade samme Dag, den var passeret Kronborg, omtrent ved Middagstid usvækket til Ankars mellem Hveen og København i en vidtudstrakt Linie, saaledes at de sydligste Skibe kun vare omtrent i en Miils Afstand fra Hovedstaden. Fra Bombardeeskibene fastedes under Forbiseilingen

en stor Deel Bomber mod Kronborg og Helsingør, som dog ingen betydelig Skade anrettede; det eneste Huus, som derved blev beskadiget, var besynderligt nok den engelske Consuls.

Saa snart det ryggedes i Kjøbenhavn, at den engelske Flaaede var i Sundet, kom Alt i patriotisk Bevægelse; hos alle Stænder herskede den skjenneste Stemning, som næredes af Nationens bedste Digtere, der i begeistrede Sange kappedes om at oplive Modet og Fædrelandsfærligheden. Rigmændene lagde den for Dagen ved betydelige Pengeoffre; Studenterne traadte sammen i et eget Corps paa 1000 M.; et andet Corps under Navn af Kronprindsens Livjægere dannede sig ligeledes frivilligt. Man manglede Bemanding til Bloksibene, derfor opfordredes Frivillige; Roffardimariinen stillede i fort Tid de manglende Officerer; til Matrosstjeneste meldte sig frivilligt alene i Kjøbenhavn over 1000 M.; det manglende Antal blev tilveiebragt ved Presning. Mandskabet bestod for Størstedelen af Bonderkarle, Arbeidsfolk, Fiskere og Haandværkere, der vare aldeles uvante til Sotjeneste og fremmede for Brugen af Kanoner; men deres gode Willie og Officerernes Iver staffede dem i faa Dage den nødvendige Færdighed.

Den 30te og 31te Marts og 1ste April anvendte Englaenderne til at lodde og undersøge Farvandet i Hollænderdybet; paa Kanten af Middelgrunden og Saltholmsgrunden lagdes hist og her Smaafartøier for at vise Veten for de større Skibe. Et paa Flaaeden afholdt Krigstraad var man uenig om Angrebsplanen: Nogle vilde, at Angrebet skulde begynde paa den nordlige Deel af Forsvarslinien, Andre ansaae det for rigtigere at angribe fra Syd. Paa Nord-

siden understøttedes Forsvaret af Citadellet Frederikshavn og Trekroner, og et Angreb i denne Retning vilde efter Nelsons Udtryk være „at tage Tyren ved Hornene“; den sydligste Linie, der ikke havde noget fast Stottpunkt, var langt svagere, og ved at angribe fra den Kant opnåedes tillige den Fordeel at afskære København fra den Undsætning, som muligen kunde komme enten fra Sverige eller Rusland. Det blev dersor besluttet at angribe fra Syd, og d. 1ste April flyttede hele Flaaden sig nærmere København og ankrede paa Nordvestsiden af Middelgrunden. Samme Dags Eftermiddag Kl. 4 lettede Nelson, hvis Flag varede paa Linieskibet Elephant, med laber Kuling af nordlig vind med den til Angrebet bestemte Deel af Flaaden, som bestod af 12 Linieskibe, hvoraf de syv største forte 74 Kanoner, 7 Fregatter og 17 mindre Skibe, i Alt 36 Seilere, medens Parker forblev til Ankars med 8 Linieskibe og 9 mindre Krigsskibe N. V. for Middelgrunden. Først af Fregatten Amazon, Capitain Rion, passerede Nelsons Eskadre heldigt Hollænderdybet og ankrede Kl. 8 paa den sydostlige Side af Middelgrunden omtrent ½ Mill fra de sydligste danske Blokskibe. Fra Strickers Batteri fastedes om Aftenen nogle Bomber mod den engelske Flaade, hvilket her frembragte den største Bekymring og Beskyrtelse; thi Flaaden laa tæt sammentrængt i et vanskeligt Farvand, omgiven af Grunde, og en fortsat Bombekastning kunde derfor efter de Engelskes egen Erklæring være bleven høist forærvelig; men uheldigvis standsede man efter at have fastet nogle enkelte Bomber i den falske Tanke, at de ikke kunde række. Natten tilbragte Fjenden uforstyrret, da man ikke anvendte Brandere, der muligen kunde have tilføjet

den fjendtlige Glaade betydelig Skade, eller i det Mindste trættet Mandskabet ved Arbeide og Mattevaagen, medens det nu i No udhvilede sig til Slagets Anstrengelser. Underledes forholdt det sig derimod paa de danske Skibe, hvor Mandskabet de nærmest foregaaende Dage udholdt store Strabader deels med at øve sig i Brugen af Kanoner, deels med at sætte Skibene i Forsvarsstand. Skjærtorsdag Morgen d. 2den April Kl. 9½ gav Nelson Signal til at lette; Binden var ham gunstig, S. O. til S. S. O., med Bramseilskuling. Linieskibet Edgar forte de engelske Skibe og modtoges Kl. 10½, da det kom forbi Prøvesteen, Capitain Lassen, med en velrettet Ild, hvilket ogsaa var Tilfældet fra de øvrige danske Skibe, som det seiledede forbi; men skjønt det ikke blev dem Svar skyldig, fortsatte det sin Vej, indtil det naaede sin anviste Plads lige for det femte Skib i Linien, hvor det stoppede for et Sværanker agter fra. Efter Edgar fulgte Linieskibet Agamemnon, der tillsigemed nogle mindre Skibe stodte paa Middelgrunden og ikke kom til at tage Deel i Slaget. Tvende af de følgende Skibe, Bellona og Russel, kom vel paa Grund, men kom til at ligge saaledes, at de kunde slae med hele Bredsiden paa de ligeoverfor liggende danske Skibe; de øvrige naaede efterhaanden deres Plads og indtoge deres Stilling, idet de lode et Ank er falde agter ud. Imidlertid lettede Parker og søgte med Force af Seil at krydse sig op V. for Middelgrunden mod den nordlige Defension, men først henimod Slutningen af Slaget kom hans Skibe til at velle enkelte Skud med Trekroner. Henimod Kl. 11 var Slaget i fuld Gang fra Prøvesteen til Charlotte Amalie, det 11te Skib i

Linen, thi til denne Stræfling indskrænkede Englænderne i Begyndelsen deres Angreb. Da de var Herrer over deres Skibes Bevægelse, benyttede de sig heraf til at angribe parti- viis, idet to eller flere Skibe lagde sig om eet dansk og sloge, indtil deres Modstander var ødelagt, eller de selv udmats- tede af Striden, hvorpaa friske Skibe afløste dem. De danske Skibe, der laae ubevægelige som Mure, maatte tage imod enhver nok saa stor Overmagt; Prøvesteen maatte saaledes kæmpe med de to store Linieskibe Russel og Polyphemus og maatte tillige et Dvarteers Tid udholde Ilden fra Defiance; desuden laae der under hele Slaget foran det en Fregat og en Brig, som bestod det langstib. Imod denne uhyre Overmagt kæmpede Lassen og hans Tappre i fire Timer med mageløst Mod; tre Gange gif der Ild i Skibet, og tre Gange blev Vimpelen nedskudt; men Ilden slukedes, og Vimpelen heisedes paany. Da endelig Skibet var sam- menskudt, og kun to brugelige Kanoner var tilbage, lod Lassen disse fornagle og det tiloversblevne Krudt laste i Søen, hvorpaa han gif island med saa mange Folk, som Fartøierne funde rumme. De Engelske besatte Braget og gjorde henved 300 M. til Fanger. Nærmeest Prøvesteen kæmpede Ris- brich paa Bagrien, der ogsaa havde to Linieskibe ligeover- for sig; først da alle Kanoner var ødelagte paa to næer, forlod han med 142 M. det aldeles forskudte Skib; 87 M. blevne tagne til Fange. Dannebroge, hvor Commandeur Fischer havde heist sin Stander, blev bestukt af flere Linie- skibe, blandt andre af Glatton, som skod med 68pundige Karonade=Granater. Det kom derved i Brand Kl. 11 $\frac{1}{2}$, hvorpaa Fischer, som var saaret i Hovedet af Splinter fra

Kranbjelken, heiste sin Stander paa Holsteen, medens Dannebrogेश Chef, Capitain Braun, uforfærdet fortsatte Kampen paa det brændende Skib, indtil en fjendtlig Kugle borttog hans høire Haand, hvorpaa den næstcommanderende, Capitain Lemming, overtog Commandoen. Det lykkedes vel for en kort Tid at faae Ilden standset, men den tog efter Overhaand, og da $\frac{1}{3}$ af Besætningen var falden eller saaret, bortsendte Lemming 148 M., saa mange som Hærtoerne kunde rumme, fornaglede de tre eneste ubeskadigede Kanoner, som vare tilbage, hvorpaa han strøg og gav sig til Fange med sin saarede Chef og 86 M. Da Engleanderne ei heller kunde faae Bugt med Ilden, forlod man Skibet, som sprang i Lusten $\frac{1}{2}$ Time efter Slagets Ophør.

Dannebrogेश Skjebne berøvede de omkringliggende Smaaffibe deres væsentligste Støtte. Blandt disse var Prammen Aggershus, Premierlieutenant Fasting, og Glaadebatteriet Nr. 1 under den syttenaarige Lieutenant Villemoes; Kl. $1\frac{1}{2}$ var Aggershus i en jammerlig Forfatning, $\frac{1}{3}$ af Besætningen var enten falden eller saaret, og Takkeladsen saa forskudt, at den ikke kunde komme bort fra den fjendtlige Ild. Til Lykke kom Cavalleriprammen Nyborg, Capitainslieutenant Rothe, der i synkærvdig Tilstand havde maattet forlade sin Post ved den sydlige Fløj, forbi den, og da Rothe saa dens Tilstand, glemte han sin egen, tog den paa Elæbetoug og sat den ogsaa lykkeligt over Revshalen, men maatte derpaa formedelst sit eget Skibs flette Tilstand slippe den; den drev siden op paa Grunden Stubben og sank paa lart Vand mellem begge Kalkbroenderierne; Nyborg selv kom ind til Toldboden, hvor den strax sank.

Billemoes kæmpede i tre Timer mod Nelsons eget Skib Elephant saa tappert, at selv denne gamle Helt forbauseedes; til sidst lagde han sig tæt ind under Elephant, som han bibragte flere Grundskud, og uagtet alle Nelsons Bestrebelser for at blive ham qvit, vedblev han Kampen til henimod Kl. 2. Nu funde han ikke længere staae imod; overgive sig vilde han ikke, han kæmpede derfor sine Ankertoung for at føres bort af Strømmen, men drev ombord i Sjælland. Dette Skib, som førtes af Capitain Harboe, var haardt medtaget af Ganges og Monarch og havde Kl. 2 160 Døde og Saarede og 27 Grundskud; da det blev uklart med Glaadebatteriet, blev dets Stilling fortvivlet, hvorfor Harboe kæmpede Fortsætningen, og belemrende hinanden drev de begge Nord paa. Om sider lykkedes det at faae Glaadebatteriet fri af Linieskibet, og Billemoes varpede sig lykkeligt indenfor Tre Kroner; Harboe stoppede tvers for Batteriet for Pligtankeret og deltog med de faa brugbare Kanoner, han havde tilbage, i Kampen paa den nordlige Fløj.

En Afdeling af den engelske Glaade paa tre Fregatter, to Corvetter og to Brandere under Anførelse af den høits-ansete Capitain Riou havde ved Slagets Begyndelse taget Plads paa den nordlige Fløj ligefor Indsødsretten Boug og tilføjet de nordlige Skibe en Deel Skade. Da Liniens Centrum var ødelagt, blev disse ogsaa angrebne S. fra af Ganges, Monarch og Elephant, og Charlotte Amalie, Holsteen og Indsødsretten blev nu bestudte tildeels langskibs baade for og agter ind, hvorved de snart kom ud af Stand til at forsvare sig videre. Indsødsretten havde allerede lidt meget ved Fregatternes Langskibsskydning, og

Skibe, men ogsaa for alle de andre i deres nuværende Forfatning, lykligt at komme forbi Trekroner og ud af det snevre og med Brag opfyldte Farvand. Det var et afgjørende Øieblit; Dagens Udsald stod paa Spil — Nelson tog da sin Tilflugt til en Krigslist. Han sendte under Parlementairflag følgende besynderlige Brev, ikke til den Øverstbefalende over den danske Krigsmagt, Olfert Fischer, der kændte hans betenkelige Stilling, men til Kronprinsen: „Lord Nelson har Ordre til at staane Danmark, naar ingen længere Modstand gieres; men hvis Skydningen vedbliver fra dansk Side, nodes Lord Nelson til at sætte Ild paa alle de flydende Batterier, han har taget, uden at han formaaer at redde de tappre Danske, som have forsvarer dem.“ Efterat Parlementairen var assendt, sammenkalde Nelson et Krigsraad ombord paa sit Skib for at overveie, om man med de mindst beskadigede Skibe skulde angribe den nordlige danske Forsvars linie og storme Trekroner, hvortil oprindeligt Landtropperne og 500 Matroser vare bestemte. Men Krigsraadet fattede den Beslutning at benytte den gunstige Wind til jo før jo hellere at trække sig tilbage og ud af det farlige Farvand, hvori man var indviklet. Fra dette med den største Fare forbundne Foretagende blev man imidlertid befriet ved det udmærkede Held, Nelsons Brev harde. Uden at indhente nærmere Oplysninger fra Fischer, som alene var i stand til at bedømme Sagernes Stilling, sendte Kronprinsen sin General-Adjutant Lindholm ud til Nelson for at spørge om Aarsagen til Parlementairens Sendelse og indhente nærmere Forklaring over det i saa ubestemte Udtysk affattede Brev. Dennes Stilling var imidlertid bleven langt farligere;

begge hans Flagssibe Elephant og Defiance vare nemlig nu ogsaa komne paa Grund indenfor Trekroners Skudværd, Monarch stodte ligeledes, og en Fregat ragede fast paa Middelgrunden, saa at i Alt 6 Skibe stode paa Grund. Saasnart derfor Lindholm havde sat Hoden paa hans Skib, lod han heise hvidt Flag paa Stortoppen; Fischer fik Ordre til at holde inde med Skydningen, og Slaget var endt mellem Kl. 3½ og 4. Paa Lindholms Forespørgsel svarede Nelson, at Menneskelighed alene havde bevoget ham til at assende Parlementairen; men da det fremfor alt var ham om at gjøre at vinde Tid, opholdt han en Stund Lindholm med politiske Betragtninger, og da denne udbad sig Nelsons Svar skriftlig, skrev han et Svar til Kronprinsen, som intet Nyt indeholdt og henviste i Øvrigt Lindholm til Parker som Høstcommanderende. Efter at have modtaget dette Brev sendte Kronprinsen Lindholm til Parker med den Erklæring, at Danmark samtykkede i en Vaabenstilstand for at underhandle, og man blev endelig enig om en foreløbig Vaabenstilstand paa 24 Timer. Da Nelson ved Parlementairens Afsendelse saaledes havde opnaet sin Hensigt at standse Slaget, brugte han den kostbare Tid til at hale de Skibe bort, som var drevne ind under Trekroner, og bringe de øvrige Skibe forbi dette farlige Batteri, og reddede paa denne Maade fem Liniessibre, som ellers let vilde være blevne ødelagte af Trekroners Kanoner; ogsaa Fregatdivisionen vilde neppe have klaret sig for Batteriet og de to nordligste Bloksibre, og Hjædtlighedernes Ophør ved Parlementairens Sendelse var saaledes udelukkende til Englands Fordeel, og den utsidige Standsning af Slaget var

Grunden til, at dette maa anses for tabt. Da Nelson under den forelæbige Vaabenstilstand ogsaa bemægtigede sig de danske Skibe, som havde strøget, forstakkede han sig derved en Deel, vel i sig selv ringe, men dog høitklingende Priser uden selv at have mistet noget Skib, hvorfor han kunde rose sig af at have vundet Slaget.

Englænderne angive deres Tab til 1200 M. Døde og Saarede, (Parker angav det senere under sin Strid med Nelson til 2237) hvoriblandt 68 Officierer og Civilbetjente; Monarch alene havde 210 M. Døde og Saarede, det største Tab noget engelsk Linieskib har haft. De Danskes Tab var 1035 Døde og Saarede, hvoriblandt 32 Officierer og Civilbetjente, desuden savnedes 205 M.; 1779 M. blev med Skibene overgivne til Fjenden, som efter den afsluttede Vaabenstilstand tilbageleverede dem. Danmarks Tab af Skibe var stort; af hele den sydlige Defensionslinie reddedes kun 5 Skibe, de øvrige 13 faldt i Fjendens Hænder, som imidlertid ikke havde stor Fordeel af dem. Da de, som de engelske Beretninger udtrykke sig, bogstavelig var slaaede i Stykker, og da de umuligt kunde føres bort, blev de alle opbrændte paa Holsteen nær, som sendtes til England.

Dagen efter Slaget sendtes Lindholm ombord til Parker med den Meddelelse, at Danmark var villig til at fornye de tidligere venstabelige Forhold til Storbrittanien, naar dette frigav de danske Skibe, som lade under Embargo i engelske Havne, men at det ikke vilde bryde nogen af sine Tractater med andre Magter. Parker fordroede, at Danmark skulde fratræde den bevæbnede Neutralitet, og sendte Nelson land for personligen at underhandle med Kronprinsen. Resultatet

af denne Sammenkomst var, at Generalmajor Walterstorff og Lindholm blevne udnevnte til som Commissairer at underhandle med Parker eller hans Befuldmægtigede om en militær Vaabenstilstand. Da Danmark bestemt afslag ubetinget at fratræde den bevæbne Neutralitet, gif det i Begyndelsen langsomt med Underhandlingerne, og i nogle Dage lod det til, at Fjendtlighederne funde komme til at begynde paany. Man vedblev derfor fra dansk Side, medens Underhandlingerne dreves, at arbeide paa Forsvarsanstalternes Forøgelse og tog hensigtsmæssige Forholdsregler for at formindse Faren ved et Bombardement; det fra Slaget tilbageblevne Mandsskab blev sammenkaldt og adspurgt, om det var villigt til at gaae i Kampen paany, hvortil det erkærede sig med Glæde beredt; hos hele Kjøbenhavns Befolning herskede en krigersk Stemning, Alle ønskede en Fornyelse af Fjendtlighederne, hvoraf man lovede sig det bedste Udsalg. Men Danmarks Politik var fredelig, og det ønskede at undgaae nye Fjendtligheder, naar dette fude ikke uden Troloshed mod dets Allierede; ogsaa de engelske Admiraler ønskede en fredelig Afgjørelse, da de indsaae, hvor lidet de funde udrette med den Magt, de havde. Man nærmede sig derfor hinanden ved gjensidig Eftergivenshed, og da den danske Regering den 8de om Aftenen erholdt Efterretning om Keiser Pauls pludselige Død, isede man med Aflutningen af Vaabenstilstanden af Frygt for, at Engländerne, naar de erfarede denne vigtige Efterretning, vilde fremkomme med langt større Fordringer. Den 9de April undertegnedes Vaabenstilstanden ombord paa Linieskibet London, hvis Be tingelser i Virkeligheden fun gif ud paa, at Alt skulde for

blive i uforandret Tilstand. Danmark traadte ikke ud af Neutralitets forbundet, men Fjendtlighederne mellem det og England skulde ophøre i 14 Uger, efter hvilken Tids Forløb Parterne skulde befinde sig i samme Tilstand, som da Vaabenstilstanden blev underskreven; Englaenderne skulde i dette Tidsrum have Tilladelse til uhindret at løbe gjennem Kongedybet til Østersøen, og i Kjøbenhavn og paa de danske Kyster at forsyne sig med Proviant og Forskrifninger; de paa den engelske Glaade værende 1700 danske Undersætter skulde sendes i Land.

Hverken i England eller Danmark var man ret tilfreds med denne Overenskomst. I England havde den første Efterretning om Slaget fremkaldt den høieste Enthusiasme, og Nelsons Uforsørgethed var blevet lovprist med Begeistring; men eftersom Forholdene lidt efter lidt blev mere bekjendte, begyndte man med større Koldblodighed at overstue disse og bedre at erkende Betydningen af den foregivne Seir ved Kjøbenhavn. Angrebet paa Kjøbenhavn i et suervert Farvand, hvor de engelske Skibe kun med stor Fare kunde bevæge sig, var vel, sagde man, en dristig, Seirherren ved Abukir værdig Daad; men den engelske Glaade var blevet ilde tilredt, og den vilde maaskee have været redningslos, hvis Kronprinsen ikke havde laant Nelsons Fredsforslag et saa villigt Øre. Seiren kunde altsaa let have forvandlet sig til et Nederlag, og desuden var det vundne Resultat ikke af stor Betydning; thi de Danske var blot blevne nødsagede til at slutte en Vaabenstilstand, efter hvis Udloeb Kampen paamly kunde begynde. Flere engelske Bladé yttrede lydeligt deres Utilfredshed. Saaledes heed det: „Vi have hidtil troet, at

det var af Menneskefærlighed Lord Nelson har foreslaet de Danske en Vaabenstilstand; men vi have erfaret, at Grunden hertil var at redde tre af hans Skibe af deres farlige Stilling. Det var altsaa ikke en menneskefærlig Handling, men en Krigslist, og vi ere i Twivl, om den sommede sig for en ærlig Kriger". Fremdeles heed det i Anledning af den Mode, som var opkommen i London kort efter Slaget, at gaae med en „kjøbenhavnsk" Kjole: „Man har ikke ret vidst, om den Kjole, vore Modenherrer nyligt have faaet tilsendt fra Kjøbenhavn, var rigtigt bortstet i Forveien, men siden Vaabenstilstandsbedingelserne ere blevne bekendte, er al Twivl hævet om dette Punkt." Man opfastede ogsaa i London det Spørgsmaal: „Hvad vilde der være blevet af den engelske Flaade, hvis den i Karlskrona og Reval havde fundet samme Modtagelse som i Kjøbenhavn?" og besvarede det saaledes: „England vilde neppe have seet en Folle igjen af sin store Flaade."

Var det danske Folk utilfreds med Vaabenstilstanden, saa var det desto mere tilfreds med Kampen. Det havde været „et af de blodigste og hæderligste Slag i Danmarks Sæmialer, et af de blodigste i den blodige Søkrig, som da førtes i Europa." I den Sammenkomst, der fandt Sted mellem Kronprinsen og Nelson, erklærede denne, at af de 105 Træfninger, han havde taget Deel i, havde ingen været saa frygtelig som denne; „de Franske", sagde han, „fægte tappert; men de kunde ikke have staet i een Time mod den Ild, som de Danske udholdt i fire." De danske „Træskohelte" vandt en europæisk Berommelse, og Fischer kunde med fuld Ret prisere sine Underhavendes „uforligelige Tapper-

hed", med fuld Ret yttre den Mening, „at Fienderne selv ville tilstaae, at Danmarks gamle Søkrigercære den Dag lyste i saa utrolig Glæds, at jeg takker Himlen at have havt Europa til Bidne derpaa.“ Regeringen og Folket kappedes om at vise de efterlevende Helte deres Anerkjendelse, Regeringen ved Hædersmedailler, Folket ved frivillige Sammenstud til de Faldnes Enker og Børn samt til de Dvæstedes Underhold, som inden Årets Udgang beløb sig til over 250,000 Rdlr. Den offentlige Taknemmelighed viste sig paa den sjønneste Maade, da de Faldne første Paaskedag stededes til Jordens; talrøse Skarer af alle Stænder dannede Pilgtoget til Søetatens Kirkegaard, hvor en fælles Grav optog alle de Faldne; over Graven opkastedes paa gammel nordisk Blis en Kæmpehøi, og ved Høiens Fod opreistes en Mindestøtte.

Efterat Sagerne var ordnede i Kjøbenhavn, seilte Parker til Østersøen, og d. 22de April indgik Sverig i Karlskrona en lignende Overenskomst som den, Danmark havde indgaact. Samme Dag underrettede den russiske Regering Parker om, at den havde aabnet Underhandlinger med den engelske Regering om Sagernes Afsgjorelse i Mindelighed, hvorfor Parker vendte tilbage til Kjøgebugt, hvor han overgav Commandoen til Nelson og drog tilbage til England. Nelson vedblev fredeligt at krydse i Østersøen, medens Underhandlingerne fortsattes mellem England og Rusland. Uden at enten Danmark eller Sverig stededes til Deeltagelse i disse, førte de den 17de Juni til en Fred, hvorved bestemtes, at neutralt Flag ikke skulde dække fjendtlig Eiendom, og Convoyer skulde ikke være fri-

tagne vor Visitation af de krigsførende Magters Ørlogs-mænd. Det samme Rusland, som havde trunget Danmark til at indgaae den væbnedte Neutralitet og derved paaført det en kostbar Krig, sluttede saaledes Fred uden at raadsprøge det og indskrænkede sig til at opfordre det til at fornye de forrige venskabelige Forhold til England. Danmark, som var for svagt til ene at modstætte sig, blev nødt til at efterkomme Opfordringen, og i October sluttede det Fred, hvorved Alt blev, som det havde været før Krigens, og de gamle Handels-forhold vendte for en fort Tid tilbage.

Ellevte Capitel.

I det ulykkelige Åar 1807 mistede Danmark sin Flaade, og det „den bedste Flaade, vi nogensinde havde havt, ikke i en lovlig forkryndt og aaben Kamp, men ved et pludseligt og listigt, af et forblundet Diplomati ikke forudseet Overfald, ikke under det vajende Flag i Kamp paa Havet, men i en værgeløs Tilstand som Pris for en uheldig Krig tilsands, ikke ved dens egen Skyld, men som et Sonoffer for Andres Feil og Misgreb.“ Den Flaade, som ifolge Capitulationen af 7de September blev bortført til England, bestod af 16 Linieskibe, 10 Fregatter, 5 Corvetter, et Flaadebatteri, en Stykpram og 29 mindre Fartsier; af Forraadene af Tømmer og andre Materialier medtoges saa meget, at det fylde 92

Transportfartæier foruden det, som toges ombord i Krigsstibene.

Eukelte Skibe havde 1807 været ude paa Togter og andre Stationer, og varre saaledes undgaede at falde i Englaendernes Hænder. I Norge befandt sig to Linieskibe, Prindsesøsse Louise Augusta paa 64 Kanoner og Prinds Christian Frederik paa 68. Sidst 1801 havde nemlig et Linieskib og en Fregat altid været opslagte i Christianssand for i Tilsælde af Fjendtligheders Udbrud at have en Styrke paa rede Haand i Norge. I Foraaret 1807 var Fregatten bragt ned til Danmark, saa at nu kun Linieskibet Louise Augusta befandt sig der. Da dette i hei Grad trængte til Reparation, var det bestemt, at Linieskibet Prinds Christian Frederik, som under Commandeurcapitain Sneedorffs Commando dette Aar tjente som Cadetsskib, efter endt Øvelsestogt skulle løbe ind til Christianssand og aflöse Louise Augusta. Den 10de August ankom Prinds Christian Frederik tilligemed sin Tender, Briggen Lougen, dertil, hvorpaa dets Besætning traadte over paa Louise Augusta; d. 12te August var Christian Frederik opagt som i Krigstid, og Louise Augusta sejklar. Lykkeligiis blev imidlertid Sneedorff opholdt af Modvind i Christianssand til den 14de, paa hvilken Dag han fra Admiralitetet erholdt Esterretning om den engelske Flaaedes Ankomst til Sundet tilligemed den Besaling at anløbe Frederiksvern og der opbevie nærmere Ordre. Udnævnt d. 26de August til høistcommandererende Seofficier i Norge under Prindsen af Augustenborgs Overcommando, arbeidede Sneedorff ivrigt paa at ordne et Soværn i Norge.

Louise Augustas Mandstab blev completeret, de yngste Cadetter satte i Land, de ældre fordelede paa Skibene og Roslottilen deels som Maanedslieutenanter, deels som Cadetter, og Meddommeren paa Cadetstaben, Capitain Jessen, udnævnt til Chef for Prinds Christian Frederik, som i største Hast paany udrustedes i Christianssand. I September ankom en engelsk Eskadre paa to Linieskibe, en Fregat og 2 mindre Skibe foran Christianssand og fordrede Prinds Christian Frederik udleveret. Jessens Svar var, at han vilde forsvare det ham betroede Skib til det Ørste. Den engelske Eskadre gjorde nu Mine til at løbe ind i Havnene og angribe Byen, men derved blev det. Indbyggerne i Christianssand var imidlertid blevne bange for et Angreb paa Byen og ønskede, at Jessen skulle forlade Havnene; den i Byen commanderende General tilsigemed Stiftamtmanden ansaae ogsaa Linieskibets Nærværelse for farlig og opfordrede derfor Jessen til at stifte Ankerplads. Med Sneedorffs Samtykke seiledede han derfor langs med Landet til Frederiksvern, hvor han uden at være blevet bemærket af Fjenden lykkeligt ankom, saa at begge Linieskibene nu var samlede. Da man imidlertid frygtede for, at den fra Sjælland tilbagevendende engelske Flaade skulle gjøre et Forsøg paa at bemægtige sig dem, og Frederiksvern ikke var stærk nok til at modstå et Angreb af en overlegen Fjende, blev Flottillen forlagt til Frederiksstad, hvis Indløb blev stærkt besættet. Den engelske Expedition seiledede imidlertid hjem uden at foretage sig Noget mod Norge, og Sneedorff fik nu Ordre til at løbe ud med Linieskibene og krydse mellem Christianssand

og Østerrisser; men Louise Augustas jammerlige Tilstand trang ham efter 2 Dages Forlob til at løbe ind til Frederiksvern. Her modtog han fra Kronprinsen den Befaling at begive sig til Øresund for at angribe nogle derværende engelske Skibe. Men disse havde allerede forladt Sundet, da Sneedorff ankom; Louise Augusta, som var aldeles usøgygtigt, blev nu oplagt, Prinds Christian Frederik derimod tilsigemed Briggen Lougen paany sendt til Norge for at krydse i Skagerrak til Beskyttelse af Kornfarten mellem Jylland og norske Kyst. Herfra blev det efter nedkaldt i Begyndelsen af 1808; Danmark havde nemlig erklæret Sverig Krig, og Forberedelser blevne trufne til en Landgang i Skaane, som skulde understøttes af en fransk Hjælpehær. Da Prinds Christian Frederik i Marts ankom til Helsingør, fik det Befaling at gaae til Storebælt, hvor det var „af yderste Vigtighed“ at faae en engelsk Fregat forjaget, for at de franske Hjælpetropper funde sættes over til Sjælland. Men der var flere Fjender i Nærheden, som hverken Jessen eller Regeringen anede. Da Prinds Christian Frederik passerede Wingo paa Nedreisen fra Norge, laa en engelsk Eskadre paa tre Linieskibe og nogle Fregatter under Capitain George Parker indfrossen der, som ved Synet af Prinds Christian Frederik skyndte sig med at ise ud. Den 21de Marts om Morgenens lettede Christian Frederik Anker for sidste Gang, og en halv Time efterat det var passeret Nakkehoved, ankrede de tre engelske Linieskibe ved Høgancæs. Da Engländerne her fik Underretning om, at Christian Frederik var gaact under Seil ad Beltet til, lettede de to Linieskibe, Stately og Nassau

(Holsteen), for at opøsge det, medens det tredie blev liggende for at afføre det Tilbageveien til Sundet. Imidlertid fortsatte Jessen Rejsen N. om Sjælland og ankrede i Mørkningen mellem Seirs og Refsnæs. Fra Kl. 1½ E. havde man seet to tremastede Orlogsmænd, der med alle Seil styrede mellem Hasteensgrunden og Hjelmen ned ad Beltet; disse varer ankrede fort for Christian Frederik tværs for Refsnæs. Matten over laae begge Parter til Ankars; næste Morgen Kl. 8 lettede først de fjendtlige Skibe, og en halv Time sildigere Christian Frederik. Det var Jessens Hensigt at trække disse Fregatter, som de nu saaes at være, ud af Beltet for at gjøre Overfarten fri for Tropperne, og derpaa angribe dem i det mere aabne Farvand.

Medens Jessen manevrerede med de to Fregatter, med hvilke Kl. 12 en tredie Fregat havde forenet sig, sat han Kl. 2 de ham føgende fjendtlige Skibe i Sigte, som for Binden mellem Lysegrunden og Anholt kom ned mod ham. Jessen maatte nu søge at undgaae Kamp med den ham langt overlegne Fjende og besluttede at seile inden om Seirs, hvor han kunde haabe, at de fjendtlige store Skibe ei turde følge ham; men den fra Kjøbenhavn medtagne beskjedte Mand tabte ganske sin Hatning og turde ei paataage sig at føre Skibet gennem Løbet der. Under disse Omstændigheder sammenkalde Jessen et Krigsraad af de fire ældste Officierer. Ved at sege ind i Beltet vilde Christian Frederik upaatvivlelig trække den hele Sværme af Fjender efter sig og saaledes forsøge de Hindringer for Armeens Overfart, som det netop var sendt for at fjerne; ved at staae N. efter havde man Haab om ved Hjælp af den større

Localkundskab, man tilstroede sig, at kunne knibe Grundene nærmere end Fjenden og naae tilbage til Sundet, da den østlige Wind syntes at drage sig mod N. Jessen besluttede sig altsaa til at gaae Fjenden imøde og forsøge paa, begunstiget af Mørket, muligt at vinde bort fra ham under en lebende Fægtning og komme tilbage under Kronborgs Kanoner. Der blev da vendt N. over og knebet til Binden, og da Peiling af Hjelmen viste, at de kunde trække igennem Løbet mellem Sjællands Rev og Hasteens grunden, vendtes S. O. hen. Begge de nordfra kommende Linieskibe, der havde Fordelen af Binden, holdt til Luvert af Hasteens grunden ned paa Christian Frederik. Da dette omtrent kl. 5½ var naaet ovenfor Revet, astog Kulingen, hvilket var til Skade for Skibets Seilads, da der maatte kyndses, medens derimod Fjenden seiledede for rum Wind. Jessen holdt derfor langs Revet henimod Landet, for at Skibet, hvis det behovedes, kunde grundløbes. Kl. 7½ faldt de første Skud. Da var nemlig Nassau lige i Christian Frederiks Kjølvand, og nogle vel rettede Kugler fra dettes agterste Kanoner træf Fjenden; men et Dvartere derefter naaede Nassau op paa Christian Frederiks læ Laaring og aabnede paa Pistolskuds Afstand hele sin Ild mod det; saa Minuter efter fik det ligeledes Laget fra Stately paa Bagbords Laaring. Nu var Bataillen almindelig; Christian Frederik besvarede Fjendens Lag fra begge Sider, og kæft vedblev det at kæmpe mod Overmagten. Kl. 9 vare Fjenderne saa forskudte paa Takkelsaden, at de lode sig sække for at reparere og holdt op at skyde omtrent 1½ Dvartere; Christian Frederik var ogsaa stærkt medtaget, og Takkelsaden

ladsen saa forskudt, at den ikke kunde ståndsettes i den
korte Tid, Kampen hvilede. Da de fjendtlige Skibe kom op
igjen, blev de ikke desto mindre modtagne med et modigt
Hurraraab fra Christian Frederik, som uforstået besvarede
deres Ild til begge Sider. Da Kampen havde varet
over to Timer, og de tre Fregatter ogsaa vare komne til,
saae Jessen, hvis Skibs Modstandsevne ogsaa var bleven
svækket ved det store Mennesketab, intet andet for sig at gjøre
end at lobe Skibet paa Land, for at det ikke skulde falde i
Fjendens Hænder. Det ene af de fjendtlige Linieskibe var
imidlertid løbet op paa Bagbords Boug, det andet laa paa
Styrbords Væring, og deres Hensigt var uden Tvivl at
forsøge en Entring. Fra det agterste Skib opfordredes
Christian Frederik til Overgivelse, men da Jessen af-
slog dette, fulgte et morderisk Lag fra begge Skibe, som
anrettede stor Ødelseggelse. Først da Christian Frederik
en Kabellængde fra Land havde rørt Grunden midt paa
Sjællands Odde, strøg Jessen Flaget kl. 10½. En
fjendtlig Officier kom strax ombord og lod et Anker falde;
men da Skibet svævede op for det, stod det paa Grund og
begyndte strax at hugge temmelig stærkt. Efter at Krigs-
fangerne vare bragte ombord i de engelske Skibe, og nogle
Forsøg paa at faae Prisen af Grunden, vare mislykkede,
satte Fjenden den næste Aften kl. 7 Ild paa den, og kl.
10 sprang Christian Frederik i Lusten. Den Styrke,
som Danmarks sidste Linieskib havde haft at kæmpe med,
var to Linieskibe paa 68 Kanoner, en Fregat paa 44 Ka-
noner og to mindre Fregatter. Paa dansk Side faldt tre
Officerer, hvoriblandt Villemoes, og 61 Mand; 84 vare

haardt saarede, hvoriblandt to Officierer; tre Officierer og 42 Mand vare let saarede — over en Trediedeel af det ombord værende Mandskab var saaledes enten dræbt eller saaret; men ogsaa Hjendens Tab var betydeligt, og deres Linieskibe havde lidt saa meget, at de i tre Uger blevne satte ud af Activitet.

Solvte Capitel.

Da et nyt Søværn skulde organiseres efter Flaadens Tab, og der hverken var Tid eller Midler til at bygge store Skibe, indskrænkede man sig til Bygning af mindre Krigsfartsier især Kanonchalupper og Kanonjoller. Regeringens Virksomhed i denne Henseende understøttedes af Borgernes opoffrende Fædrelandsførighed, og ikke mindre end 255 Kanonfartoier byggedes under Krigen. Men det var kun ringe Midler i en syvaarig Krig med Verdens største Sømagt; den danske Sømands Mod bødebe dog paa Midlernes Ringhed i denne ulige Kamp, der næsten i alle sine Enkelheder var saare hæderlig for det danske Flag.

Det var Premierlieutenant Christian Wulff, som gjorde Begyndelsen i denne Guerillakrig. Den 4de Juni løb han ud fra Helsingør med 4 Kanonchalupper og fire Kl. 4½ f. en sjældtlig Dragsbrig paa 14 Kanoner i Sigte. Ved Middagstid blev det Windstille, hvorfør Wulff brugte Aarerne for at indhente Briggen, som var 3 Miil borte.

Kl. 3½ næede han den paa Kanonstuds Afstand, men opdagede nu en fiendtlig Fregat, som laa halvtredie Mill sydligere og modtog Signaler fra Briggen; desvagtet besluttede han at angribe, styrede i Frontlinie ned mod den og begyndte Kampen. Fjenden, der havde sin største Styrke i Bougen, sogte under hele Trefningen at vende denne mod Chalupperne, hvis Skud vare usikre formedelst den svære Dynning. Da det begyndte at lufte lidt, hvorved Fregatten snart funde komme Briggen til Hjælp, besluttede Wulff at vove en Entring. I tæt Linie roede Chalupperne ind paa Briggen under fortsat Skydning med Straa, men da de vare komne i Geværskuds Afstand, strøg Fjenden. Dens Chef var falden, og 7 Mand saarede; paa dansk Side var ingen Døde, en Lieutenant var let saaret. Briggen, hvis Navn var Tidler, bragtes lykkeligt ind til Nakskov, og Wulff blev strax dens Chef.

I Krigens Løb erobrede Kanonfartsierne i Alt 7 Briger og en Rutter; den sidste fiendtlige Dragsmand, der maatte stryge for dem, var Briggen Attack. Denne tillige med Briggen Wrangler befandt sig om Aftenen d. 18de August 1812 to Mill N. O. for Grenaa. Da Binden henimod Aften lagde sig, besluttede Lieutenant Falsen, der var Chef for den sydiske Kanonflotille, at vove en Dyb med dem. Han roede ud med 8 Kanonchalupper og 6 Joller og angreb Kl. 11 Briggerne, som styrede længere og længere bort fra Landet, medens de besvarede Kanonfartsierenes Id. Efter omtrent tre Timers Fægtning var Attack saa forskudt, at den holdt plat ind mod Landet; Falsen vendte sig derfor nu med hele sin Styrke mod Wrangler

og fortsatte Kampen med denne paa Pistolskuds Afstand i tre Dvarteer, hvorpaa den satte alle Seil til og flygtede i en ynklig Forfatning. Derpaa holdt Falsen atten ind paa Attack, naaede den efter en halv Times Seilads og twang den efter en formyret ærefuld Kamp til at stryge.

Fulgte Lyffen i Regelen vore Kanonfartøier, svigtede den derimod det eneste større Skib, som byggedes under Krigen — den nybyggede Fregat Nasaden havde 1812 Linieskibet Christian Frederiks Skjebne. Dette Skib, som følte 42 Kanoner og commanderedes af Capitain Holm, var i Begyndelsen af dette Aar sendt til Norge for at forstærke den derværende Eskadre og laa d. 6te Juli tillsigemed de tre Brigger Lolland, Samsø og Kiel (hver paa 18 Kanoner) ved Sandø mellem Østerrisser og Arendal, hvor Skibene Afteneu i Forveien havde ankret, da Lodserne havde erklæret, at de ikke her kunde sees fra Søen og altsaa være sikrede mod Oversald af den fjendtlige Eskadre, der krydsede ved Norges Kyster. Men Nasadens høie Boentoppe forraadede Skibene, og ved Middagstid holdt Linieskibet Dictator (68 Kanoner) tillsigemed tre Brigger ned mod dem. Holm sagte nu at undgaae Kamp med den overlegne Fjende og seilede til den en Miil østligere liggende Havn Lyngør, hvor Linieskibet efter Lodsernes Erklæring ikke kunde gaae ind. Paa Seiladsen derhen fulgte Fjenden hans Kjolvand saa nær, at der vedligeholdtes en stædig Kanonild, og strax efter at Nasaden havde ankret i den meest uheldige Stilling midt i Havnens, lagde Dictator sig tillsigemed en af Briggerne tæt udenfor den, og Kl. 9½ Aften begyndte den heftige Kamp. Efter en Times Forløb

blev ved et eneste Lag fra Dictator alle Majaden's tre Master nedskudte, hvorved dens øverste Dæk styrtede ned, knuste Batteriet og fastede Skibet saa meget over paa Bagbordssiden, at Kanonportene kom i Vandet, medens den allerede to Gange dæmpede Ild paany udbrod. Fjenden rettede nu sin Ild mod Briggerne, som ei længe funde modstaae et Liniestib, der laa dem saa nær, at dets Musketterer sejede Folkene fra Dækket. Lolland's Mandstab gif dersor i Land efter at have lagt Ild i Skibet, Kiel strøg, men dets Mandstab forblev ombord, hvilket siden kom vel tilpas. Men i Lyngør laae to Kanonjoller, med hvilke tre Kanonbaade forenede sig, som fra Østerrisser vare isede til Kamppladsen. Medens Majaden's Næstcommanderende bjer gedet det overblevne Mandstab fra Fregattens brændende og halvt sunkne Brag, førte Holm Kanonfartøierne mod Dictator, som pludselig heisede Parlamentairflag og tilbød at udlevere de gjorte Fanger, naar man vilde lade den og Briggen tilligemed Kiel og Lolland uhindret slippe ud. Dette afslag Holm og angreb Kl. 3 om Morgenens de fjendtlige Skibe; men ved en pludselig opstaet Landbrise lykkedes det dem desværre at komme tilsøes, forfulgt af Kanonbaadene. Kiel og Lolland maatte Fjenden imidlertid lade ligge, og da Holm efter en kort Jagt vendte tilbage, overraskedes han ved at see Dannebroge vaie fra dem begge. Da Kanonbaadene fornyede Angrebet, havde Britterne nemlig over Hals og Hoved forladt dem, hvorpaa Kiels Chef, Capitainlieutenant Rasch, ikke alene paany satte sig i Besiddelse af denne, men tillige besatte Lolland med en saadan Hurtighed, at Fjenden ikke fik Tid til at tænde den

nylig dæmpede Ild. Vort Tab var 133 Døde, hvoriblandt to Officerer, 102 Saarede og 4 Fanger.

Den sidste Søstræfning stod ved Büsom i Nordditzmarsken. Her laa Lieutenant Klaumann med syv Kanonchalupper, da han d. 3die September 1813 blev angrebet af ti engelske Kanonbaade og syv med Kanonader armerede Chalupper fra de engelske Krigsskibe udenfor Elben, der ikke selv vovede sig ind i det farlige Farvand. Vore syv Kanonchalupper værgede sig kælt mod den dobbelt saa stærke Hjende og twang ham efter $4\frac{1}{2}$ Times haard Kamp til at trække sig tilbage med stort Tab, og denne Hægtning sluttede saaledes vædig de mange hæderlige Sammenstød, som i denne syvaarige Krig havde fundet Sted.

Under Krigsen havde danske Officerer og Mandskaber været i fransk Tjeneste paa Scheldeslaaben.